

OPMERKELIJKE

OPMERKINGEN

Aanbieding	Het is verbazend hoeveel aanbiedingen er zijn van dingen die je net hebt gekocht, niet nodig hebt of niet kunt betalen. (<i>Doug Larson</i>)
Aandacht	De snelste manier voor ouders om de aandacht van een kind te krijgen is: gaan zitten en de indruk geven dat je lekker rustig zit. (<i>L.O.</i>)
Aandacht	Het oprechtste compliment dat we kunnen schenken is aandacht. (<i>Walter Anderson</i>)
Aandelenmarkt	Het meest voorspelbare van de aandelenmarkt is het aantal deskundigen dat profiteert van voorspellingen. (<i>Dave Weinbaum</i>)
Aangepast	“Goed aangepast” betekent dat je steeds weer dezelfde fouten kunt maken, en blijft lachen. (<i>George Bergman</i> , <i>The American Legion Magazine</i>)
Aanvaarden	Aanvaard me zoals ik ben; alleen dan ontdekken we elkaar. (<i>Frederico Fellini</i>)
Aarde-hemel	De aarde houdt in ruil voor haar diensten de boom aan zich gebonden; de hemel vraagt niets en laat hem vrij. (<i>Rabindranath Tagore</i>)
Aardig	Het is een grote vergissing als mannen geen complimentjes meer geven, want als ze niet meer zeggen wat aardig is, denken ze ook niet meer wat aardig is. (<i>Oscar Wilde</i>)
Aardig	Wees aardig tegen iedereen. De man tegen wie u vandaag lacht kan de man zijn die van de zomer massa's tomaten in zijn tuin heeft. (Aangehaald door <i>James Dent</i>)
Aardig	Toen ik jong was bewonderde ik slimme mensen; Nu ik oud ben, bewonder ik aardige mensen. (<i>Dr. Vikram Dhar</i>)
Aardig	Als je niet aardig kunt zijn, wees dan in ieder geval vaag. (<i>Judith Martin</i>)
Aarzelen	Wie aarzelt wordt soms gered. (<i>James Thurber</i> , <i>Fables for Our Time</i>)
Accessoire	Er bestaat voor een vrouw geen betere accessoire dan een goed geklede man. (<i>A.C</i>)
Achterstevoren	Als ik 's avonds thuiskom loop ik achterstevoren naar binnen, dan kan ik meteen wegrekken als mijn vrouw kwaad op mij is. (<i>Lech Walesa</i>)
Acteren	Acteren is een volstrekt onbelangrijk talent en geen erg hoogstaande manier om je brood te verdienen. Shirley Temple kon het al toen ze 4 was. (<i>Katharine Hepburn</i>)

Actie	Actie is tegengif tegen wanhoop. (<i>Joan Baez</i>)
Actie	Verwar beweging niet met actie. (<i>Ernest Hemingway</i>)
Adem	Hoe meer kaarsjes uw verjaardagstaart telt, des te minder adem hebt u om ze uit te blazen. (<i>Jean Cocteau</i>)
Adolescentie	Adolescentie is als een woning op de verhuisdag: een tijdelijke chaos. (<i>J.W.</i>)
Adolescentie	Adolescentie zou weleens de methode kunnen zijn waarmee de natuur ouders leert blij te zijn met het lege nest. (<i>Karen Savage en Patricia Adams</i>)
Adverteren	<ul style="list-style-type: none">• Op een advertentie die een antiquariaat plaatste om een zeldzaam boek te koop te vragen kwam een reactie uit Engeland binnen: "Mijn zuster en ik delen u mede dat wij een exemplaar bezitten van de gedichtenbundel die u te koop vraagt. In geen geval overwegen wij het te verkopen. (<i>A.W.</i>)• Reclame voor een bestrijdingsmiddel: "Onkruid is graspijn." (<i>B.R.</i>)• Slagzin voor potaarde: "Hebben uw planten gevoel voor humus?"• Advertentie in de Soester Courant: "Zijn uw kinderen zwak en mager – stuur ze naar de paardenslager." (Ingezonden door <i>J.W. Burger-Aalders</i>, Den Haag)
Advies	Deskundig advies is een grote troost, ook als het fout is. (<i>The New York Times</i>)
Advies	Advies van deskundigen is niet altijd betrouwbaar. Volgens een kalkoen horen in een gevulde kalkoen sprinkhanen, steentjes en wormen. (<i>Changing Times</i>)
Adviezen	Het probleem van adviezen is dat je pas weet of die goed of slecht zijn als je ze hebt opgevolgd. (<i>Frank Tyger</i>)
Affaire	Proberen een affaire stil te houden is zo iets als proberen de dageraad verborgen te houden voor de haan. (<i>Abigail van Buren</i>)
Afgunst	Hoe meer afgunst men opwekt, hoe meer reden men heeft tot tevredenheid. (<i>C. Buddingh</i>)
Afgunst	Afgunst en bewondering zijn twee aspecten van hetzelfde verschijnsel. Het verschil is dat bewondering wordt geboren uit de grootheid van ziel, terwijl afgunst hoort bij de kleinzieligen. Afgunst is dan ook een abnormale manier van eer bewijzen aan wie hoger staat. (<i>José Ingenieros</i>)

Afstandsbediening	Dankzij de afstandsbediening kunnen doorgewinterde tv-kijkers hun horizon verruimen en tegelijkertijd hun zitvlak verbreden. (<i>William Arthur Ward</i>)
Afwascorvee	We hadden het aan tafel over het afwascorvee. ‘Als ik groot ben, koop ik een afwasmachine,’ zei ons 8-jarige zoontje. ‘Behalve als mijn vrouw en ik kinderen hebben.’ (<i>Stephen J. Browning</i>)
Alleen zijn	Het probleem van alleen wonen is dat jij altijd aan de beurt bent om af te wassen. (<i>Al Bernstein</i>)
Als...	...die ruimtevaartdeskundigen echt zo knap zijn, waarom tellen ze dan allemaal achterstevoren? (<i>Orben's Current Comedy</i>) ...de evolutietheorie juist is, waarom hebben moeders dan nog altijd slechts twee handen? (<i>Ed Dussault</i>)
Amerikaanse politici	Hoe meer je naar Amerikaanse politici luistert, des te beter begrijp je waarom Amerika het land van beloften heet. (<i>A.G.</i>)
Amusant	Als u vervelend kunt zijn op een nieuwe, originele manier vinden de mensen u amusant. (<i>Peter Ustinov</i>)
Angst	Niets is verachtelijker dan respect dat op angst berust. (<i>Camus</i>)
Angst	Men hoeft zich niet bewust te zijn van gevaar om bang te worden. Het zijn de onbekende gevaren die de grootste angsten veroorzaken. (<i>Alexandre Dumas</i>)
Angst	Wie zijn leven doorbrengt in angst voor een bui geniet nooit van de zon. (<i>Morris West</i>)
Antwoord	De volmaakte oplossing is niet altijd het beste antwoord. (<i>Linda Pirker</i>)
Antwoord	Het goede antwoord is wat je pas later bedenkt. (<i>Sam Ewing</i>)
Applaus	We protesteren tegen ongerechtvaardigde kritiek, maar we aanvaarden ongerechtvaardigd applaus. (<i>J.N.</i>)
April	April is de reveille van de natuur. (<i>Bern Williams</i>)
Architect	Het is de rol van de architect vandaag het gisteren van morgen te scheppen. (<i>Oscar Niemeyer</i>)
Arena	Over stieren praten is iets anders dan in de arena staan. (<i>Spaans spreekwoord</i>)

- Argument** Er wordt te veel gesproken omwille van het argument en te weinig omwille van de harmonie. (*Cullen Hightower, Quote*)
- Arm** De armste mens is hij die geen taak heeft. (*Albert Schweitzer*)
- Arm** Niet wie te weinig heeft is arm, maar wie hunkert naar meer. (*Seneca*)
- Arm** Het is geen schande arm te zijn, maar het is wel erg lastig. (*Engels spreekwoord*)
- Armoede** Armoede zien als een zuiver economische toestand, een statistisch meetbaar begrip, simplistisch, is misleidend en onjuist: armoede is een geestesgesteldheid, een kwestie van geestelijke horizonen. (*Patrick J. Buchanan*)
- Arrogantie** Wie met arrogantie dineert, slaapt met schaamte. (*Spaans spreekwoord*)
- Atheïst** Als het spookt in de lucht, valt er in een vliegtuig geen atheïst te bekennen. (*Erica Jong*)
- Auto** Een gezin moet niet aan een uitstapje per auto beginnen als er meer kinderen zijn dan de auto raampjes heeft. (*Teresa Bloomingdale*)
- Automatisme** Tijdens een rondleiding door een fabriek zag ik allerlei robots complexe handelingen verrichten. Ze waren allemaal voorzien van een verschillend nummer en werden door een man vanuit een glazen hokje bestuurd. Ik stapte op hem af en opperde: 'Waarom geeft u de robots geen namen in plaats van nummers? Het zou uw werk wat minder saai en ook wat menselijker maken.'
'Bent u helemaal gek geworden?' riep de man uit. 'Geef ze een naam, en ze richten de volgende dag direct een vakbond op.' (*Dr. Shyamal Chowdhury, Calcutta*)
- Autoriteit** Een autoriteit is iemand die ergens meer over weet te vertellen dan u wilt weten. (*Bits and Pieces*)
- Autosnelweg** Dank zij ons net van autosnelwegen is het tegenwoordig mogelijk hele landen te doorkruisen zonder iets te zien. (*Charles Kuralt, On the road With Charles Kuralt*)
- Baan** Vreemd, dat je baan zo onbelangrijk is als je om opslag vraagt en zo belangrijk als je een dag vrij wilt nemen. (*E.M.*)
- Baas** Voor een snelle energiestoot werkt niets beter dan het binnenstappen van

de baas. (*A.B.*)

Baas Het eerste wat een nieuwe werknemer moet leren kennen is het herkennen van de stem van de baas aan de telefoon. (*M.B.*)

Baby Een baby maakt de liefde sterker, de dagen korter, de nachten langer, het girosaldo kleiner, het huis vrolijker, de kleren sjofeler, het verleden vergeten en de toekomst waard om voor te leven. (*P.D.*)

Baby Baby's zijn het middel dat de natuur gebruikt om de mens kennis te laten maken met de wereld om 2 uur 's nachts.(*Parts Pups*)

Bagage Lindbergh was de eerste die een solovlucht over de Atlantische Oceaan maakte – en de laatste die gelijk met zijn bagage aankwam. (*Bob Bakker*)

Bedoelen Alles zou zo veel eenvoudiger zijn als er geen woorden kwamen tussen wat we bedoelen en wat we zeggen. (*A.B.*)

Bedoeling Soms is de uitwerking van goede bedoelingen en gevoelens groter dan de onhandige manier waarop die worden geuit. (*J.Y.*)

Bedriegen Iemand voor zijn eigen bestwil bedriegen is een verantwoording die alleen de goden op hun schouders kunnen nemen. (*H.H.*)

Bedrijfsleven Het bedrijfsleven lijkt een beetje op bergbeklimmen. Als het mooi en zonnig weer is, is het klimmen geen probleem. Maar alleen bij zwaar weer blijven de sterksten doorgaan. (*Sir Peter Holmes*)

Beek Zonder de keien in de bedding zou het beekje niet kunnen zingen. (*C.P.*)

Begin Iedere kunstenaar is als amateur begonnen.(*Ralph Waldo Emerson*)

Begrijpen Het is eigenlijk verbazingwekkend, gezien de complexiteit van het proces van spreken en verstaan, dat er nog zo veel begrepen wordt van wat er gesproken wordt. (*R.C. van Geel*)

Begrijpen Wat men niet begrijpt bezit men niet. (*Goethe*)

Begrijpen Politici en journalisten hebben gemeen dat ze vaak morgen begrijpen waar ze vandaag over praten.(*Helmut Schmidt*, Oud-bondskanselier)

Begrijpen Wat een heerlijke verrassing iets te begrijpen dat je alleen maar uit het hoofd had geleerd!.(*Juan Zorrilla de San Mart'n*)

Begrijpen Je kunt een ander niet echt begrijpen als je niet eerst de zaak vanuit zijn

standpunt bekijkt. (*Harper Lee*)

- Behandelen** Verwachten dat de wereld je netjes behandelt omdat je een goed mens bent is zo iets als verwachten dat de stier je niet zal aanvallen omdat je vegetariër bent. (*Are You Happy?*)
- Behoefte** We hebben in dit land behoefte aan...
- ... remmen die de auto achter ons tot stilstand brengen. (*Mae Maloo, Chicago Tribune*)
 - ... een weegschaal die 2 kilo aftrekt voor goede voornemens. (*Earl Wilson*)
 - ... spullen die langer meegaan dan de doos waar ze in zitten. (*Bill Walton, National Enquirer*)
 - ... verkiezingsaffiches die zichzelf vernietigen. (*Don Maclean*)
 - ... een wekker die bij het afgaan koffiegeur verspreidt. (*Ed Scott, The Tennessean*)
- Beïnvloeding** Alles wat je doet in je leven, elk mens dat je ontmoet, alles wat je meemaakt heeft een bepaalde weerslag op je omgeving. Niets ervan gaat verloren; elke ervaring wordt opgenomen in de eindeloos voortstromende rivier van de eeuwigheid.
(*Harriet Doerr*)
- Bejaarde** Wanneer in Afrika een bejaarde sterft, verdwijnt daarmee een bibliotheek.
(*Amadou Hampâté Bá*)
- Bejegenen** Als ge iemand bejegt zoals hij is wordt hij erger, maar als ge hem bejegt alsof hij was wat hij zou moeten zijn, wordt hij wat hij zou moeten zijn. (*Goethe*)
- Bekeren** U hebt iemand niet bekeerd doordat u hem tot zwijgen hebt gebracht. (*J.M.*)
- Bekwaamheid** Bekwaamheid is wat je kunt. Motivatie bepaalt wat je doet. Je houding bepaalt hoe goed je het doet. (*Lou Holtz*)
- Belangrijk mens** Een belangrijk mens is iemand die ervoor zorgt dat wij ons in zijn aanwezigheid belangrijk voelen. (*Bits & Pieces*)
- Belangrijkheid** Zoals er geen kleine mensen of onbelangrijke levens zijn, zo is er ook geen onbeduidend werk. (*Jelena Bonner*)
- Belangstelling** De gemiddelde man heeft meer belangstelling voor een vrouw die belang in hem stelt dan in een vrouw, welke ook, met mooie benen. (*Marlene Dietrich*)
- Belasting** Er is maar één soort belasting waar iedereen het mee eens zou zijn: een

belasting die alleen anderen moeten betalen. (*E.W.*)

- Belasting** De kunst van het belasting heffen bestaat in het zodanig plukken van de gans dat een zo groot mogelijke hoeveelheid veren staat tegenover een zo gering mogelijk geblaas. (*J.-Baptiste Colbert*)
- Belastingen** Mensen die klagen over de belastingen zijn te onderscheiden in twee klassen: mannen en vrouwen. (*Selected cryptograms*)
- Beledigen** Wie beledigt schrijft zijn woorden in het zand, maar voor de beledigde zijn ze in brons gegrift. (*Giovanni Guareschi*)
- Beleefdheid** Beleefdheid en rekening houden met anderen is centiemen investeren en franken terugverdienen. (*Thomas Sowell, Creators Syndicate*)
- België** Ik ben dol op dit land waar iedereen het recht heeft nog een afschuwelijker huis te bouwen dan dat van zijn buurman . (*Daniël Van Hecke*)
- België** België: Land verdeeld onder Vlamingen, Walen, Brusselaars en Duitsers, onder het motto: Eendracht maakt macht. (*Patty Meeusen*)
- Beloning** Er valt niet veel te verwachten van iemand die zich alleen inspant als hij zeker is van een beloning. (*José Ortega y Gasset*)
- Beminnen** Wie werkelijk bemint is niet de aansteker van het vuur, maar de hoeder ervan. (*Carlos Fisas*)
- Beminnen** Geen verrassing is magischer dan de verrassing van bemind te worden. Dat is Gods vinger op de schouder van de mens. (*Charles Morgan*)
- Beoordelen** Een van de beste manieren om mensen te beoordelen is : kijken wat ze doen als hun iets gratis wordt aangeboden. (*Ann Landers*)
- Beoordelen** Hoe streng een vader ook kan zijn als hij zijn zoon beoordeelt, hij kan nooit strenger zijn dan een zoon die zijn vader beoordeelt. (*Enrique Jardiel Poncela*)
- Beoordelen** Er is geen beter criterium om iemand te beoordelen dan door de keuzes die hij in alle vrijheid maakt. (*William M. Bulger*)
- Beoordelen** Wij beoordelen onszelf naar degene waartoe we ons in staat voelen, terwijl anderen ons beoordelen naar wat we al hebben gedaan. (*Henry Wadsworth Longfellow*)
- Beraadslaging** Ze konden het niet eens worden. De pauze tussen de beraadslagingen was te kort. (*Wieslaw Brudzinski*)

Berichtgeving	Gekleurde berichtgeving is: als je dochter je een zoen, het avondblad en een koel glas chablis geeft alvorens je mee te delen dat de linkervoorkant van je auto accordeonvormig is geworden. (<i>A.C.</i>)
Beroemd	Het aardige van beroemd zijn is dat mensen denken dat het aan hen ligt, als je hen verveelt. (<i>Henry Kissinger</i>)
Beroemd	Sommigen worden als beroemdheid geboren, anderen lukt het beroemd te worden, weer anderen nemen een pr-adviseur in de arm. (<i>Daniel J. Boorstin</i>)
Beroemdheid	Beroemdheid is een masker dat zich in het gezicht invreet. (<i>John Updike</i>)
Berusting	Het beste middel tegen woekerkruid is berusting. (<i>Franklin Jones</i>)
Beschaafd	Een land geldt als beschaafder naarmate de wijsheid en doeltreffendheid van zijn wetten voorkomen dat een zwakke te zwak wordt of een machtige te machtig. (<i>Primo Levi</i> , Italiaans schrijver en scheikundige)
Beschaving	De geschiedenis leert ons dat een beschaving ineens stort als het merendeel van de bevolking de wet niet meer respecteert. (<i>Gavin Relly</i>)
Beschaving	De beschaving is een proces waarvan het doel is menselijke enkelingen, en vervolgens gezinnen, en dan rassen, volkeren en naties te combineren tot een grote eenheid, de eenheid der mensheid. (<i>Sigmund Freud</i>)
Beschaving	Je hoeft geen boeken te verbranden om een beschaving te vernietigen. Je hoeft alleen maar te zorgen dat de mensen ze niet meer lezen. (<i>Ray Bradbury</i>)
Beschaving	Sommige mensen stellen hun land boven hun gezin, anderen offeren het heden op aan de toekomst en weer anderen wijden het heden aan het verleden. Ze zijn respectievelijk helden, wijzen en geleerden. Zij maken de vooruitgang, want de beschaving wordt opgebouwd met dat gedeelte van de liefde dat wordt gestolen van de zelfzucht van het ik en het gezin. (<i>Santiago Ramón y Cajal</i> , Charlas de café)
Bescheiden	Een mens is nooit zo trots als wanneer hij een bescheiden houding aanneemt. (<i>C.L.</i>)
Bescheidenheid	Bescheidenheid is de hoop dat anderen zelf zullen ontdekken hoe geweldig we zijn. (<i>Aldo Cammarota</i>)
Bescheidenheid	Het ellendige van echte bescheidenheid is dat je er niet over kunt opscheppen. (<i>Gene Brown</i>)

Beslissing	De uiteindelijke beslissing is het besluit dat u neemt na raadpleging van uw vrouw. (<i>Alfredo La Mont</i>)
Besluiten	Niemand neemt méér besluiten dan een besluiteloze. (<i>Sylvain van der Weyer</i>)
Besturen	Te veel kapiteins sturen een boot tegen een berg op. (<i>Koreaans gezegde</i>)
Bestuur	Het bestuur van een land heeft altijd een lange arm en een korte. De lange arm dient om te nemen en geraakt overal. De korte om te geven en komt uitsluitend bij hen die zeer dichtbij staan. (<i>Ignazio Silone</i>)
Betere wereld	De enig mogelijke revolutie is te proberen jezelf te verbeteren en te hopen dat anderen hetzelfde doen. Dan krijgen we een betere wereld. (<i>Georges Brassens</i>)
Betrouwbaar	De enige manier om iemand betrouwbaar te maken is op hem te vertrouwen.(<i>Henry Stimson</i> , Harper's Magazine)
Beurs	Een van de leuke dingen van de effektenbeurs is dat iedere keer wanneer de een koopt en een ander verkoopt, ze allebei denken dat ze slim zijn. (<i>William Feather sr.</i>)
Bevolking	Het is goed te bedenken dat de gehele bevolking van het heelal, met één te verwaarlozen uitzondering, is samengesteld uit anderen. (<i>J.H.</i>)
Bewegen	Wie de wereld wil bewegen, zal eerst zelf in beweging moeten komen. (<i>Socrates</i>)
Bewegen	Het belangrijkste in deze wereld is niet zozeer waar we staan als wel in welke richting we ons bewegen. (<i>Oliver Wendell Holmes sr.</i>)
Beweging	Als de televisie en de koelkast niet zo ver bij elkaar vandaan stonden, zou menigeen helemaal geen lichaamsbeweging meer krijgen. (<i>Joey Adams</i>)
Bewindsman	De beste bewindsman is degene die verstandig genoeg is om de juiste mensen uit te kiezen om te doen wat hij gedaan wil hebben, en die voldoende zelfbeheersing heeft om zich er niet mee te bemoeien als ze daarmee bezig zijn. (<i>Theodore Roosevelt</i>)
Bezit	Tot mijn kostbaarste bezit behoren woorden die ik nooit heb uitgesproken. (<i>Orson Rega Card</i>)
Bezit	Wat je bezit is een bewijs van je kunnen. Wat je ermee doet een bewijs van wie je bent. (<i>H. Wissink</i>)
Bezit	Wat je niet kunt weggeven bezit je niet. Het bezit jou. (<i>Ivern Ball</i>)

Bezitten	Wanneer je niet kunt krijgen wat je wilt hebben, wordt het tijd om te waarderen wat je hebt. (<i>Kathleen A. Sutton</i>)
Bezoek	Bezoek krijgen vereert mij, geen bezoek krijgen doet mij plezier. (<i>Henry de (Chr. G. van Buuren)</i>)
Bezorgdheid	Een van de oudste behoeften van de mens is iemand te hebben die zich afvraagt waar je uithangt als je 's avonds niet thuiskomt. (<i>Margaret Mead</i>)
Bibliotheek	Wat hebben we zonder bibliotheken? Geen verleden en geen toekomst.(<i>Ray Bradbury</i>)
Bidden	Er zijn mensen die het af en toe met bidden proberen zoals ze een paar munten in een gokautomaat zouden stoppen, en als ze niet meteen wat winnen, houden ze op. (<i>J.H.</i>)
Blijdschap	Wees nooit bang om kinderen te bederven door ze blij te maken. Blijdschap is de sfeer waarin alle mooie genegenheid gedijt. (<i>T.B.</i>)
Blijspel	Een blijspel is gewoon een grappige manier om ernstig te zijn.(<i>Peter Ustinov</i>)
Bliksem	De bliksem slaat nooit twee keer in op dezelfde plaats, zeggen ze. Tenzij je natuurlijk hebt vergeten om je verzekeringspremie te betalen. (<i>Doug Larson</i>)
Blind	Mensen gaan op reis om zich te verbazen over de hoge toppen van de bergen, de krachtige golven van de zee, de lange loop van de rivieren, de uitgestrektheid van de oceaan, de rondgaande bewegingen van de sterren en zichzelf lopen ze zonder verbazing voorbij. (<i>Augustinus</i>)
Bloemen	Het is zo fijn bloemen te krijgen als je nog van de geur kunt genieten. (<i>Lena Horne</i>)
Bloemen	Bloemen maken mensen altijd beter, blijer en behulpzamer; ze zijn zonneschijn, levens- en geneesmiddelen voor de ziel. (<i>L.B.</i>)
Bloemen	Ach, waren de mensen maar zo als de bloemen in mijn huis. Ze weten niet van kleur of ras, maar drinken gezamenlijk uit één glas. (<i>A.C.G. Versluis</i>)
Bloemen	Wilde bloemen kan het niet schelen waar ze groeien. (<i>Dolly Parton</i>)
Bloemetje	Er zijn mensen die van de vijfde verdieping een bloempot op je hoofd laten vallen en dan zeggen:"Hier is een bloemetje voor je ." (<i>Victor Hugo</i>)
Bloot	Bloot en naakt betekenen hetzelfde, alleen klinkt bloot als een verrassing

en wijst naakt op opzet. (*Beryl Pfizer*)

Boek Geef een boek. Ze maken nooit dik, zijn zelden zondig en altijd persoonlijk. (*L.H.*)

Boek Een boek is als een tuin, megedragen in onze zak. (*Arabisch spreekwoord*)

Boek Het is de goede lezer die het goede boek maakt. (*Emerson*)

Boek Uit een boek leert men altijd wat, al was het maar dat men beter een ander had kunnen kopen. (*Chr. G. van Buuren*)

Boeken Boeken zijn discrete vrienden, die alleen komen als we ze daartoe uitnodigen. (*Eugenio Orrego Vicuna*)

Boeken Boeken zijn niet bedoeld als meubilair, maar er is niets anders dat een huis zo prachtig meubileert. (*Henry Ward Beecher*)

Boeken Boeken zijn de bijen die het bevruchtende stuifmeel van de ene geest naar de andere dragen. (*James Russell Lowell*)

Boeken Er zijn in deze wereld maar twee soorten mensen: zij die het moeilijk vinden een boek op te pakken en zij die het moeilijk vinden een boek neer te leggen. (*R.I.*)

Boeken Van veel boeken zou je tegenwoordig zeggen, dat ze in een dag geschreven zijn, met gebruikmaking van de vorige dag gelezen boeken. (*Chamfort*)

Boeken Van de boeken die worden gedrukt wordt de helft niet verkocht; de helft van de verkochte boeken wordt niet gelezen; de helft van de gelezen boeken wordt niet begrepen en de helft van de begrepen boeken wordt verkeerd begrepen. (*G.P.*)

Boeken Boeken steunen ons in onze eenzaamheid en maken dat we onszelf niet tot last worden. (*Jeremy Collier*)

Boeken Boeken zijn meer dan alleen maar boeken. Ze zijn het leven, het hart en de ziel van de voorbije tijden, de reden waarom mensen leefden en werkten en stierven, het wezen, de kwintessens van hun leven. (*Amy Lowell*)

Boeken Boeken nivelleren pas echt. Ieder die ze goed gebruikt verschaffen ze het gezelschap en de geestelijke aanwezigheid van de besten en de grootsten van het menselijk ras. (*William E. Channing*)

Boeken Alles wat de mens heeft gedaan, gedacht, gewonnen of bedoeld: het ligt als

op magische wijze verduurzaamd, opgeslagen in de bladzijden van boeken.
(*Thomas Carlyle*)

- Boeken** Boeken zijn de dragers van de beschaving. Zonder boeken zwijgt de geschiedenis, is de literatuur stom, de wetenschap verminkt, en komen denken en beschouwen tot stilstand . (*Barbara W. Tuchman*)
- Boek-film** Een boek moet je nooit beoordelen naar de gelijknamige film. (*L.S.*)
- Boekhandel** Boekhandels zijn universiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. (*Tony Benn*)
- Boemerang** Het spel van het leven is een spel van boemerangs. Onze gedachten, woorden en daden komen vroeg of laat met verbazingwekkende precisie bij ons terug. (*Florence Scovel Shinn*)
- Boeten** We zullen moeten boeten in deze generatie, niet zozeer voor de euvel daden van de slechte mensen, als voor het schrikbarend stilzwijgen van de goede mensen. (*Martin Luther King*)
- Bos** Een bos in volle herfstkleuren is net zo ontzagwekkend als een bosbrand; maar een enkele boom is als een dansende vlam die het hart verwarmt. (*Hal Borland*)
- Botsing** In het echt hoor je een schreeuw die je nog nooit gehoord hebt en ruik je bloed en braaksel. Maar in het woordenboek staat doodnormaal en ongevaarlijk: 'botsing'. (*Jan Renkema*)
- Bouwen** Wie bij het bouwen ieders raad volgt krijgt een krom huis. (*Deens spreekwoord*)
- Bouwen** Sommige huizen worden zo gebouwd dat het enige wat dertig jaar meegaat de hypotheek is. (*Shelby Freedman, The Wall Street Journal*)
- Braaf** Over het algemeen willen mensen braaf zijn, maar niet al te braaf en niet echt altijd. (*George Orwell*)
- Braille** Braille lezen brengt een wonder mee dat ziende mensen nooit zullen ervaren: woorden aanraken en zelf weer hun aanraking voelen. (*J.F.*)
- Bron** Een betrouwbare bron is iemand die meer dan een keer goed heeft geraden. (*Frank A. Clark*)
- Bruid** Als de bruid is in de schuit, zijn de mooie praatjes uit. (*Nederlands spreekwoord*)

Buien	Het is een heel menselijke zwakheid te denken dat gunstige buien blijven hangen.(<i>Rick Bode</i>)
Buitenaards	Dat er intelligente buitenaardse wezens bestaan wordt feilloos bewezen door het feit dat ze nog geen contact met ons hebben opgenomen.(<i>Normandy Alden</i>)
Buitengewoon	Het is buitengewoon hoe buitengewoon een gewoon mens is.(<i>Georg F. Will</i>)
Bureau	Het geheim van een opgeruimd bureau is een geweldige prullenmand.(<i>N.A.</i>)
Bureaucraten	Bureaucraten zijn net boeken uit een bibliotheek. De meest geraadpleegde staan het laagst.(<i>G.C.</i>)
Bureaucratie	De langste afstand tussen twee punten is bureaucratie.(<i>Misión XXI,Mexico</i>)
Buren	Ik moet verre burenen niet dienen ten koste van naaste burenen. (<i>Mahatma Gandhi</i>)
Burger	Het belangrijkste politieke ambt is dat van burger. (<i>Louis Brandeis</i>)
Burgervaderlijk	In de gemeenteraadsvergadering vroeg een raadslid aan de burgemeester hoe het stond met de uitvoering van een onlangs aangenomen motie om strenger toe te zien op de toelaatbaarheid van variétésshows. De burgemeester verklaarde zelfverzekerd:”Tot dusver zijn de shows binnen de perken gebleven, maar wees gerust, wij blijven elke vorm van striptease alert volgen.” (<i>Mevr. D.H.Hummel</i>)
Buur	Een goede buur is iemand die je over het tuinhek toelacht, maar er niet overheen klimt. (<i>G.J. Arts</i>)
Buur	Een goede buur is iemand die zijn gras even hoog laat groeien als u. (<i>Bill Lumpkin</i>)
Buur	Een goede buur verdubbelt de waarde van je huis. (<i>Duits spreekwoord</i>)
Buurman	Het enige dat storender is dan een buurman met een lawaaiige oude auto is een buurman met een vrijwel geruisloze nieuwe.(<i>Los Angeles Times Syndicate</i>)
Buurvrouw	Een buurvrouw zal twintig minuten bij uw voordeur staan te praten omdat ze geen tijd heeft om binnen te komen. (<i>Arlene Carroll</i>)
Cabaretiers	Er bestaan mensen die zinnige opmerkingen over een omstrede onderwerp kunnen maken zonder partij te kiezen. Cabaretiers. (<i>C.H.</i>)

Calorieën	Calorieën tellen niet... ...als niemand u ziet eten. ...als u een kroket compenseert met een glaasje suikervrije frisdrank. ...als uw gezelschap evenveel eet als u. ...als een voedselsoort geneeskrachtige eigenschappen bezit, zoals warme chocolademelk, cognac, beschuit of rijstebrijals u mensen om u heen hebt die meer wegen dan u. ...als het een belangrijke feestdag is, zoals Kerstmis of uw verjaardag. (<i>Larry Wilde</i>)
Capaciteit	De meeste van ons maken niet ten volle gebruik van onze capaciteit. We zijn als mensen die herenhuizen bezitten en alleen het souterrain in gebruik hebben. (<i>George T. Fegradoe</i>)
Celibaat	Wat moeten priesters blij zijn met het celibaat als zij vrouwen horen biechten. (<i>A. Salacrou</i>)
Champagne	“Champagne, als ik win, verdien ik het, als ik verlies, dan heb ik het nodig.” (<i>Napoleon</i>)
Charme	Charme is een manier om het antwoord “ja” te krijgen zonder een duidelijke vraag te stellen. (<i>Albert Camus</i>)
Charme	Met charme kun je je een kwartiertje redden. Daarna moet je iets te zeggen hebben. (<i>H. Jackson Brown Jr</i>)
Chef	Spreek uw chef nooit tegen. U zou eens gelijk kunnen hebben. (<i>Marco A. Almazán</i>)
Churchill	Winston Churchill citeert Napoleon:”Ik kan niet zonder champagne. Na een overwinning verdien ik het en na een nederlaag heb ik het nodig.”(<i>Resident Abroad,Engeland</i>)
Cijfer	Gek hé ! Een goed cijfer haal je, een slecht cijfer krijg je. (<i>Margriet Markering</i>)
Cirkel	Als een man slim is wordt hij rijk, en als hij rijk is, wordt hij dwaas, of anders zijn vrouw wel. Zo blijft het geld rollen. (<i>Finley Peter Dunne</i>)
Cliché	Een cliché was aanvankelijk een goede opmerking. (<i>Bill Granger, There Are no Spies</i>)
Commissie	Een commissie kan een besluit nemen dat nog stommer is dan haar leden. (<i>David B. Coblitz</i>)
Communicatie	Ze zeggen dat communicatie de belangrijkste factor is in een goed

huwelijk. Dat verklaart waarom zo veel echtparen al hun tijd doorbrengen met telefoneren, tv-kijken en naar de radio luisteren. (*Orben's Current Comedy*)

- Communicatie** Goede communicatie is net zo stimulerend als zwarte koffie, en het is net zo moeilijk om erna in slaap te vallen. (*Anne Morrow Lindbergh, Gift From the Sea*)
- Communiceren** Op de vraag aan Claude Lévi-Strauss wat hij zich zou wensen als bekroning van zijn levenservaringen zei de antropoloog: "Communiceren met een dier. Ik zou graag iets anders willen ervaren dan het kleine fragment van de schepping dat de mensheid is." (Aangehaald door *Anne Germain, Mon Chat-Moi*)
- Communisme** Het communisme is een van de langste en moeilijkste wegen naar het kapitalisme. (*Albino Gómez, Argentinië*)
- Commutatief** Mijn Russische vrienden zeggen dat het niet de minister van Cultuur is die je zorgelijk stemt, maar de cultuur van de minister. (*Isaac Stern*)
- Compensatie** Het behoort tot de mooie compensaties van het leven dat niemand oprecht kan proberen een ander te helpen zonder zichzelf te helpen. (*Charles Dudley Warner*)
- Compliment** Beledigingen moeten in zand worden geschreven en complimenten in steen gegraveerd. (*Arabisch spreekwoord*)
- Compliment** Een compliment is zonneschijn in zinsverband. (*Orben's Current Comedy*)
- Complimenten** Een van artikelen waar de meeste mensen in hun leven nooit genoeg van kunnen krijgen is: complimentjes. De eigenwaarde is nooit zo gaaf of er zit wel ergens een gaatje in waardoor je wat lof naar binnen kunt duwen. Maar complimentjes zijn van nature in hoge mate biologisch afbreekbaar, een paar uur of een paar dagen na ontvangst zijn ze opgelost, en daarom kunnen we er altijd wel weer een gebruiken. (*Phyllis Theroux, Parents*)
- Complimenten** Complimenten die we van anderen krijgen zijn meestal de echo van complimenten die wij anderen hebben gemaakt. (*Santiago Ramón Y Cajal*)
- Compromis** Een compromis levert een goede paraplu, maar een slecht dak. (*J.L.*)
- Computer** We naderen het stadium waar de vraagstukken die we moeten oplossen, onoplosbaar worden zonder computers. Ik ben niet bang voor computers, ik ben bang dat we er niet genoeg hebben. (*Isaac Asimov*)
- Computer** Het effect dat computers op jonge kinderen hebben drong tot me door toen ik mijn neefje van 4 vroeg of hij zijn naam kon spellen; "Ja hoor," zei hij.

J-E-R-O-E-N-enter.” (*Melanie Kaye*)

- Computer** Een van de onmenselijke kanten van de computer is dat hij, eenmaal goed geprogrammeerd en goed werkend, zo volslagen eerlijk is . (*Isaac Asimov*)
- Computer-tijdperk** Vroeger waren er veel vragen waarop men geen antwoord had. Tegenwoordig , in het computertijdperk, zijn er veel antwoorden op vragen waaraan men nog niet had gedacht. (*Peter Ustinov*)
- Conclusie** Het is leuker een conclusie te trekken dan om haar te onderbouwen. (*Malcolm Forbes*)
- Concurrentie** De gezondste concurrentie vindt plaats als gemiddelde mensen iets bereiken door een meer dan gemiddelde inspanning. (*Colin Powell*)
- Contant verband** Na een rotdag op mijn werk vroeg ik aan een collega:”Waarom komen we elke dag weer hier naar toe en laten ons dit welgevallen?” Hij dacht even na en zei toen:”Ik weet het niet; Ik denk dat het met de huur van mijn huis te maken heeft.” (*Pamela Lasure*)
- Contradictie** Niets is erger dan een man van de daad te zijn die niets te doen heeft. (*Elizabeth Layton*)
- Conversatie** Een van de manieren om te zorgen dat de conversatie niet vervelend wordt is iets verkeerd zeggen. (*Frank Sheed*)
- Conversatie** Conversatie is net als tafelen. Je moet ermee ophouden vlak voor je genoeg hebt. (*J.T.*)
- Converseren** De kunst van goed converseren heeft wel iets van een doordacht ontworpen stad: op de beste plekken is gezorgd voor stoplichten. (*O.B.*)
- Converseren** De ware kunst van converseren bestaat niet alleen uit het zeggen van de juiste woorden op het juiste moment, maar ook uit het ongezegd laten van de verkeerde woorden op het verleidelijke moment. (*Dorothy Nevill*)
- Creativiteit** De zaken die ons bij een organisatie de meeste angst inboezemen– schommelingen, onenigheden, verstoringen van het evenwicht– vormen de voorname bron van creativiteit. (*Margaret J. Wheatley*)
- Culturen** Door in een Turks restaurant te eten, sta je niet automatisch open voor vreemde culturen. (*Angelo De Simone, De Wereld Morgen*)
- Cultuur** Beschaving bezitten betekent dat u genoeg weet om niet met uw vingers te eten. Cultuur bezitten betekent dat u weet waarom u dat niet doet. (*W.R.*)

Cynicus	Elke cynicus is in zijn hart sentimenteel. (<i>Louis L'Amour</i>)
Cynisch	Het is gemakkelijk overdag cynisch te doen over alles, maar 's nachts ligt dat anders. (<i>Ernest Hemingway</i>)
Cynisme	Cynisme is destructief. Hoop is de brandstof voor sociale verandering. (<i>Tony Benn</i>)
Cynisme	Cynisme is een onaangename manier om de waarheid te zeggen. (<i>Lillian Hellman</i>)
Daad	Het is de daad die telt in het leven; vreugde en lijden komen vanzelf.(<i>J.v.G.</i>)
Daarom	Toen aan Henry Ford werd gevraagd waarom hij liever zijn directeurs opzocht in hun eigen kantoor dan ze naar zijn kantoor te laten komen, zei hij:”Ik heb gemerkt dat ik het kantoor van een ander veel vlugger uit ben dan dat ik hem kan wegwerken uit het mijne”. (<i>E.E. Edgar</i>)
Daden	U wordt beoordeeld naar uw daden, niet naar uw bedoelingen. U hebt misschien een hart van goud, maar dat heeft een hardgekookt ei ook.(<i>G.R.</i>)
Daden	Woorden zijn er in overvloed; daden zijn kostbaar. (<i>Lech Walesa</i>)
Dag	Normale dag, laat me beseffen hoe kostbaar je bent. (<i>M.I.</i>)
Dag	Ik vind elke dag nog steeds te kort voor alle gedachten die ik wil denken, alle wandelingen die ik wil maken, alle boeken die ik wil lezen en alle vrienden die ik wil opzoeken.(<i>John Burroughs</i>)
Dagboek	Leef zo dat je je dagboek niet hoeft te verstoppen. (<i>Robert Orben</i>)
Dagdromers	Dagdromers zijn zich bewust van veel dingen die nachtelijke dromers ontgaan. (<i>Edgar Allen Poe</i>)
Dagdroom	Alles begint als iemands dagdroom. (<i>Larry Niven, Niven's Laws</i>)
Dageraad	We moeten leren wakker worden, niet door mechanische hulpmiddelen maar door een oneindige verwachting van de dageraad. (<i>Thoreau</i>)
Dankbaarheid	Met stille dankbaarheid schiet niemand erg veel op. (<i>G.B. Stern</i>)
Dankbaarheid	Dankbaarheid is het geheugen van het hart. (<i>J.B. Massieu</i>)
Dankbaarheid	Dankbaarheid is zeldzaam in deze wereld. Verwacht niet dat de vogels

waarvoor je de hele winter voer hebt gestrooid in de lente je graszaad laten liggen. (*Bill Vaughan*)

Dans en muziek De meest oprechte uitdrukkingvormen van mensen zijn dans en muziek. Lichamen liegen nooit. (*Agnes DeMille*)

Dansen De mensen die zich het gemakkelijkst bewegen zijn zij die hebben leren dansen.(*Alexander Pope*)

Dansen Wie niet kan dansen wijt dat aan de hobbelige dansvloer. (*Maleis spreekwoord*)

Dansen Dansen is de kunst om muziek te tekenen. (*José Rives Guerra*)

Dapper Een dapper man is niet hij die geen angst voelt, maar hij die zijn angst weet te overwinnen. (*Nelson Mandela*)

Dappere De werkelijk dappere is hij die bang is van de angst. (*J.R.*)

De anderen Het zijn altijd de anderen! Ik heb ideeën. Zij hebben ideologie. Ik heb een oordeel. Zij hebben vooroordelen. Ik heb geloof. Zij hebben bijgeloof. Ik heb een overtuiging. Zij hebben meningen. Ik heb gelijk. Zij hebben ongelijk. (*Claude Roy*)

Debat Niets is zo frustrerend als een debat met iemand die weet waar hij over praat. (*Sam Ewing*)

Debatteren Over een zaak debatteren zonder haar te regelen is beter dan een zaak te regelen zonder erover te debatteren.(*Joseph Joubert*)

Deel Er is een leer die zegt dat iedereen zijn deel krijgt van alles. En inderdaad lijkt iedereen bij (*Paul Collins*)

Deemoed Deemoed is wat u voelt als u in een kledingzaak in drie spiegels tegelijk kijkt. (*Quote Magazine*)

Definities **IJverig:** een half uur eerder dan de baas op het werk komen.

Handig: een halve minuut eerder dan de baas op het werk komen. (*W.J.*)

Discussie: uitwisseling van kennis.

Ruzie: uitwisseling van onkunde. (*B.P.*)

Allegaartje: onzinnige combinatie van branches binnen een bedrijf.

Bedrijf met gespreide groei: zo heet het allegaartje in het jaarverslag.(*R.J.*)

Accordeon: muziekinstrument waarop je leert hoe je een landkaart moet openvouwen.

Asbak: bakje waarin je sigarettenpeukjes gooit als er zich in de kamer geen vloer bevindt.

Afbetaling: iets wat de maanden korter en de jaren langer maakt.

Aarde: vaste substantie, waar vooral zeezieken worden toe aangetrokken.

Acteur: man die iedereen wil zijn, behalve zichzelf.

Subsidie: Geld dat als gunst wordt geschonken en als recht wordt opgeëist.

Fooi: Hetzelfde.

Taboe: Een onderwerp, zoals kanker of dood, dat zo gevoelig ligt dat iedereen er voortdurend over praat.

Confrontatie: Dat dramatisch stadium in een reeks onderhandelingen waarin beide partijen weigeren een stap in elkaars richting te doen.

Socialist: Iemand die zozeer genoeg heeft van de manier waarop de macht in handen is van enkele grote ondernemingen, dat hij die in handen wil geven van één reusachtige corporatie.(*Miles Kingston*)

Schoolreünie: Waar je mensen tegenkomt die vroeger net zo oud waren als jij. (*Los Angeles Times Syndicate*)

Kleine ingrepen: Operaties die bij iemand anders worden uitgevoerd. (*Richard Selzer*)

Jetlag: De manier waarop de natuur zorgt dat je op je pasfoto lijkt. (*Linda Perret*)

Huwelijkse voorwaarden: Document opgesteld door een notaris waarin de eerste partij beschermd wordt tegen de tweede partij voor het geval de trouwpartij tussen beide partijen niet het gewenste resultaat heeft. (*Rheta Grimsley Johnson*)

Delen

Het wonder is dat we meer hebben naarmate we meer met anderen delen. (*Leonard Nimoy*)

- Delen** Voorstanders van eerlijk delen zijn meestal zij die vinden dat ze nu te weinig krijgen. (*Fons Jansen*, aangehaald door *Danny kerkhofs*, Peer)
- Democratie** Democratie is geen wiskundige wet die voor eens en voor altijd is bewezen. Democratie is een rechtvaardig geloof dat met hartstocht wordt beleden, een overtuiging die in de brandende oven van de geschiedenis telkens weer op de proef wordt gesteld. (*Jack Kemp*)
- Democratie** Onze politieke instellingen werken opmerkelijk goed. Ze zijn ontworpen om tegen elkaar te botsen. Het lawaai dat dit maakt is democratie in actie. (*Michael Novak*)
- Democratie** De democratie werkt niet doordat de meerderheid de verkiezingen wint, maar doordat de minderheid bereid is zich door de uitslag te laten leiden. (*L.L.*)
- Democratie** 's Mensen gevoel voor recht maakt de democratie mogelijk, maar 's mensen geneigdheid tot onrecht maakt de democratie noodzakelijk. (*Reinhold Niebuhr*)
- Democratie** Democratie is de overwinning van taal op geweld; ze is de dialoog die de coëxistentie en verzoening mogelijk maakt van gemeenschappelijke behoeften en persoonlijke vrijheid. (*La Prensa*)
- Democratie** De belangrijkste tekortkoming van een democratie is dat alleen de oppositiepartij weet hoe het land geregeerd moet worden. (*Laurence Peter*)
- Democratie** Ik hou van de herrie van de democratie (*James Buchanan*)
- Democratie** Niet het stemmen is democratie maar het tellen. (*Tom Stoppard*)
- Democratie** Democratie is geen garantie voor een goed landsbestuur; ze maakt het alleen mogelijk. (*The Economist*)
- Democratie** De ware toetssteen voor de democratie is gelegen in haar respect voor de mening van minderheden. (*Ellery Sedgwick*)
- Democratie** Democratie zonder moraal is onmogelijk. (*Jack Kemp*)
- Democratie** De ware toetssteen voor de democratie is gelegen in haar respect voor de mening van minderheden. (*Ellery Sedgwick*, Jersey Journal)
- Democratie** De democratie blijkt op den duur misschien minder efficiënt te zijn dan andere regeringsvormen, maar ze heeft een belangrijk pluspunt: ze staat ons

toe dit te constateren en te zeggen. (*Bill Moyers, Newsweek*)

- Democratie** Voor je over mensenrechten en democratie kan spreken, moet je mensen een zeker niveau van fysieke en economische veiligheid bieden. (*Robert D. Kaplan*)
- Democratie** Een eerste voorwaarde om democratie te laten slagen is dat de meerderheid van de mensen eerlijk moet zijn. (*Ruskin Bond*)
- Democratie** Democratie is als een vlot. Het zinkt niet, maar je hebt wel altijd natte voeten. (*Russell Long*)
- Democratie** Democratie is het telkens terugkerende vermoeden dat meer dan de helft van de mensen meer dan de helft van de keren gelijk heeft. (*E.B. White*)
- Denken** Als u eerst spreekt en dan denkt, komt u erachter wat u eigenlijk denkt. (*B.P.*)
- Denken** Als allen eender denken, denkt niemand veel bijzonders. (*Walter Lippmann*)
- Denken** Wie twijfelt denkt. (*Carlo Dossi*)
- Denken** De drukpers is de artillerie van het denken. (*Rivarol*)
- Denken** Twee keer denken, een keer doen. (*Harry B. Otis*)
- Denken** Is het niet vreemd dat we het minst praten over de dingen waar we het meest over denken?(*Charles A. Lindbergh*)
- Denkvermogen** Zoals ijzer door onbruik roest, wordt het denkvermogen door onbruik aangetast. (*Leonardo da Vinci*)
- Deskundige** Als we alle financiële deskundigen van ons land achter elkaar zouden leggen, zouden ze nog steeds alle kanten op wijzen. (*Sam Ewing*)
- Deskundige** Een deskundige is iemand die er op het laatste ogenblik bij wordt gehaald om een deel van de schuld te krijgen. (*Sam Ewing*)
- Deugd** Deugd vraagt een prijs, maar wordt altijd vergoed. (*José Narosky*)
- Deur** Een ezel kan een deur intrappen, maar alleen een timmerman kan er een maken.(*Sam Rayburn*)
- Dialoog** Om tot een dialoog te komen moet u eerst vragen en dan luisteren. (*Antonio Machado*)

Dichter	De dichter kan komen waar de zon dat niet kan. (<i>Hindi spreekwoord</i>)
Dichter	Ik zou zeggen dat het kenmerk van een groot dichter is dat hij ons iets vertelt dat niemand ons ooit eerder had verteld, maar dat niet nieuw is voor ons. (<i>José Ortega Y Gasset</i>)
Dictatuur	Een dictatuur is een staat waarin iedereen bang is voor iemand en iemand bang is voor iedereen. (<i>Alberto Moravia</i>)
Dieet	Dat het tijd is om op dieet te gaan weet u als uw stoel wegschuift van de tafel en de tafel beweegt. (<i>C.B.</i>)
Dieet	Ik geloof niet dat er iets bestaat dat meer valse hoop wekt dan de eerste paar uur waarin je op dieet bent. (<i>D.B.</i>)
Dieet	Het moeilijkste van op dieet zijn is er je mond over houden. (<i>Gerald Nachman</i>)
Dieet	Ik heb vaak geprobeerd dieet te houden. Maar nu ik wat ouder ben, verander ik gewoon van kleermaker: dat is een stuk gemakkelijker. (<i>José Arthur</i>)
Dik	In badkamer van een Londens hotel: “Gasten, bewaart uw lied in uw hart. Onze muren zijn niet zo dik als u denkt.” (<i>G.I.</i>)
Dingen	Er is geen verschil tussen grote en kleine dingen. Alles moet met vastberadenheid, toewijding en concentratie gedaan worden. (<i>Jean Monet</i>)
Dingen	Dingen verzamelen lijkt onzinnig als we zien hoe gemakkelijk dingen zichzelf verzamelen. (<i>L.J.</i>)
Dingen	De belangrijkste dingen in het leven zijn geen dingen. (<i>F.C.</i>)
Diplomatie	Diplomatie redt u uit de problemen die u met tact niet zou krijgen. (<i>Brian Bowling</i>)
Dirigeren	Wie het orkest wil dirigeren moet het publiek de rug toekeren. (<i>Max Lucado</i>)
Discretie	Discretie is het vermogen te verbergen wat we niet kunnen verhelpen. (<i>Spaans spreekwoord</i>)
Discussie	Hoe komt het dat een verhitte discussie de sfeer verkilt? (<i>I.N.</i>)
Discussie	Als u bij een discussie echt het laatste woord wilt hebben, moet u het eens proberen met:”Je zou gelijk kunnen hebben.” (<i>Funny Funny World</i>)

- Doden** De doden nemen in het graf alleen mee wat ze hebben weggegeven. (*Dewitt Wallace*)
- Doe het zelf** Mijn principe was heel eenvoudig: als een mens in nood is, dan moet je die helpen. Je moet niet beginnen met veel vragen te stellen. Je moet er ook niet nodeloos anderen bijhalen. Je moet het zelf doen, zolang je zelf kunt; En onmiddellijk. Er gaat zoveel tijd verloren met vergaderen. De overheid wil het misschien zo- en ik ga daar allemaal niet te veel kritiek op geven- maar onze instellingen zijn veel te veel gestructureerd. Om geloofwaardig te zijn, moet je de daad bij het woord voegen..(*Pater Phil Bosmans*, *De Standaard*)
- Doel** Het is heel mooi om te weten waar je heen wilt, maar je moet ook duidelijk maken dat je daar wilt komen. (*Emile Zola*)
- Doel** Doelstellingen bepalen wat je wordt. (*Julius Erving*)
- Doen** Als we ooit aarzelen wat te doen, is het een goede regel ons af te vragen wat we morgen zouden wensen dat we hadden gedaan. (*J.L.*)
- Doen** Niet wat ik heb maar wat ik doe is mijn koninkrijk. (*Thomas Carlyle*)
- Doen** “Ik moet daar wat doen” lost altijd meer op dan “Er moet wat aan gedaan worden”. (*B.P.*)
- Doen** Bijna alles wat u doet is onbelangrijk, maar het is erg belangrijk dat u het doet. (*Gandhi*)
- Doen** Wat ik vandaag doe is belangrijk, want ik geef er een dag van mijn leven voor. (*A.P.*)
- Doen** Bazuin niet uit wat je allemaal kunt: doe het. (*Ricardo Oda*)
- Doen** Een ding geweldig goed doen is de helft van het geheim des levens. Het verlangen om niets anders te doen is de andere helft. (*Roy Hattersley*)
- Doen** Doe eerst het nodige, dan het mogelijke, en plotseling doet ge het onmogelijke. (*Franciscus van Assisi*)
- Doen** Iets zien kost geen moeite. Wat moeite kost is in actie komen om er iets aan te doen. (*Al Batt*)
- Dokter** Men verwijt genezers dat ze geen dokter zijn. En omgekeerd. (*Georges Elgozy*)
- Dokter** Dokters en weervoorspellers hebben een ding gemeen: ze willen allebei hun geld, of ze het nu bij het rechte eind hebben gehad of niet. (*F.W.*)

Dolfijnen	Dolfijnen zijn zeer intelligent. Al na een paar uur gevangenschap weten ze een mens zo te dressereren dat hij drie keer per dag vis naar ze gooit. (<i>Chan Siew Keong</i>)
Dom	Iemand is niet dom omdat hij arm is, maar eerder andersom. (<i>Simón Rodríguez</i>)
Dood	Het vreselijkste aspect van de dood is zijn dagelijkse aanwezigheid: het ouder worden. (<i>Jef Geeraerts</i>)
Dood	De angst voor de dood houdt ons van het leven af, niet van het sterven. (<i>Paul C. Roud</i>)
Dood	Wat zullen de mensen die over het leven klagen van de dood vinden. (<i>Jo Soares</i>)
Dood	Niemand kent de dood en niemand weet of die de grootste gave aan de mensheid is. Toch wordt hij gevreesd alsof met zekerheid bekend is dat hij het ergst denkbare kwaad is. (<i>Socrates</i>)
Dood	Niemand kent de dood en niemand weet of die de grootste gave aan de mensheid is. Toch wordt hij gevreesd alsof met zekerheid bekend is dat hij het ergst denkbare kwaad is. (<i>Socrates</i>)
Doordacht	Leen altijd geld van pessimisten. Zij gaan er namelijk niet van uit dat ze het geld ooit nog terugzien. (<i>South China Morning Post, Hongkong</i>)
Doorzetten	Voor doorzetten zijn we in de wieg gelegd. Zo komen we te weten wie we zijn. (<i>Tobias Wolff</i>)
Dorp	Een dorp is een plek waar weinig te doen of te zien is maar dat wordt ruimschoots goedge maakt door wat je er te horen krijgt. (<i>Ivern Ball</i>)
Dreun	Een harde dreun van een vreemde doet minder pijn dan een kleine tik van een vriend. (<i>Jiddisch spreekwoord</i>)
Drinken	“Een van de redenen waarom ik niet drink”, zei de Britse politica <i>Lady Astor</i> eens, “is dat ik wil weten wanneer het gezellig wordt.”
Drinken	Te veel drinken op de gezondheid van een ander brengt de eigen gezondheid in gevaar. (<i>R. Jonkers</i>)
Dromen	Menigeen blijft de hele nacht op om zijn dromen te verwezenlijken. (<i>L.R.</i>)

- Dromen** We moeten onze kinderen leren dromen met hun ogen open.(*Harry Edwards*)
- Dromen** Dromen en toewijding zijn een sterke combinatie. (*William Longgood*)
- Dromen** Naarmate ik ouder word, raak ik er steeds meer van overtuigd dat het enige dat echt blijvend is , onze dromen zijn. (*Jean Cocteau*)
- Dromen** Een leven zonder dromen is als een tuin zonder bloemen. (*Gertraude Beese*)
- Dromen** Dromen is enorm belangrijk. Je kunt iets alleen realiseren als je er een voorstelling van kunt maken. (*George Lucas*)
- Dromen** Dromen die uitkomen, dat kan even onaangenaam zijn als dromen die onverwezenlijkt blijven. (*Brett Butler*)
- Dromen** Dromen is puur genot, wachten tot uw dromen uitkomen het echte leven. (*Victor Hugo*)
- Dromen** De beste reden om te dromen is dat je in dromen geen redenen nodig hebt. (*Ashleigh Briljant*)
- Dronkenschap** Het beste middel tegen dronkenschap is in nuchtere toestand kijken naar dronken mensen. *Chinees spreekwoord*)
- Druilerig** Over het naar buiten staren op een druilerige dag: het eerste wat u moet bedenken is dat de dag druilerig is, u niet. Als u ook druilerig wilt zijn mag dat , maar het is niet verplicht. (*N.G.*)
- Druk** Gezegend de man die het overdag te druk heeft om zich zorgen te maken en die er 's nachts te veel slaap voor heeft. (*Leo Aikman*)
- Druk** Je druk maken over wat je niet hebt, is een verspilling van wat je wel hebt. (*Ken S. Keyes jr.*)
- Druk** Het is onmogelijk om je om alles druk te maken en niet gek te worden. Het is ook onmogelijk om je nergens druk om te maken en toch mens te blijven. (*Katherine Whitehorn, Observer Magazine, Londen*)
- Duisternis** God heeft de nacht gemaakt, maar de mens de duisternis. (*Spike Milligan*)
- Duivel** De duivel zien we onmiddellijk in de medemens, in onszelf ontdekken we hooguit de gevallen engel. (*Antoon Vloemans*)
- Duivel** In tijden van groot gevaar mag je met de duivel meelopen tot je over de

brug bent. (*Bulgaars spreekwoord*)

- Durven** Wie durft te denken, durft alles. (*Sir Alfred Sherman*)
- Dutje** Dutjes zijn bedoeld om je eraan te herinneren dat het leven fijn is: als een mooie, zacht deinende hangmat die is opgehangen tussen geboorte en oneindigheid. (*Peggy Noonan, Good Housekeeping*)
- Dwaas** Alleen een dwaas denkt dat prijs en waarde hetzelfde zijn. (*Antonio Machado*)
- Dwaas** Het verrassende van jonge dwazen is dat er zoveel lang genoeg blijven leven om oude dwazen te worden. (*Doug Larson*)
- Dwaas** Een beetje bestuur en een beetje geluk zijn onontbeerlijk in het leven, maar alleen een dwaas zal op een van beide vertrouwen. (*P.J. O'Rourke*)
- Dwaas** Wie op zoek is naar wijsheid is een wijs mens: wie haar gevonden denkt te hebben is een dwaas. (*Seneca*)
- Dwaas** Een dwaas op een hoge post is als een man op een torenspits: alles komt hem nietig voor, terwijl hij dat in de ogen van anderen is. (*Almanaque de Lembranças*)
- Dwaas** Benader een bok nooit van voren, een paard nooit van achteren en een dwaas van geen enkele kant. (*Jiddisch spreekwoord*)
- Dwaas** Al brengt een dwaas zijn gehele leven door met een wijze, hij zal de waarheid evenmin kennen als een lepel de smaak kent van soep. (*Dhammapada*)
- Dwaasheid** Ook de verstandigste vrouw vindt geen graten in de grootste dwaasheid die voor haar wordt begaan. (*Julien de Valkenaere*)
- Echo** Verwacht niets oorspronkelijks van een echo. (*G.C.*)
- Economen** Soms schrijven economen betere sprookjes dan sprookjesschrijvers. (*M. Vargas Llosa*)
- Economen** Gek eigenlijk: dezelfde mensen die lachen om zigeunerinnen die de toekomst voorspellen, nemen economen ernstig. (*C.E.*)
- Economie** Economische groei wordt niet tot stand gebracht door de overheid, maar door werkende mensen. (*Phil Gramm*)
- Economie** Wie de eindjes aan elkaar wil knopen, moet voortdurend in touw zijn.

(*Alexander Pola*)

- Econoom** Een econoom is iemand die de helft van het jaar bezig is met plannen en de andere helft met uitleggen waarom de dingen niet volgens plan zijn gebeurd. (*Rodrigo Bermeo Rosales*)
- Econoom** Er faliekant naast zitten is een heilzame ervaring, die aan geen econoom mag worden onthouden, en aan weinigen van hen wordt ontzegd.(*John Kenneth Galbraith*)
- Econoom** Een econoom is iemand die ons vertelt wat we moeten doen met het geld dat we hadden verloren als we zijn raad hadden opgevolgd.(*Aldo Cammarota*)
- Eens zijn** Wie het eens is met alles wat u zegt, luistert niet of probeert u iets te verkopen. (*Bud Holiday*)
- Eenvoud** Er zit meer eenvoud in de man die kaviaar eet omdat hij daar zin in heeft dan in de man die müsli eet vanwege zijn principes. (*Chesterton*)
- Eenvoud** Eenvoud is: inzien wat je niet kunt weglaten. (*P.v.R.*)
- Eenzaamheid** Er is geen eenzaamheid in deze wereld als die van de grote stad. (*Kathleen Norris*)
- Eenzaamheid** Eenzaamheid is als een vakantieoord: goed voor veertien dagen. (*Rabindragore*)
- Eenzaamheid** Eenzaamheid is nooit erger dan in het gezelschap van iemand anders. (*René Ocasio Galarza*)
- Eenzaamheid** Eenzaamheid is zelden het gevolg van te weinig gezelschap, veeleer van te grote zelfzucht. (*J.L. Martin Descalzo*)
- Eenzaamheid** De eenzaamheid is een goede plaats om te bezoeken, maar een slechte plaats om te verblijven. (*Josh Billings*)
- Eenzaamheid** We begrijpen de eenzaamheid pas als we er toe gedwongen worden. (*Paul Pinsonnfault*)
- Eenzaamheid** Een van de vormen van eenzaamheid is een herinnering hebben en niemand om die mee te delen. (*Phyllis Rose*)
- Eenzaamheid** Het is geen eenzaamheid als er niemand bij u langs komt. Eenzaam bent u als u niemand hebt om bij langs te gaan. (*Zero Hora*)
- Eer** De manier om dingen gedaan te krijgen is er niet om geven wie met de eer

gaat strijken. (*Benjamin Jowett*)

- Eerbied** Als we voor iets indrukwekkends staan is stilte het beste eerbetoon. We bekennen zo dat we geen woorden hebben voor wat we op dat ogenblik ondergaan. (*Alfonso Milagro*)
- Eerbiedwaardigheidsfactor** Als je maar lang genoeg blijft leven komt de eerbiedwaardigheidsfactor in het spel; eerst word je beschuldigd van dingen die je nooit hebt gedaan en later worden je deugden toegeschreven die je nooit hebt gehad. (*I.F. Stone*)
- Eerlijk** Wie genadeloos eerlijk is , geniet evenveel van zijn genadeloosheid als van zijn eerlijkheid. Misschien nog wel meer. (*Richard J. Needham*)
- Eerlijk** Eerlijk spel is vooral niet anderen de schuld geven van iets dat bij ons niet deugt. (*Eric Hoffer*)
- Eerlijkheid** Wie een kans mist, krijgt wel een herkansing. Maar wie zijn goede naam kwijtraakt, krijgt hem nooit meer terug. Mensen zijn bereid om beleidsfouten te vergeven, maar niet om oneerlijkheid te vergeven. (*Corazon Aquino*)
- Eerlijkheid** Het is ontmoedigend te bedenken hoe veel mensen geschokt zijn door eerlijkheid en hoe weinig door bedrog. (*Noel Coward*)
- Eerlijkheid** “Eerlijkheid” zonder meegevoel en begrip is geen eerlijkheid, maar subtiele vijandigheid. (*R.F.*)
- Eerlijkheid** De toets der eerlijkheid: hoe eerlijk bent u tegenover hen die het niet zijn? (*Malcolm S. Forbes*)
- Eeuwigheid** Eeuwigheid is een afschuwelijke gedachte. Ik bedoel: waar is het eind ? (*T.S.*)
- Egocentrisch** Bij het lezen zijn we zo egocentrisch, dat we alleen die gedachten mooi vinden die met onze overeenkomen. (*Santiago Ramon y Cajal*)
- Egocentrisch** Praat tegen iemand over hemzelf, en hij zal urenlang luisteren. (*Benjamin Disraeli*)
- Egoïsten** Het aardige van egoïsten is dat ze nooit over andere mensen praten. (*Lucille S. Harper*)
- Eieren** Die d'eyeren hebben wil, moet het kakelen der hennen lyen. (*Spieghel*)
- Eigenbelang** De brave burger dekt gaarne de naaktheid van zijn eigenbelang met het vigeblad van de vaderlandsliefde. (*Antoon Vloemans*)

Eigendunk	Eigendunk is een grote vijand van communicatie en goede betrekkingen. Eigendunk begeert ze maar kan ze niet bereiken, omdat de begeerte zich richt op erkenning en applaus. (<i>Branko Bokun</i>)
Eigenschap	Tienduizend slechte eigenschappen kunnen één goede niet minder goed maken. (<i>Robert Louis Stevenson</i>)
Eigenschappen	Ons leven zal ongetwijfeld rijker zijn als wij de goede eigenschappen van mensen opmerken in plaats van hun fouten. (<i>Marlon Wong</i>)
Eigenwaarde	Ik zou niet graag willen dat iedereen me aardig vond; mijn gevoel van eigenwaarde zou eronder lijden als bepaalde mensen dat deden. (<i>Henry James</i>)
Eigenwaarde	Mensen vinden niets leuker dan een simpele vraag voorgelegd te krijgen. Op de een of andere manier streelt het ons gevoel van eigenwaarde als we een vreemdeling de weg naar de Kerkstraat kunnen wijzen. (<i>Andrew A. Rooney</i>)
Eigenwaarde	Zorg dat je gevoel van eigenwaarde niet zo verbonden is met je positie dat je, als je je positie kwijtraakt, ook dat gevoel kwijtraakt. (<i>Colin Powell</i>)
Eigenwijsheden	Lieve kinderen zijn van iedereen, brutale kinderen van hun moeder. (<i>Judith Martin</i> ; <i>United Feature Syndicate</i>) Lees altijd dingen waarmee u een goede indruk achterlaat, mocht u tijdens het lezen ervan sterven. (<i>P.J.O'Rourke</i>) Als uw hoofd het ene zegt en uw hart het andere, beslis dan eerst of u een beter hoofd dan wel een beter hart hebt. (<i>Marilyn Vos Savant, Parade</i>)
Eigenwijsheid	Fouten maken is de mens eigen. Maar wanneer hij heeft gedwaald zal geen mens ernaar streven om zijn vergissing ongedaan te maken en niet eigenwijs te zijn. Eigenwijsheid is een ander woord voor domheid. (<i>Sophocles</i>)
Einddoel	Er bestaat geen einddoel in het leven. Er zijn verzoeken, bevelen, taken en plichten. De essentie van ons bestaan is geven en nemen, vanaf het allereerste begin. (<i>Jean Starobinski</i>)
Eisen	De gemiddelde mens stelt eisen aan anderen, de uitzonderlijke mens stelt eisen aan zichzelf (<i>Marcus Aurelius</i>)
Elegant	Je kunt jezelf mooi maken en je kunt rijk worden, maar elegant moet je geboren worden. (<i>Coco Chanel</i>)

- Elegantie** Elegantie is goede smaak plus een scheutje lef. (*C.S.*)
- Elegantie** Eenvoud, in het extreme doorgevoerd, wordt elegantie. (*Jon Franklin*)
- Elfjes** Toen de eerste baby voor het eerst lachte, brak die lach in duizend stukjes en die sprongen alle kanten op, en zo ontstonden de elfjes. (*James Barrie*)
- Emmer** Gooi de oude emmer niet weg voordat ge weet of de nieuwe waterdicht is. (*Zweeds spreekwoord*)
- Emotie** In tegenstelling tot goede wijn worden opgekropte emoties er met de jaren niet beter op. (*Glenn Ridless*)
- Emoties** Als emoties wijken voor symptomen worden we zo langzamerhand middelbaar. (*S.T.*)
- En de moraal is ...** Als we ons beste beentje voorzetten, moet het andere wel goed genoeg zijn om op te staan.(*Cullen Hightower, Quote Magazine*)
- Als uw tiener het gras maait zonder dat het hem is opgedragen, moet u er niet op rekenen dat u die avond uw auto kunt gebruiken. (*Debbie Adams, Milwaukee Journal*)
- Spreek geen visserslatijn waar de mensen u kennen; maar vooral niet waar ze hun vissen kennen.(*Mark Twain, The Wit and Wisdom of Mark Twain*)
- Stel altijd uit tot morgen wat je helemaal niet moet doen. (*Morris Mandel, The Jewish Press*)
- Enig** Leonardo Da Vinci heeft nooit een Mona Lisa II geschilderd. Michelangelo was tevreden met zijn werk in de Sixtijnse Kapel. Eén Eiffeltoren is genoeg. Wat moeten we dan met een vervolg op een succesfilm? (*Sam Ewing*)
- Enquêtes** Telefonische enquêtes zorgen ervoor dat je gestoord wordt. (*Stelling uit proefschrift van R.T.M. Dongen, aangehaald door L.de Bruijn, Nederland*)
- Enthousiasme** Enthousiasme is de vader van de uitmuntendheid. (*B. Alan Johnson*)
- Enthousiasme** Niets werkt zo aanstekelijk als enthousiasme: dat verzet rotsen en temt woestelingen. Enthousiasme is de ziel van de oprechtheid, zonder dat kan de waarheid niet triomferen.(*Edward George Earle Bulwer-Lytton*)
- Enthousiast** Als een mens gewillig en enthousiast is, doen de goden mee. (*Aeschylus*)

- Er zijn twee...** ... zaken waarover de mensen zich tegenwoordig zorgen maken: het ene is dat de dingen nooit meer normaal zullen worden, en het andere is dat ze dat al zijn. (*Funny Funny world*)
- ...soorten geheimen: die de moeite van het bewaren niet waard zijn en die te goed zijn om te bewaren. (*Ron Dentinger*)
- ...categorieën mensen: de optimisten, die munten in een fontein gooien, en de realisten, die ze eruit vissen. (*George O. Ludcke*)
- ...soorten statistieken: die je raadpleegt en die je verzint. (*Rex Stout*)
- Er zijn twee...** ...manieren om in Amerika te reizen: eerste klas en met kinderen. (*Robert Benchley*)
- ...soorten mensen die nooit “oeps” mogen zeggen: tandartsen en goochelaars. (*Charles Greene*)
- ...soorten kleine kinderen: kinderen die vies zijn en kinderen die nog niet vies zijn. (*James Dent*)
- Erfelijkheid** Erfelijkheid is wat bij de ene ouder van een puber vragen oproept over de andere. (*Laurence J. Peter*)
- Erfgoed** Het beste erfgoed dat een ouder zijn kinderen kan schenken is elke dag een paar minuten van zijn tijd. (*O.A. Battista*)
- Erosie** Als je bergkloven tegen stormen beschermt, krijg je nooit de schoonheid van erosie te zien. (*Elisabeth Kübler-Ross*)
- Ervan afzien** Ergens van afzien als tactiek is soms noodzakelijk. Ergens van afzien als vast beleid is uiterst frustrerend. (*Margareth Thatcher*)
- Ervaring** Er zijn twee soorten ervaringen: de onze en die van anderen. De kunst is te profiteren van die van anderen, want als we wachten tot we van de onze kunnen profiteren is het te laat. (*Miguel Delibes*)
- Ervaring** Ervaring is de naam die iedereen geeft aan zijn fouten. (*Oscar Wilde*)
- Ervaring** Ervaring is een mooi ding: ze stelt u in staat dezelfde fout iedere keer weer te herkennen. (*A.P.*)
- Ervaring** Ervaring is voor de meeste werkzaamheden waardevol, maar het probleem om een kat uit een boom te krijgen is elke keer nieuw. (*F.D.*)
- Ervaring** Ervaring is een eigenschap van de geest, geen verschijnsel van de ouderdom. Daarom zijn er oude mensen die onervaren sterven en jonge mensen die ervaren worden geboren. (*Enrique Jardiel Poncela*)

- Ervaring** Ervaring is wat we opdoen als we niet eerst de gebruiksaanwijzing lezen. (*Aldo Cammarota*)
- Ervaring** Als we onze ervaringen konden verkopen voor wat ze ons hebben gekost, waren we allemaal miljonair. (*Abigail Van Buren*)
- Ervaring** De ervaring leert ons dat de mens nooit iets leert door ervaring. (*Bernard Shaw*)
- Ervaring** Het beste surrogaat voor ervaring is 16 zijn. (*Raymond Duncan*)
- Ervaring** Ervaring is wat je opdoet als je niet krijgt wat je hebben wilt. (*Dan Stanford*)
- Ervaring** Ervaring is wat we opdoen als we niet eerst de gebruiksaanwijzing lezen. (*Aldo Cammarota*)
- Essentie** Waar het op aankomt in de communicatie is horen wat niet wordt gezegd. (*Peter F. Drucker*)
- Essentieel** Laat uw levensboot licht zijn, uitsluitend beladen met wat u nodig hebt: een gezellig thuis en simpele genoegens, een of twee vrienden die de naam waardig zijn, iemand om van te houden en om van u te houden, een kat, een hond, genoeg te eten en iets meer dan genoeg te drinken- want dorst is een gevaarlijk iets. (*Jerome K. Jerome*)
- Eten** Eet nooit meer dan je kunt dragen. (*Miss Piggy*)
- Eten** Eet nooit een product als de lijst van de ingrediënten langer is dan een derde van de verpakking. (*Herb Caen*)
- Eten** Een van de aardigste dingen in het leven is het feit dat we geregeld onze bezigheden moeten onderdrukken, wat die ook zijn, om onze aandacht te richten op eten. (*Luciano Pavarotti*)
- Eten en drinken** Slechte mensen leven om te eten en te drinken, terwijl de goede eten en drinken om te leven. (*Socrates*)
- Eten geven** Als u geen honderd mensen te eten kunt geven, geef dan een mens te eten. (*Moeder Teresa*)
- Etenstijd** Etenstijd is wanneer de kinderen gaan zitten om verder te eten. (*Voice for Health*)
- Europa** Als duizenden mensen geloven in Europa is het een utopie. Als honderdduizenden erin geloven is het een programma. Zodra miljoenen erin

geloven is het werkelijkheid.

(*Richard Coudenhove-Kalergi*, stichter van de Pan-Europese Beweging)

- Eve Arden** Actrice Eve Arden over haar autobiografie:”Alles in dit boek is waar. Niet alles wat waar is, staat in dit boek. (*Three Phases of Eve*)
- Evenredig** Honderd keer per dag houd ik mezelf voor dat mijn innerlijke en uiterlijke leven berusten op het werk van anderen, levenden en doden, en dat ik me moet inspannen om in dezelfde mate te geven als ik heb ontvangen. (*Albert Einstein*)
- Evenwicht** Drie “te velen” en drie “te weinigen” kunnen een dwaas te gronde richten: te veel uitgeven en te weinig geld; te veel praten en te weinig kennis, en te veel snoeven en te weinig verdienste. (*Spaans spreekwoord*)
- Evolutie** Evolutie houdt in dat men afstamt van een lange reeks winnaars. (*Phil French*)
- Evolutie** Een moeder wordt een echte grootmoeder zodra ze ophoudt de vreselijke dingen te zien die haar kinderen doen doordat ze weg is van de heerlijke dingen die haar kleinkinderen doen. (*Lois Wyse*)
- Exotisch** Ik sta sceptisch tegenover toeristen die verre landen exotisch vinden. Ze zien alleen de buitenkant en vinden alles schilderachtig: huizen, kleding, zeden en gebruiken. Ze beseffen niet dat ze zelf het enige exotische element zijn. (*Mario Quintana*)
- Falen** Maak niet de fout van de jeugd te denken dat je hebt gefaald als je niet de hele mensheid kunt redden.(*Jan De Hartog*, De oorlog van het lam)
- Familie** Wie geen gekken, boeven of bedelaars in zijn familie heeft, is verwekt door een bliksemstraal. (*Thomas Fuller*)
- Familie** Veel dingen zullen ons veranderen, maar we beginnen en eindigen met familie. (*Anthony Brandt*)
- Familie** Gezichten van familieleden zijn toverspiegels. Bij het kijken naar mensen die bij ons horen zien we verleden, heden en toekomst. We doen ontdekkingen over onszelf. (*Gail Lumet Buckley*)
- Familieëunie** Op een familieëunie tref je twee soorten mensen: zij die praten over hun kwalen en zij die helpen met afwassen. (*Lorraine Lupow*, Globe)
- Familieruzie** De enigen die bij familieruzies luisteren naar beide partijen zijn de burens. (*Liguorian*)

- Fanaticus** Wat is een fanaticus? Iemand die niet kan veranderen van gedachten en niet wil veranderen van onderwerp. (*Churchill*)
- Fantasie** Fantasie is de hoogste vlieger die we kunnen oplat. (*Lauren Bacall*)
- Fantasie** Fantasie is een goed paard om u over de grond te verplaatsen, geen vliegend tapijt waarmee u boven het waarschijnlijke kunt uitstijgen. (*Robertson Davies, The Manticore*)
- Fantasieën** Ieder van ons voert elke dag in het verborgene een strijd tussen de grootste fantasieën die we over onszelf koesteren en wat er in werkelijkheid gebeurt. (*Cathy Guisewite*)
- Fatsoen** Echt fatsoen behoort tot die zaken die je pas kunt benoemen als ze overduidelijk ontbreken. Echt fatsoen is dan ook niet alleen een kwestie van vorm, maar ook een voorwaarde voor een behoorlijk leven. (*Miroslav Holub*)
- Februari** De natuur stuurt februari op ons af om ervoor te zorgen dat we straks weer van mei genieten. (*Bill Tammes, Kansas City Star*)
- Feministe** Als een feministe kookt, dan is het eerder van woede. (*Hugo Olaerts, aangehaald door Danny Kerkhofs, Peer*)
- Film** Elke film moet een begin, een midden en een eind hebben;– en niet noodzakelijk in die volgorde. (*Jean-Luc Godard*)
- Film** Als je bij film geld verdient, is het industrie. Als je er geld op toelegt, is het een kunst. (*Aldo Cammarota*)
- Filmrolletje** Het is typisch iets voor de mens om een filmrolletje zes maanden in het fototoestel te laten zitten en het vervolgens weg te brengen naar een fotozaak met een één-uur-ontwikkelingservice. (*Lee Ping Wareham*)
- Financieren** Financieren is de kunst geld van hand tot hand te doen gaan tot het ten slotte verdwijnt. (*Robert W. Sarnoff*)
- Flater** Voor maximale aandacht gaat nauwelijks iets boven een flinke flater. (*David D. Hewitt*)
- Formaat** Je moet formaat hebben om ongelijk te bekennen, en nog meer formaat om je mond te houden als je gelijk hebt. (*J.F.*)
- Fortuin** De manier om een fortuin te verdienen is met iets aankomen dat goedkoop, gewoontevormend en aftrekbaar voor de belasting is. (*F.J.*)

- Fortuin** Een groot fortuin hangt af van geluk, een klein van ijver. (*Chinees spreekwoord*)
- Fortuin** Als iemand overdag net zo veel ideeën kreeg als tijdens een slapeloze nacht, dan was zijn fortuin gemaakt. (*Griff Niblack*)
- Fortuna** Fortuna geeft aan velen te veel en aan niemand genoeg. (*Martialis*)
- Foto** De camera legt nooit vast wat u waarneemt. Als u genegenheid voelt voor iets of iemand en een foto maakt, haalt u de geur weg, de aanraking, het gevoel; de beste foto's vertellen de grootste leugens.(*Norman Parkinson*, fotograaf)
- Fout** Een vergissing wordt pas een fout als je weigert die te herstellen. (*O.A. Battista*)
- Fout** Zelfs als alle geleerden het eens zijn, kunnen ze er nog best naast zitten. (*Bertrand Russell*)
- Fout** Geef een fout altijd ruitelijk toe. Dat overrompelt degenen die het voor het zeggen hebben en geeft u de kans om er meer te maken. (*Mark Twain*)
- Fout** Het ergste is niet het maken van een fout maar proberen die goed te praten, en niet te gebruiken als een door de hemel gezonden waarschuwing voor onze onoplettendheid of onze onwetendheid. (*Santiago Ramón Y Cajal*)
- Fouten** Iedereen maakt fouten. De kunst is het om het te doen als er niemand kijkt. (*Peter Ustinov*)
- Fouten** De meeste mensen zien fouten door de vingers van iemand die vriendelijk is . (*E.M.*)
- Fouten** Als we geen fouten hadden zouden we het niet zo heerlijk vinden om die van anderen op te merken. (*La Rochefoucauld*)
- Fouten** Ik benijd jonge mensen omdat die nog zo veel fouten voor zich hebben. (*Corrière della sera*)
- Fouten** We tellen de fouten van degenen die ons laten wachten. (*Frans spreekwoord*)
- Fouten** Een van de belangrijkste fouten die een mens kan maken, is vergeten wat hij wilde bereiken. (*Paul Nitze*)
- Fouten** Erken je fouten voordat iemand anders ze overdrijft. (*Dr. A.V. Mason*)

Fouten	We zijn allemaal trots op onze kleine fouten, omdat ze ons het gevoel geven dat we geen grote maken. (<i>Andrew A. Rooney</i>)
Frustratie	Frustratie is zonder bril naar je bril zoeken. (<i>R.O.</i>)
Fundering	De sterkste steen in het gebouw is de laagste in de fundering.(<i>Kahlil Gibran</i>)
Garantie	Elke intelligente koper weet wat een garantie betekent. Dat wat je overkomt er niet onder valt.(<i>Star</i> , Indianapolis)
Gastronoom	Een gastronoom is een veelvraat met een woordenboek. (<i>Millor Fernandes</i>)
Gastvrij	Van de armen heb ik gastvrijheid geleerd. Arme mensen zijn gastvrij. Hoe rijker mensen zijn, hoe meer sleutels ze op zak hebben. (<i>Pater Phil Bosmans</i>)
Gebed	Mijn gebed tot de Heer is elke dag: “Ik ben een groot zondaar geweest. De hemel verdien ik niet. Laat me hier blijven”. (<i>Andrés Segovia</i>)
Gebeurtenis	Grote gebeurtenissen hangen aan kleine toevalligheden. (<i>Demiothenes</i>)
Gebit	Er zijn drie beproefde regels voor een gaaf gebit: poetsen na elke maaltijd, twee keer per jaar naar de tandarts gaan en u met uw eigen zaken bemoeien. (<i>Henry Boye</i> , The American Legion Magazine)
Geboorte	We worden geboren met onze ogen dicht en mond open, en blijven ons hele leven proberen die vergissing van de natuur te herstellen. (<i>Dale E. Turner</i>)
Geboorte, dood	Er is geen enkele remedie tegen de geboorte en de dood, tenzij van de periode daartussen te genieten. (<i>George Santayana</i>)
Geboren worden	Mensen worden niet geboren op de dag dat hun moeder hen ter wereld brengt, maar wanneer het leven hen dwingt zichzelf ter wereld te brengen. (<i>Gabriel Garcia Márquez</i> , El Amor en los tiempos del cólera)
Gebouwen	Oude gebouwen zijn als vrienden. In tijden van verandering stellen ze de mensen gerust.(<i>National Geographic</i>)
Gebreken	Gebreken van anderen zijn als bijen: als we ze niet zien, doen ze ons geen kwaad. (<i>Luis Vigil</i>)
Gedachten	Wanneer je gedachten zijn wat ze moeten zijn, zul je weinig moeite hebben met je daden. (<i>J. Krishnamurti</i>)
Gedachten	Onze gedachten worden door onze gevoelens ingegeven. (<i>C. Buddingh</i>)

- Gedachten** Het is helemaal niet erg om van gedachten te veranderen; het is erg als je geen gedachten hebt om te veranderen. (*Barão De Itararé*)
- Gedachten** Alle werkelijk grote gedachten ontstaan tijdens het wandelen. (Friedrich H. *Nietzsche*)
- Geduld** Bij elke krachtmeting tussen macht en geduld kun je beter wedden op het geduld. (*W.B. Prescott*)
- Geduld** Geduld is het vermogen je motor stationair te laten draaien wanneer je hem het liefst verschrikkelijk op zijn staart zou trappen. (*Barbara Johnson*)
- Geduld** Het machtigste gebed is geduld. (*Boeddha*)
- Geduld** Een gezonde volwassen zeurpiet consumeert jaarlijks anderhalf maal zijn eigen gewicht aan geduld van anderen. (*John Updike*)
- Geduld** Het geduld van een moeder is als tandpasta. Hoeveel je er ook van gebruikt, er is altijd nog een beetje over. (*Jô Soares*)
- Geduld** Heb geduld met iedereen, maar bovenal met uzelf. (*Franciscus van Sales*)
- Geduld** Vroeger wachtte iemand geduldig tot de volgende week als hij de postkoets had gemist. Nu wordt hij woedend als hij het eerste vak van een draaideur mist. (*Bert E. Mc Cormick*)
- Geduld** De windmolen wijkt nooit van zijn plaats om de wind te vangen. (*Andy J. Sklivis*)
- Geduld** Geduld is een eigenschap die we bewonderen in de bestuurder van de auto achter ons en verafschuwen in de bestuurder van de auto voor ons. (*El Nacional de Ahora*)
- Geduld** De snelste manier om een rood licht op groen te laten springen is iets te gaan zoeken in het handschoenvakje. (*Gary Doney*)
- Geduld en tijd** De twee machtigste strijders zijn geduld en tijd. (*Tolstoi*)
- Geduldig** *Margaret Thatcher* verklaarde eens: “Ik ben buitengewoon geduldig, tenminste als ik mijn zin krijg.
- Geest** De menselijke geest wordt net zo gedreven om te begrijpen als het menselijk lichaam wordt gedreven om te overleven. (*Hugh Gilmore*)

- Geest** De mens heeft nog geen materiaal uitgevonden zo veerkrachtig als de menselijke geest. (*Ben Williams*)
- Geestigheid** Geestigheid bevat waarheid; gevatheid is woordgymnastiek. (*Dorothy Parker, The Paris Review*)
- Geeuw** De medische wetenschap heeft nog steeds geen doeltreffend vaccin ontwikkeld tegen de aanstekelijkheid van de geeuw. (*Tim Rumsey*)
- Geheim** Liefde, hoesten en rook kun je niet geheim houden. (*Colombiaans spreekwoord*)
- Geheim** Een van de geheimen van het leven is struikelblokken in springplanken veranderen. (*Jack Penn*)
- Geheim** De zwaarste karaktertest is niet zozeer het vermogen om een geheim te bewaren, maar eerder dat om, als het geheim eenmaal is uitgelekt, voor u te houden dat u het al die tijd wist. (*S.H.*)
- Geheim** We houden alleen geheim wat we niet weten. (*Tancredo Neves*)
- Geheim** Het moeilijkst te bewaren geheim is hoe goed we onszelf vinden. (*Marcel Pagnol*)
- Geheim** De miljardair Jean Paul Getty, over het geheim van zijn succes: "Sommige mensen vinden olie. Anderen niet." (*Jack O'Brian*)
- Geheimzinnigheid** Geheimzinnigheid is een delfstof, net als steenkool of goud, en veel te kostbaar om er roekeloos mee om te springen. (*Tim Cahill*)
- Geheugen** Het geheugen is als een kind dat langs het strand loopt. Je weet nooit wat voor steentje het zal oppakken en bij zijn schatten bergt. (*P.H.*)
- Geheugen** Het geheugen is de werkplaats waarin onze herinneringen worden bewerkt, gladgestreken en voorzien van ons handelsmerk. (*J.L.*)
- Geheugen** Hoe is het mogelijk dat ons geheugen goed genoeg is om de kleinste beuzelarij die ons is overkomen te onthouden, en niet goed genoeg om ons te herinneren hoe vaak we die al hebben verteld aan dezelfde persoon? (*La Rochefoucauld*)
- Geheugen** Een goed geheugen is niet zo goed als een beetje inkt. (*Chinees spreekwoord*)
- Geheugen** Een geheugen is als een prikbord: hoe vaker je het gebruikt, des te meer gaatjes komen erin. (*Marianne Bastiaanssen*)

- Geheugen** Het geheugen is een allemansvriend: het laat je in de steek als je het hardst nodig hebt. (*Spaans spreekwoord*)
- Geheugen** Schuldeisers hebben een beter geheugen dan schuldenaars. (*Robert Anthony*)
- Geheugen** Wie zich het verleden niet herinnert, zal in parkeergarages vaak lang naar zijn auto moeten zoeken. (*Jay Trachman*)
- Geheugen** Ik vind het een geruststellend idee dat het onmogelijk is om iets helemaal te vergeten; indrukken die eenmaal in het geheugen zijn opgeslagen kunnen niet meer worden uitgewist. (*Thomas De Quincey*)
- Geheugen** Het voordeel van een slecht geheugen is dat men dezelfde goede dingen verschillende keren voor het eerst beleeft. (*Friedrich Nietzsche*)
- Geheugen** Als u met voldoening op uw leven terugblijkt bezit u een van kostbaarste gaven van de mens: een selectief geheugen.(*Jim Fiebig, United Features Syndicate*)
- Geld** Geld maakt niet gelukkig, maar is wel een uitstekend hulpmiddel om op de beste plaatsen naar het geluk op zoek te gaan. (*David Biggs*)
- Geld** Op een gevelsteen in Piraeus: “Dit huis is gebouwd met door niet roken bespaard geld.” (*C.D.*)
- Geld** Op geld moet je neerkijken, maar verlies het nooit uit het oog.(*R.G.*)
- Geld** Leen nooit geld aan mensen . Daarmee bezorgt u ze geheugenverlies. (*R.B.*)
- Geld** Geld is een goede dienaar, maar een slechte meester. (*Nederlands spreekwoord*)
- Geld** Geld is heel weinig waard. Het is de persoon die het heeft die waarde heeft, en zo niet, dan kan hij maar beter arm zijn. Niets is zo afstotelijker dan een gek met geld.(*José Luis Martin Vigil*)
- Geld** De mensen zeggen dat geld niet de sleutel tot het geluk is, maar dan zeg ik dat je met geld wel een sleutel kunt laten maken. (*Joan Rivers*)
- Geld** De rijken zijn zo machtig omdat ook de armen het geld vereren. (*Jan Vanspauwen*)
- Geld** Er zijn maar twee redenen om geld te verdienen. De eerste is om goed te kunnen zijn voor andere mensen; de tweede om er zeker van te zijn dat je kinderen contact met je blijven houden. (*Leon Richardson*)
- Geld** Geld maakt in zoverre gelukkig dat je je daarvoor geen zorgen meer hoeft

te maken. (*José Ingenieros*)

Geld Ze zeggen vaak dat kinderen de waarde van geld niet kennen. Dat is maar ten dele waar. Kinderen kennen de waarde van *uw* geld niet, maar ze weten precies wat de waarde van hun *eigen* geld is. (*Judy Markey*)

Geld Hoe vaak ook blijkt dat geld niet gelukkig maakt, we zijn altijd bereid om het nog een kans te geven. (*National Enquirer*)

Geld Geld maakt slaven van wie het niet hebben. (*Sofocleta, La República, Lima*)

Geld Geld maakt niet gelukkig. Dat heeft het met armoede gemeen. (*Simon Carmiggelt*)

Geld Geld is een slecht middel om iemand op zijn juiste waarde te schatten. (*K.H. Veldhuis*)

Geld Geld maakt niet gelukkig, maar het kalmeert de zenuwen. (*Sean O'Casey*)

Geld Geld is een goede dienaar, maar een slechte meester (*Frans Spreekwoord*)

Geld Voor geld mag dan niet alles te koop zijn, het verschaft je wel een sterke positie als onderhandelaar. (*A.H. Berzen*)

Geld lenen Voordat u geld leent van een vriend, moet u uitmaken wie of wat van de twee u het meest nodig hebt. (*Gene Brown*)

Geldingsdrang Onze geldingsdrang is onze stille vennoot – die al te vaak een meerderheidsaandeel heeft. (*Cullen Hightower*)

Geldwijzer

- Niemand, noch mijn makelaar noch mijn boekhouder noch mijn zwager, geeft zo veel om mijn geld als ik.
- Het ene fonds dat de beste investering is bestaat niet. Ik kan alleen hopen in het beste te hebben geïnvesteerd door te spreiden.
- Niets is voor eeuwig: vast goed niet, noch enige andere investering, banen niet, belastingvoordelen niet, schaarste niet.
- De heel gewone fondsen bieden mij het beste rendement. Voor nader onderzoek naar de mogelijkheden van de exotische ontbreekt me de tijd, dus kan ik daar heel gemakkelijk op verliezen.
- Me verzekeren tegen de schade die ik ook zelf zou kunnen dragen is geldverspilling.
- Afgezien van eten heb ik de meeste dingen die ik koop niet echt nodig; dat hindert niet, zolang ik mezelf maar niet wijsmaak dat ik ze nodig heb.
- Tenzij het om iets onmisbaars gaat, is het stom om te lenen voor het

aankopen van een goed dat in waarde daalt.

- Als ik maar ruim genoeg binnen mijn middelen leef, hoef ik geen budgetten te maken.
- Ik heb een hoger rendement behaald op de energie die ik in mijn carrière heb gestoken dan op het goochelen met mijn investeringsportefeuille.
- Ondanks de schijn van het tegendeel weten heel weinig mensen in mijn kennissenkring waar ze mee bezig zijn als het om investeringen of belastingen gaat. Dat is geruststellend. (*Caroline Donnelly, Money*)

Gelijk Wie bereid is ongelijk te bekennen als hij ongelijk heeft, heeft gelijk. (*L.S.*)

Gelijk Als de mogelijkheid ongelijk te hebben ons werd ontnomen, zouden we nooit het genoeg kennen gelijk te hebben. (*Aldo Cammarota*)

Gelijk hebben De helft van de tijd gelijk hebben, is stukken beter dan altijd half gelijk hebben. (*Malcolm S. Forbes*)

Gelijk hebben Als we ons eindelijk gaan realiseren dat onze ouders gelijk hadden, hebben we zelf kinderen die vinden dat wij ongelijk hebben. (*Guillermo Hernandez*)

Gelijkheid Gelijkheid nastreven is nutteloos, gelijke kansen nastreven is nobel. (*Iain Macleod*)

Geloof In het geloof zit voldoende licht voor degenen die willen geloven en voldoende schaduw om degenen die het niet willen, te verblinden. (*B. Pascal*)

Geloof Onze tijd in deze wereld is niet het hele verhaal van ons bestaan. De mens moet dat geloven, heeft het geloofd en zal het altijd in de een of andere vorm geloven. (*Malcolm Muggeridge*)

Geloof Hecht geloof aan iemand die het heeft geprobeerd. (*Vergilius*)

Geloof Zij die “het geloof der vaderen” belijden, doen dat vaak dank zij hun moeders. (*L.F. Groenendijk, Amsterdam*)

Geloofwaardig Het valt niet mee voor een vader van 1 meter 78 om zijn tiener van 1 meter 93 de les te lezen over de geringe voedingswaarde van eten uit de muur. (*The Christian World*)

Geloven Om overtuigd te kunnen geloven moeten we beginnen met twijfelen. (*Stanislaw*)

Geloven Wat we graag willen geloven we graag. (*Demosthenes*)

- Geluiden** Als je kind bent komen de enge geluiden onder je bed vandaan, en als je volwassen bent komen ze onder je motorkap vandaan. (*James Dent*)
- Geluidshinder.** Geluidshinder is heel betrekkelijk. In een grote stad is het een opstijgend straalvliegtuig . In een klooster is het een krassende pen. (*O.C.*)
- Geluk** Geluk hebben is een speld in een hooiberg zoeken en er de dochter van de boer in vinden. (*J.C.*)
- Geluk** Geluk is de neerslag van een goed plan. (*B.R.*)
- Geluk** Geluk is niet krijgen waar we naar verlangen, maar blij zijn met wat we hebben. (*René Ocasio Galarza*)
- Geluk** Er is geen sleutel naar het geluk, slechts een ladder. (*Hector Lara Lahoz*)
- Geluk** Geluk vereist oefening, net als vioolspelen.(*John Lubbock*)
- Geluk** Het geschenk van het geluk is voor hen die het uitpakken. (*A.D.*)
- Geluk** Als het geluk uitsluitend bestond uit lichamelijk welzijn en afwezigheid van zorgen, zou de gelukkigste geen man en geen vrouw zijn, denk ik, maar een koe. (*W.L. Phelps*)
- Geluk** Als het geluk binnenkomt, bied het dan een stoel aan.(*Joods spreekwoord*)
- Geluk** De ontdekking van een nieuw gerecht draagt meer tot het menselijk geluk bij dan de ontdekking van een ster. (*Brillat- Savarin*)
- Geluk** Het is een illusie te denken dat meer luxe meer geluk brengt. Geluk komt voort uit het vermogen diep te voelen , simpel te genieten, vrij te denken, nodig te zijn. (*Storm Jameson*)
- Geluk** Geluk is opwinding die zich ergens heeft kunnen neervlijen, maar er is altijd een hoekje dat blijft fladderen. (*E.K.*)
- Geluk** De enige manier om geluk te verspreiden is het met iemand te delen. (*Ana Luisa Moreira Dias*)
- Geluk** De weg naar het geluk loopt niet van anderen naar u , maar van u naar anderen. (*Abbé Michel Quoist*)
- Geluk** Geluk vergoedt in de hoogte wat het tekortschiet in de lengte. (*Robert Frost*)
- Geluk** ‘t Geluk vliegt. Wie een beetje vangt , heeft het. (*Fernand Lambrecht*)

- Geluk** Geluk komt in snippers. Je kunt niet zeggen: "Ik ben gelukkig", zoals je zegt: "Ik ben blond". (*Brigitte Bardot*)
- Geluk** De meeste mensen willen geluk op voorwaarde van... Maar geluk laat zich alleen voelen als u geen voorwaarden stelt. (*Arthur Rubinstein*)
- Geluk** Geluk is geen toeval, maar inspanning; De kostbare glimlach van Vrouwe Fortuna wordt verdiend. (*Emily Dickinson*)
- Geluk** Geluk is net als kunst geen kwestie van berekening. (*E.J. Poncela*)
- Geluk** Het ontberen van een aantal dingen die je graag zou hebben is een onmisbaar onderdeel van het geluk. (*Bertrand Russell*)
- Geluk** Niets geeft meer voldoening in het leven dan opofferingsgezindheid. In feite is er niet echt sprake van opoffering, maar van de innerlijke overtuiging dat geluk buiten jezelf ligt, dat alleen diegene echt gelukkig kan zijn, die anderen gelukkig wil maken. (*Juan José Mira*)
- Geluk** Geluk is niet het doel in ons leven, het is het gevolg van de wijze waarop we leven. Geluk is als onze schaduw: zolang we het najagen ontgaat het ons, maar als we de zon en de waarheid zoeken, zal het ons volgen. (*Dario Lostado*)
- Geluk** Geluk is: een goede gezondheid en een slecht geheugen. (*Ingrid Bergman*)
- Geluk** Geluk kan niet bestaan als de dingen waarin we geloven anders zijn dan de dingen die we doen. (*Freya Stark, The Journey's Echo*)
- Geluk** Wie iets heeft bereikt en zegt dat geluk daar geen rol bij heeft gespeeld, houdt zichzelf voor de gek. (*Larry King*)
- Geluk** Een kind laten zien wat je vroeger mooi vond, en er dan samen van genieten: dat is geluk. (*J.B. Priestley*)
- Geluk** Een van de geheimen voor geluk is volgens de Franse journalist Françoise Giroud: "Maak van alledaags ongemak geen grootse ellende." (*Arthur ou le bonheur de vivre, Fayard, Parijs*)
- Geluk** De armen denken dat ze het geluk vinden als ze eenmaal rijk zijn; de rijken denken dat ze pas gelukkig worden als ze van hun maagzweer af zijn. (*Anthony de Mello*)
- Geluk** Soms klopt het geluk aan onze deur, maar meestal komt het aansluipen en

glipt dan weer stilletjes weg. (*Doug Larson*)

- Geluk** Geluk is een halte tussen te veel en te weinig. (*Channing Pollock*)
- Geluk** Geluk hebben is moeilijk te constateren, het lijkt vaak zo sterk op eigen verdienste. (*Frank A. Clark*)
- Gelukkig** Als geld wél stonk en rijkdom wél gelukkig maakte, dan zou ik een rijke stinkerd willen zijn. (*L. Van Deelen*)
- Gelukkig** Ze zeggen dat een mens maar drie dingen nodig heeft om in deze wereld echt gelukkig te zijn. Iemand om van te houden, iets om te doen en iets om naar uit te zien;. (*Tom Bodett*)
- Gelukkig** Veel mensen durven nooit gelukkig te zijn omdat ze daardoor het risico lopen ongelukkig te zijn. (*J.L.Martin Descalzo*)
- Gelukkig** Het aardigste van je gelukkig voelen is dat je denkt dat je je nooit meer ongelukkig zult voelen. (*Manuel Puig*)
- Gelukkig** Of we verdrietig zijn hangt niet af van onszelf, maar of we gelukkig zijn wel. (*Raquel Lopes*)
- Gelukkig** Gelukkige mensen zijn niet gevaarlijk. Er zijn vandaag veel te weinig gelukkige mensen. Daarom is er zo veel criminaliteit. Ik zou de mensen weer graag gelukkig zien, want alleen gelukkige mensen kunnen anderen gelukkig maken. (*Phil Bosmans*)
- Gelukkig** Een gelukkige man of vrouw is een betere vondst dan een bankbiljet van vijf pond. Hij of zij straalt welwillendheid uit; en als zo iemand een vertrek binnenkomt, is het alsof er een extra kaars wordt ontstoken. (*Robert Louis Stevenson*)
- Gemeen** Trek het je niet aan als iemand je gemeen noemt; trek het je aan als je gemeen bent. (*Spaans spreekwoord*)
- Geneeskunst** De geneeskunst moet de patiënt in de juiste stemming houden terwijl de natuur hem heelt. (*Voltaire*)
- Genegenheid** De zuiverste genegenheid die het hart kan bevatten is de oprechte liefde van een kind van 9. (*Holman Day*)
- Generatie** Het is moeilijk te bepalen wanneer de ene generatie ophoudt en de andere begint – maar meestal ligt dat zo zond 9 of 10 uur 's avonds. (*Charles Ruffing*)

Generatie	Elke generatie vindt zichzelf intelligenter dan de vorige en wijzer dan de volgende. (<i>George Orwell</i>)
Generatie	Ouders die zich afvragen waar het heen moet met de jongere generatie, moeten zich eerst afvragen waar die vandaan is gekomen. (<i>Sam Ewing</i>)
Genie	Iedereen is minstens één keer per jaar een genie. (<i>Georg Christoph Lichtenberg</i>)
Genie	Genie is een ander woord voor magie, en het wezen van de magie is dat ze onverklaarbaar is. (<i>Margot Fonteyn</i>)
Genie	Het voornaamste kenmerk van genie is niet perfectie maar oorspronkelijkheid, het verleggen van grenzen. (<i>Arthur Koestler</i>)
Genieten	De eerste helft van het leven bestaat uit het talent om te genieten zonder de kans daartoe; de tweede helft bestaat uit de kans om te genieten zonder het talent daartoe. (<i>Mark Twain</i>)
Genoeg	Wie nooit genoeg heeft, heeft nooit iets. (<i>Spaans spreekwoord</i>)
Genoeg	Genoeg is voor de wijze overvloedig. (<i>Euripides</i>)
Gepieker	Gepieker is de rente die u betaalt op de moeilijkheden voordat ze komen. (<i>Mevr. Corrie ten Boom</i>)
Gerechtigheid	Als je de staf der gerechtigheid moet buigen, buig hem dan niet onder het gewicht van geld maar onder dat van barmhartigheid. (<i>Cervantes</i>)
Gerijmdheid	Al heeft de wekker een gouden bel, men wenst het ding toch naar de hel. (<i>John O'Mill</i>)
Gerucht	Een gerucht is als een cheque : je moet het pas accepteren als je weet wat er achter staat. (<i>Cartel, Argentinië</i>)
Geschenk	De manier van geven is meer waard dan het geschenk. (<i>Pierre Corneille</i>)
Geschenk	De kunst van het dankbaar ontvangen van een presentje is een cadeautje voor de gever. (<i>Leigh Hunt</i>)
Geschiedenis	De geschiedenis beslist ten gunste van de winnaars en ten ongunste van de verliezers. (<i>Corriere della Sera Illustrato</i>)
Geschiedenis	Dat de mens niet erg veel leert van de lessen van de geschiedenis, is een van de belangrijkste lessen die de geschiedenis ons leert. (<i>Aldous Huxley</i>)

- Geschiedenis** De geschiedenis is een betere richtlijn dan goede bedoelingen. (*Jeane Kirkpatrick*)
- Geschiedenis** Geschiedenis is de ontplooiing van misrekening. (*Barbara Tuchman*)
- Geschiedenis** Wie geschiedenis schrijft, staat toevallig aan de goeie kant. (*Antoon Vloemans*)
- Geschiedenis** Vaak is de geschiedenis een fregat met volle zeilen. Tweehonderd bemanningsleden willen naar het noorden en tien naar het zuiden. En het fregat zeilt naar het zuiden omdat tien man en de wind *daarvoor* zijn. (*José Maria Pernan*)
- Geschiedenis** Er zijn twee soorten mensen: degenen die geschiedenis maken en degenen die haar ondergaan. (*Camilo José Cela*)
- Geschiedenis** De geschiedenis van ieder land begint in het hart van een man of vrouw. (*Illa Cather*)
- Geschiedenis** Elk land heeft twee geschiedenissen: de echte en de officiële. (*José Manuel Lozano Fuentes, Mexico-Stad*)
- Geschiedenis** De geschiedenis, die vaak wordt vastgelegd in de weinige daden van grote mensen, wordt vaker gevormd door de vele daden van kleine mensen. (*Mark Yost, The Wall Street Journal*)
- Geschiedenis** De geschiedenis is een profeet die naar het verleden kijkt. Door te kijken naar wat is geschied, voorziet hij wat er zal gebeuren. (*Eduardo Galeano*)
- Geschiedenis-
lessen** **Maarschalk Ferdinand Foch** in 1911: "Vliegtuigen zijn aardig speelgoed, maar ze hebben geen militaire waarde."
- Frank Knox**, de Amerikaanse minister van Marine, drie dagen voor Pearl Harbor: "Wat er ook gebeurt, de Amerikaanse marine is op alles voorbereid."
- De econoom Irving Fisher**, twee weken voor de grote Amerikaanse beurskrach van 1929: "Het ziet ernaar uit dat de koersen een permanent hoog niveau hebben bereikt."
- Gespiegeld** Een echtgenoot is een man die zou willen dat een zakenreis net zo leuk is als zijn vrouw denkt. (*Ann Landers, Creators Syndicate*)
- Gesprek** In een goed gesprek ga je in op hetgeen de ander zegt; je haalt het niet onderuit. (*Edward G. Bulwer-Lyfton*)

- Gesprek** In een gesprek tussenbeide komen is soms even gemakkelijk als een draad halen door een naaimachinenaald die op volle snelheid werkt. (*Ray Pierce*)
- Gesprek** Een goed gesprek is even stimulerend als zwarte koffie en kan je evenzeer uit je slaap houden. (*Anne Morrow Lindbergh, Gift from the Sea*)
- Gevaar** Er is *altijd* gevaar voor wie er bang voor is. (*Bernard Shaw*)
- Gevatheid** Gevatheid is beschaafde onbeschaamdheid. (*Aristoteles*)
- Gevecht** Soms moet je een gevecht vaker dan een keer leveren om te winnen. (*Margaret Thatcher*)
- Geven** Het gaat niet om wat u geeft, maar om de liefde waarmee u geeft. (*Moeder Theresa*)
- Gevoel** Het diepste gevoel uit zich altijd in stilzwijgen. (*Marianne Moore*)
- Gevolg** Een opgeruimde kelder betekent een volle garage. (*Doug Larson, United Feature Syndicate*)
- Geweld** De strategie van het geweld is zo tragisch omdat degenen die erop vertrouwen niet meer voor rede vatbaar zijn en geen oor meer hebben voor alle feiten die ertegen spreken. (*F. van Syl Slabbert*)
- Geweldig** Hoe ouder je wordt, hoe geweldiger je bent geweest. (*Lee Grosscup*)
- Geweten** Het geweten is Gods aanwezigheid in de mens. (*Emanuel Swedenborg*)
- Geweten** Het geweten is een schoonmoeder die voor onbeperkte tijd blijft logeren. (*H.L.Mencken*)
- Geweten** Het geweten is niets anders dan andere mensen binnen in je. (*Pirandello*)
- Geweten** Het enige dat niet bij meerderheid van stemmen te regelen valt is het geweten. (*Harper Lee*)
- Geweten** Wilt u rijk worden? Koop dan van iedereen het geweten voor de prijs die het werkelijk waard is en verkoop het terug aan de eigenaar voor de waarde die hij er zelf aan hechtte. (*Tristan Bernard*)
- Geweten** De beste schoonheids crème is een goed geweten. (*Arletty , Voice*)
- Geweten** Wat wij een slecht geweten noemen is in werkelijkheid een goed geweten. Het is de deugd die in ons opstaat en ons aanklaagt.(*Theodor Fontane*)

Geweten	De beste schoonheidscreme is een goed geweten. (<i>Arletty</i>)
Geweten	De hoogste test van het menselijk geweten is misschien wel de bereidheid vandaag iets op te offeren voor toekomstige generaties, wier woorden van dank niet zullen worden gehoord. (<i>Gaylord Nelson</i>)
Gewetenszaak	In gewetenszaken is geen plaats voor beslissingen met meerderheid van stemmen.(<i>Mohandas K. Ghandi</i>)
Gewicht	De ellende van gewicht verliezen is dat je het terug kunt krijgen zonder zelfs een beloning uit te loven.(<i>Doug Larson</i>)
Gewoonte	De dingen eens overdrijven is opwekkend. Het voorkomt dat de matiging het dodende van een gewoonte krijgt. (<i>W. Somerset Maugham</i>)
Gewoonten	Goede gewoonten maak je je net zo gemakkelijk eigen als slechte. (<i>Tim McCarver</i>)
Gewoontes	Wat is vrijheid: vrij zijn om de gewoontes te kiezen die je aan banden leggen. (<i>Renate Rubinstein</i>)
Gezegd	Kort gezegd kan de vrucht zijn van lang nadenken. (<i>Sietse Jensma</i>)
Gezelschap	Streef naar goed gezelschap, zelfs wanneer je alleen bent. (<i>Hongaars gezegde</i>)
Gezelschap	Wie zijn eigen gezelschap niet op prijs stelt, heeft meestal gelijk. (<i>Coco Chanel</i>)
Gezicht	Het masker wordt, met de tijd, het gezicht. (<i>Marguerite Yourcenar</i>)
Gezicht	Lach niet om de aanstellerijen van een puber: hij past alleen het ene gezicht na het andere, net zo lang tot hij er een vindt dat hem past. (<i>L.S.</i>)
Gezicht	Niemand kan voor lange tijd het ene gezicht opzetten voor zichzelf en het andere voor de buitenwereld, zonder zich ten slotte te gaan afvragen welk van de twee het ware is. (<i>Nathaniel Hawthorne</i>)
Gezichtspunt	Vanuit het gezichtspunt van de jeugd is het leven een lange, eindeloze toekomst. Vanuit het gezichtspunt van de ouderdom is het een uiterst kort verleden. (<i>Schopenhauer</i>)
Gezin	Het probleem met het moderne gezin is dat ze tegen het eind van hun salaris nog te veel dagen hebben. (<i>Marco A. Almazan</i>)

- Gezin** In het gezinsleven werken vier woorden misschien wel even sterk als het fameuze kwartet “Ik hou van je”. Ze luiden “Misschien heb je gelijk”.(O.A.)
- Gezin** Een gelukkig gezin is een vroege hemel. (J.B.)
- Gezin** De kracht van een volk komt voort uit de rechtschapenheid van het gezin. (Confucius)
- Gezinshoofd** Het hoofd van het gezin is degene die beschikt over de afstandsbediening. (Doug Larson)
- Gezond** De enige manier om gezond te blijven is eten waar je geen trek in hebt, drinken wat je niet lust en doen wat je liever niet doet. (Mark Twain)
- Gierigheid** Wat is gierigheid? Voortdurend in armoede leven uit angst om arm te worden. (Bernard Van Clairvaux)
- Gisteren** Niets op aarde is zo ver weg als gisteren. (Robert Nathan)
- Glazen huis** Wie in een glazen huis woont heeft een huishoudelijke hulp nodig die bereid is om ramen te zemen.(Doug Larson, United Feature Syndicate)
- Glimlach** “De glimlach van de Mona Lisa”, zegt een kunstenaar “ herinnert me aan mijn vrouw als ze denkt dat ik lieg.” (Nebelspalter)
- Glimlach** Wie geen glimlachend gezicht heeft moet geen winkel openen. (Chinees spreekwoord)
- Glimlach** Een hartelijke glimlach is het esperanto van de vriendelijkheid. (William Arthur Ward)
- Glimlach** God geeft de jeugd aan hen die glimlachen. De tijd verstrijkt en evenzo de jeugd. Maar als de glimlach blijft, staat God ons toe jeugdig te blijven. (Camilo José Cela)
- Glimlach** Een innemende glimlach is de beste accessoire die een japon ooit heeft gesierd. (C.Terry Cline,Jr.,Prey)
- Glimlach** Je hoeft geen kunstenaar te zijn om een glimlach te schilderen op een bedroefd gezicht. (Luis Tarazona Ortiz)
- Glimlachen** Onze omgeving heeft het recht om ons te zien glimlachen.(J.L. Martin Descalzo)
- God** Wanneer je in je leven gaat zoeken naar de God die overal om je heen is,

- wordt ieder ogenblik een gebed. (*Frank Bianco*)
- God** Woorden zijn het schaduwbeeld van dingen. Menselijk leven is het schaduwbeeld van God. (*Albino Gomez*)
- God** God respecteert me als ik werk, maar heeft me lief als ik zing. (*Rabindranath Tagore*)
- God** Ik zie God in ieder menselijk wezen (*Moeder Teresa*)
- God** God geeft ons noten, maar Hij kraakt ze niet voor ons. (*Duits spreekwoord*)
- God** Denken dat God minder bestaat als je hem een kleine g toebedeelt, is net zoiets als denken dat de Tweede Wereldoorlog minder heeft plaatsgevonden als je Adolf Hitler zonder hoofdletters schrijft.(*Benno Bernard*)
- Godsdienst** Uw Godsdienst is niet wat u belijdt maar hoe u leeft. (*John Luther*)
- Godsgeschenk** Niet-verhoorde gebeden zijn vaak de grootste godsgeschenken. (*Garth Brooks, Pat Alger en Larry Bastian, Unanswered Prayers*)
- Goed** Wie gezien is bij zijn burens maakt het goed. (*G.H.*)
- Goed** Het is niet de intensiteit, maar de duur van verheven gevoelens die een mens goed maken. (*Friedrich Nietzsche*)
- Goed doen** De belangrijkste wetenschap die een mens zich kan en moet eigen maken is de wetenschap te leven op een manier dat hij zo min mogelijk kwaad en zo veel mogelijk goed doet. (*Leo Tolstoj*)
- Goed zijn** We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden; (*Desmond Tutu*)
- Goede dingen** De goede dingen des levens zijn niet van materiële aard. (*Art Buchwald*)
- Goede tijd** Het is altijd de goede tijd om te doen wat goed is. (*Maarten Luther King*)
- Goedheid** Goedheid is de enige investering die altijd loont. (*Henry David Thoreau*)
- Goeie vraag** Waarom brengen damesbladen feestelijke recepten en nieuwe diëten in hetzelfde nummer? (*B.N.*)
- Golf** Golfspelen is als een liefdesverhouding. Neem je het niet serieus dan is er niets aan. Neem je het wel serieus dan breekt het je hart. (*Sportswit*)

- Golven** Zonder rotsen zouden golven nooit zo'n hoogte bereiken. (*A.N.*)
- Goud** Goud brengt zorgen mee als je het hebt en als je het niet hebt. (*Cervantes*)
- Grap - waarheid** Een grap en de waarheid sluiten elkaar niet uit. De beste grappen zijn waar gebeurd, en de meest fundamentele waarheden zijn grappig. (*Lee Siegel, Laughing Matters*)
- Grasmaaier** Een van de grote raadsels van het leven is waarom een grasmaaier die de hele winter heeft mogen uitrusten, weigert zijn werk te doen in het voorjaar. (*Orben's Current Comedy*)
- Gratie** Gratie is voor het lichaam wat verstand is voor de geest. (*La Rochefoucauld*)
- Grenzen** Als goederen grenzen niet overschrijden doen soldaten dat wel. (*Frédéric Bastiat*)
- Griep**
- Lasers en scanners,
Kunstmatige inseminaties,
Baby's uit buisjes,
Bypasses en harttransplantaties.
Medici kunnen haast alles
En ik bewonder hen diep
Al voel ik me ziek en ellendig
Door zo'n eenvoudige griep. (*Mimi Kay, The Wall Street Journal*)
- Grillen** Als u denkt dat u vrij bent van elke tik, vraag uzelf dan eens af of u toegeeft aan een of meer van de volgende merkwaardige gewoonten:
- Nooit de bovenste krant van de stapel willen in een kiosk of winkel.
 - Altijd links dan wel rechts willen liggen in bed.
 - Bankbiljetten op volgorde van waarde in uw portefeuille steken.
 - De telefoon minstens twee keer laten bellen voordat u opneemt.
 - Strikte regels in acht nemen bij het uitknippen van de tandpastatube.
 - U uitsluitend wegen als u net uit bed komt, spiernaakt.
 - Uw horloge vijf minuten voor laat lopen, zodat u nooit te laat komt.
- (*Washington Post*)
- Grommen** Wie de hele dag gromt, is 's avonds zo moe als een hond. (*N.N.*)
- Grondig** Ik lees liever langzaam en verken alle kerkers en geheime gangen dan dat ik een snellezener ben die van de ene borstwering op de andere springt en dan denkt dat hij het kasteel heeft gezien. (*J.F.*)
- Grondwet** Ik ben ervoor dat in de grondwet van elk land het recht van de mens wordt opgenomen op stilte, en op lucht, water, weiden, bossen en eten waar niet mee geknoeid is. (*Yehudi Menuhin*)

- Groot** *Joseph Heller*, schrijver van de bestseller *Catch-22*: “als is goot ben, wil ik een jongetje worden “
- Groot** Een groot man is hij die het kind in zichzelf niet verloochent. (*Mencius*)
- Groot** De trein naar het vakantieoord kwam langs een fabriek met drie schoorstenen: twee hoge die rookten en een kleine die er zo maar bij stond.” Mam “, vroeg ons Pietje, “ als dat kleine schoorsteentje groot is, mag het dan ook roken?” (*H. Bouwman*)
- Groot** Men is maar groot als men gewoon is wát men is .(*Louis Paul Boon*)
- Groot man** Een groot man is niet groot om wat hij presteert, maar om wat hij overbrengt. Een groot man heeft geen verheven ziel, maar een ziel waaraan wij ons kunnen laven. (*J.L. Martin Descalzo*)
- Groot man** Niet wie alles lukt is een groot man, maar hij die nooit opgeeft. (*J.L. Martin Descalzo*)
- Grootheid** Er is geen grootheid waar eenvoud, goedheid en waarheid ontbreken. (*Leo Tolstoj, Oorlog en vrede*)
- Grootmoedig** Wij zijn grootmoedigheid verbergt is dubbel grootmoedig. (*José Narosky*)
- Groots** Niets groots is ooit bereikt behalve door hen die durfden geloven dat iets in hen uitrees boven de omstandigheden. (*Bits en Pieces*)
- Gunst** Eis nooit op als recht wat ge als gunst kunt vragen. (*J.C.*)
- Gunst** Van een vriend een gunst accepteren is hem een gunst bewijzen. (*Caretas*)
- Haast** Te veel haast maakt onvoltooide dingen. (*Victor Madueno Suarez*)
- Haast** Haast maakt een mens minder beschaafd. (*Will Durante*)
- Haat** Haat is het duivelse attribuut van de gevallen engelen: het is de geest die probeert God te zijn, die soms zelfs denkt God te zijn, en die gekweld wordt door aanwijzingen dat dat niet zo is en niet zo kan zijn. (*Vaclav Havel*)
- Haat** Haat is de toorn van de zwakken. (*Alphonse Daudet*)
- Haat** Een mens kan zich niet verder verlagen dan wanneer hij zichzelf toestaat zo diep te zinken dat hij iemand haat. (*Martin Luther King*)
- Haat** Ik sta niet toe dat iemand mijn ziel beperkt en degradeert door me tot haat

jegens hem te laten aanzetten.(*Booker T. Washington*)

- Haat** Haatdragendheid is als het oppakken van een gloeiende kool om naar iemand te werpen – ge brandt slechts uzelf. (*Boeddha*)
- Hamer** Geef een kind zijn eerste hamer en de hele wereld wordt zijn spijker. (*T.S.*)
- Handtekening** Een handtekening onthult iemands karakter – en soms zelfs zijn naam. (*Evan Esar*)
- Haren** Ik heb niets tegen grijze haren. Ik wou alleen dat het de haren waren die uitvielen. (*Daniel Breidegam, The Wall Street Journal*)
- Harmonie** Wie geen dissonantie kent, is niet in staat harmonie te waarderen. (*Zoltan Kodály*)
- Harmonie** Er ontstaat geen harmonie wanneer iedereen dezelfde noot zingt. (*Doug Floyd*)
- Hart** Het hardste lichaamsdeel is het hart. Tederheid komt uit de handen. (*Carolyn Forché*)
- Hart** Een groot hart past niet in een klein mens. (*José Narosky*)
- Hart** In ons hart blijven altijd stukjes waar niemand naar binnen kan, ondanks al ons uitnodigen. (*M.T.*)
- Hart** Een plaatsje in iemands hart innemen betekent nooit alleen zijn. (*A.P.*)
- Hart** Het geheugen van het hart zeft slechte herinneringen uit en maakt de goede mooier. Dat stelt ons in staat om met het verleden te leven. (*Gabriel Garcia Márquez*)
- Hart** Een gesloten hart zou de ergste gevangenis zijn. (*Paus Johannes Paulus II*)
- Hart** Het geheugen van het hart zeft slechte herinneringen uit en maakt de goede mooier. Dat stelt ons in staat om met het verleden te leven. (*Gabriel Garcia Márquez*)
- Haten** Slechts weinig mensen voelen zich gelukkig als ze niet een of andere persoon, natie of overtuiging kunnen haten. (*Bertrand Russell*)
- Hebben** Alles hebben betekent niet per se alles tegelijk hebben.(*Stephanie Luetkehans*)

- Hebzucht** Hebzucht is jaloezie met opgestroopte mouwen. (*George F. Will*)
- Heer** Een heer is een man die weet wanneer zijn vrouw jarig is, maar niet weet hoe oud ze wordt. (*Pittigrilli*)
- Heilige** Erger nog dan een heilige te zijn is met een heilige te moeten leven. (*Robert C. Neville*)
- Hek** Hetzelfde hek dat anderen buitensluit, sluit u in. (*Bill Copeland*)
- Hekel** Ik weet niet meer wie het was die de mens aanried om ten behoeve van zijn zieleheil dagelijks twee dingen te doen waar hij een hekel aan had. Dat voorschrift heb ik nauwgezet opgevolgd: elke dag ben ik opgestaan en naar bed gegaan. (*W. Somerset Maugham*)
- Hel** Ik stel me de hel voor als de vertrekhal van een luchthaven, vol herrie en plastic bekers en mensen die je niet aardig vindt. En zit te wachten op iets dat niet komt. (*Barones Philips*)
- Hel** Voor een automonteur is de hel een land vol smeerolie zonder een stuurwiel om die aan af te vegen. (*E.W.*)
- Hel** Een paradijs waar je niet uit kunt is een hel. (*Armando Fuentes Aguirre*)
- Hel** De hel is misschien wel niets anders dan een enorm congres van mensen die weinig of niets te zeggen hebben en daar een eeuwigheid over doen. (*Dudley C. Stone, Journal of Systems management*)
- Hel** De verschrikking van een echte hel is dat die een raam heeft waardoor je het paradijs kunt zien. (*Enrique Solari S.*)
- Hel** De zekerste weg naar de hel is de geleidelijke: de flauwe helling, zacht onder de voeten, zonder onverhoedse bochten, zonder mijlpalen, zonder wegwijzers. (*C.S. Lewis*)
- Held** Woorden maken van een man geen held; wat hij waard is blijkt pas in de strijd. (*Janos Hunyadi*)
- Helden** De tijd zet helden op een voetstuk, maar onttroont beroemdheden. (*Daniel Boorstin*)
- Helden** Helden blijken er te zijn wanneer je ze nodig hebt. (*Ronald Steel*)
- Heldendom** Het ware heldendom is opmerkelijk ingetogen en weinig spectaculair. Het is niet de sterke behoefte om alle anderen te overtreffen, maar de drang om zich aan anderen dienstbaar te maken. (*Arthur Ashe*)

Helderziende	Wie op de deur van de helderziende klopt is teleurgesteld als hij een stem hoort vragen: "Wie is daar?" (<i>Aldo Cammarota, Visión, Mexico</i>)
Hemel	We leven allemaal onder dezelfde hemel, maar we hebben niet dezelfde horizon.(<i>Konrad Adenauer</i>)
Hemel	De hemel is het dagelijks brood van de ogen. (<i>Ralph Waldo Emerson</i>)
Hengel	Afgaande op de lengte van de gemiddelde hengel zit de meeste vis aan de andere kant van de sloot. (<i>S.O. De Vries, De Telegraaf</i>)
Herfst	De herfst is een jaargetijde dat wordt gevolgd door het verlangen naar de lente.(<i>Doug Larson</i>)
Herfst	Herfst is het als de bladeren geleidelijk veranderen van groen in bruin in goud in straatvuil. (<i>R.O</i>)
Herfst	Voor de mens is de herfst een tijd van oogsten, van bij elkaar halen. Voor de natuur is ze een tijd van zaaïen, van verspreiden. (<i>Edwin Way Teale</i>)
Herfst	De herfst is een tweede lente, waarin elk blad een bloem is. (<i>Albert Camus</i>)
Herfst	De herfst draagt meer goud in de hand dan al de andere seizoenen. (<i>Jim Bishop</i>)
Herinnering	Tel uw herinneringen als uw geld.(<i>Carl Sandburg</i>)
Herinnering	Teruggaan naar een plek waar je vroeger hebt gewoond heeft iets gruwelijks en toch geruststellends. Je bent een van je eigen herinneringen geworden. (<i>Mary Morris</i>)
Herinnering	Haal een blijde herinnering zo vaak op als u wilt, ze verslijt nooit. (<i>Libbie Fudim</i>)
Herinneringen	Laat je slechte herinneringen van het verleden niet je leven verpesten in het heden. (<i>Patricia Taal-Illsley, Gouda</i>)
Herinneringen	Je kunt je ogen sluiten voor de werkelijkheid, maar niet voor herinneringen. (<i>Stanislaw J. Lec</i>)
Herkansing	Mocht een goed voornemen op of na 1 januari zijn mislukt, dan hebt u nog verschillende kansen: 2 februari: Chinees nieuwjaar 21 maart: Perzisch nieuwjaar

27 september: Joods nieuwjaar
25 oktober: Islamitisch nieuwjaar.

- Herkennen** Hoe komt het toch dat we onze stem niet herkennen als die van een geluidsband komt, maar denken dat we wel ons gezicht herkennen als we dat in de spiegel zien? (*S.H.*)
- Hersenen** Een fantastisch orgaan, de hersenen. Zodra je opstaat gaan ze aan de slag en ze werken onverdroten door – tot je op kantoor komt. (*Robert Frost*)
- Het “waarom”** Ik kan iemand leren zeilen, maar ik kan hem nooit leren waarom. (*Timothy E. Thatcher*)
- Hindernis** Als we weten dat een hindernis onoverkomelijk is , is het geen hindernis meer, maar een uitgangspunt. (*Joszef Eotvos*)
- Historische momenten** Historische momenten passeren vaak onopgemerkt. (*John Gardner*, aangehaald door *Bill Moyers*, Genesis)
- Hobby** Er zijn mensen die vinden dat de noodzaak om geld te verdienen nooit hun favoriete hobby in de weg mag staan. Zulke mensen worden zelden miljonair, maar hebben ook zelden last van een maagzweer. (*Ray Inman*)
- Hobby** Het is mooi om je beroep als je hobby te beschouwen. Het is minder mooi om een hobby te bedrijven alsof het een beroep is. (*Gabriel Laub*)
- Hoe komt het?**
- Hoe komt het dat een jongen bij het sleetje rijden drie uur kou kan trotseren, en bij het sneeuwruimen nog geen drie minuten? (*Doug Larson*, United Feature Syndicate)
 - Hoe komt het dat zo veel mensen thuis doe-het-zelvers zijn en op hun werk laat –een-ander-het-doeners? (*Doug Larson*, U.F.S.)
- Hoesten** Waarom gaan mensen die moeten hoesten niet naar de dokter in plaats van naar een concert? (*Sydney J. Harris*)
- Hoge bomen** Toen aan Georg Leber, destijds Westduits minister van Defensie, de vraag werd gesteld of er overeenkomsten bestonden tussen die functie en zijn eerste beroep, metselaar, zei hij: “In allebei de gevallen mag je geen last hebben van hoogtevrees?.” (*C.N.*)
- Hometrainer** Niets werkt zo op het geweten als een ongebruikte hometrainer. (*Ivern Ball*)
- Hond** Een hond kwispelstaart met zijn hart. (*Martin Buxbaum*)
- Hond** De hond is het symbool van trouw. Maar we houden hem wel aan de lijn.

(*Laszlo en Imre Sövény*)

- Hond** Wie niet weet hoe zeep smaakt heeft nog nooit een hond gewassen. (*F.J.*)
- Hond** Als een hond op u af komt stormen, fluit hem dan. (*Henry David Thoreau*)
- Honden** Als honden konden praten zouden we de omgang met hen misschien wel net zo moeilijk vinden als die met mensen. (*Karel Capek*)
- Honden** Als honden konden praten , zou het lang niet zo leuk zijn ze te houden. (*Andrew A. Rooney*)
- Honderd** Je kunt gemakkelijk 100 worden, als je maar alles opgeeft waarvoor je 100 zou willen worden. (*Woody Allen*)
- Hond-kat** Als een hond bij je op bed springt, is dat omdat hij dol op je is. Als een kat dat doet, is dat omdat hij dol is op je bed. (*Alisha Everett*)
- Honger** Als mijn 4-jarig zoontje honger heeft, zegt hij: “Mammie, ik heb honger”. En als hij een knuffel wil, zegt hij: “Mammie, mijn hart heeft honger”. (*Patricia Floret*)
- Hooghartig** Wees voorzichtig met hooghartige woorden. Als je die loslaat is het niet gemakkelijk ze terug te roepen. (*Carl Sandburg*)
- Hoogmoed** Hoogmoed verdeelt, nederigheid verenigt de mensheid. (*Henri Lacordaire*)
- Hoop** Hoop is een tegendraadse emotie. (*Gloria Steinem*)
- Hoop** Hoop is de vrolijke, wat schreeuwerige pyjama die we over de schrammen en blauwe plekken van gisteren dragen. (*B. De C.*)
- Hoop** Hoop is niet het geluk van gave, omstandigheid of karakter maar een deugd zoals geloof en liefde, die beoefend moet worden geheel afgezien van de vraag of we dat gemakkelijk of zelfs tegennatuurlijk vinden of niet, omdat ze noodzakelijk is voor ons leven als mens. (*Clara Claiborne Park*)
- Hoop** We leven in de hoop dat we een herinnering zullen worden. (*Antonia Porchia*)
- Hopen** Hopen is een stuk beter dan niet hopen. (*Benjamin J. Stein*)
- Horizon** Ze zeggen dat een van de redenen waarom sterrenkundigen van alle landen samenwerken is dat er geen enkel land bestaat vanwaar de hele hemel te zien is. Misschien ligt in dat feit de gelijkenis besloten voor nationale politieke leiders, wier politieke horizon maar al te vaak beperkt is door de

nationale horizon.(*Adlai E. Stevenson*)

Houden van Wij houden van hen die het ergste van ons weten en zich toch niet van ons afkeren. (*Walker Percy*)

Houden van Als je van iemand houdt is alles duidelijk: waar te gaan, wat te doen, alles komt vanzelf in orde en je hoeft niemand ook maar iets te vragen. (*Maksim Gorki*)

Houding Het komt toch altijd weer neer op het aloude principe: als jij wilt dat je op een bepaalde manier wordt behandeld, zorg dan dat je anderen ook zo behandelt. Zo'n houding doet op langere termijn de hele samenleving beter functioneren. (*Heleen Dupuis*)

Houding De grootste ontdekking van mijn generatie is dat een mens zijn leven kan veranderen door zijn houding te veranderen. (*William James*)

Houvast Welbeschouwd zijn het weer en de liefde de twee elementen waarop een mens nooit kan rekenen. (*Alice Hoffman*)

Huid Bid om een dikke huid en een gevoelig hart. (*Ruth Graham*)

Huilen Je kunt samen eten en drinken, samen praten en lachen, samen intens van het leven genieten, maar echte vrienden word je pas als je samen hebt gehuild. (*Ray Inman*)

Huis Een goede architect kan ervoor zorgen dat een oud huis er opeens heel wat beter uitziet door je voor te rekenen wat een nieuw huis gaat kosten. (*Bits & Pieces*)

Huisdieren Huisdieren houden is de mooiste eigenschap van de mens. Geen enkel ander dier neemt een exemplaar van een geheel andere soort in huis en geeft hem eten en geborgenheid, alleen voor de gezelligheid. (*Patricia Fish*)

Huishouden Ik heb een gloeiende hekel aan het huishouden! Je verschoont de bedden, doet de vaat, stoft af, en een half jaar later kun je weer opnieuw beginnen. (*Joan Rivers*)

Huishouden Wat is er zo moeilijk aan het huishouden? Als het los zit, raap je het op. Als het niet los zit, stof je het af. Als het beweegt, geef je het eten! (*E.E.F. Benoni, Zuid-Afrika*)

Huisvrede Het is niet moeilijk om thuis de vrede onder de kinderen te bewaren. Je hebt alleen geduld, begrip en minstens twee tv-toestellen nodig. (*Aldo Cammarota*)

- Huisvrouw** Het ergste van huisvrouw zijn is dat je nooit thuis kunt blijven van je werk. (*P.B.*)
- Hulp** Wie snel helpt, helpt dubbel. (*Tadeusz Mazowiecki, ex-premier van Polen*)
- Hulp** Wat u ook bereikt, er is altijd iemand die u helpt. (*Althea Gibson*)
- Hulp** Aarzel nooit uw hand uit te steken; aarzel nooit de uitgestoken hand van een ander aan te nemen. (*Johannes XXIII*)
- Humeur** Een goed humeur kan worden beschouwd als een van de allerbeste kledingstukken die men in gezelschap kan dragen. (*Thackeray*)
- Humor** Humor is lachen om wat je niet hebt, maar wel zou moeten hebben. (*Langston Hughes*)
- Humor** Humor is een verrukkelijke, spontane, ongebreidelde uitbarsting. Tomeloos, onvoorbereid, verrassend. (*Erma Bombeck*)
- Humor** Humor is groots, is de uitkomst. Zodra humor eraan te pas komt, verdwijnen al onze ergernissen en grieven, en komt er iets zonnigs voor in de plaats. (*Mark Twain*)
- Humor** Humor is een bevestiging van 's mensen waardigheid, een proclamatie van zijn superioriteit ten opzichte van alles wat hem overkomt. (*Romain Gary*)
- Humor** Gezond verstand en gevoel voor humor zijn hetzelfde, maar in verschillend tempo. Gevoel voor humor is gewoon gezond verstand dat danst. (*The Observer*)
- Humor** De beste test voor uw gevoel voor humor is uw reactie als iemand zegt dat u dat niet hebt. (*F. Tijger*)
- Humor** Humor is gewoon een van onze afweermechanismen tegen het heelal. (*M.B.*)
- Humor** Humor is lachen om wat je niet hebt als je het nodig hebt. (*Langston Hughes*)
- Humor** Humor is de eigenschap die ons helpt onthouden dat we, hoe hoog de troon ook is waar we op gezeten zijn, op onze billen zitten. (*T.E.*)
- Humor** Humor is een wapen. Maar je kunt niet iemand straffen voor illegaal humorbezit. (*Antoni Slonimsky*)
- Humor** Niets is zo effectief als een vleugje humor om je ervan te overtuigen dat achter een vreemd gezicht een medemens zit. (*Eva Hofman, Exit into History*)

- Humor** Een goedgeorganiseerde geest ontbreekt het niet aan gevoel voor humor.
(*Samuel Taylor Coleridge*)
- Humor** Humor en een goede nachtrust zijn de twee beste medicijnen. (*Iers gezegde*)
- Humor** Wat zou het een vreemde wereld zijn als we allemaal hetzelfde gevoel voor humor hadden. (*Bern Williams*)
- Humor** Humor gloeit vlak bij het grote, hete vuur dat Waarheid heet.(*E.B. White*)
- Humor** Het soort humor waar ik van hou is iets dat me vijf seconden laat lachen en tien minuten laat denken. (*William Davis*)
- Humoristen** Er zijn mensen die zinnig over een omstreden onderwerp kunnen praten. Die mensen noemen we humoristen. (*Cullen Hightower*)
- Huwelijk** Het huwelijk heeft wel iets van bouwen met Lego zonder handleiding.
(*Ammunni Baia Subramanian*)
- Huwelijk** Een huwelijk is: afspreken om de rest van je leven te slapen in een te warme kamer naast iemand die slaapt in een te koude kamer. (*E.J. Graf*)
- Huwelijk** Met het huwelijk is het als met jongleren, een radslag maken of eten met stokjes. Het ziet er simpel uit tot je het zelf probeert. (*Helen Rowland*)
- Huwelijk** Niets is heerlijker dan wanneer twee gelijkgestemde mensen als echtgenoten samenleven, tot ongenoegen van hun vijanden en tot genoegen van hun vrienden. (*Homeros*)
- Huwelijk** De waarde van het huwelijk is niet dat volwassenen kinderen voortbrengen, maar dat kinderen volwassenen voortbrengen. (*Peter De Vries*)
- Huwelijk** Het huwelijk is als een pittige radijs: je kunt er tranen van in de ogen krijgen en er toch dol op zijn. (*F.W.*)
- Huwelijk** Ieder huwelijk dat ouder is dan een week kent gronden voor echtscheiding. De kunst is het vinden, en blijven vinden, van huwelijksgronden. (*Robert Anderson*)
- Huwelijk** Schrijvers van verhalen zeggen dat liefde alleen met jonge mensen te maken heeft, en dat de opwinding en glans van een romance bij het altaar eindigen. Wat zijn ze blind. De beste romance speelt binnen het huwelijk; de mooiste liefdesverhalen komen na de bruiloft, niet ervoor. (*Irving Stone*)

- Huwelijk** Een goed huwelijk is net een fantastisch pensioenfonds. In de productieve tijd stop je er alles in wat je hebt, en in de loop van de jaren verandert het van zilver in goud in platina. (*W.S.*)
- Huwelijk** Het mooie van het huwelijk is dat het je de kans geeft alleen te zijn zonder je eenzaam te voelen. (*Gerald Brenan*)
- Huwelijk** Mijn moeder zei altijd: “Het huwelijk is net vissen op zee. Je weet pas wat er aan de haak zit als je het binnenboord hebt”. (*D.B.*)
- Huwelijk** Het huwelijk is zo in trek omdat het het summum aan verleiding combineert met het summum aan gelegenheden. (*George Bernard Shaw*)
- Huwelijk** Het huwelijk lijkt op een schaar: twee onlosmakelijk met elkaar verbonden onderdelen die vaak in tegengestelde richting bewegen, maar wel altijd degene straffen die ertussen komt. (*Sydney Smith*)
- Huwelijk** Voor het huwelijk ligt een man de hele nacht wakker over iets dat jij hebt gezegd. Na zijn huwelijk slaapt hij al voordat je bent uitgesproken. (*Helen Rowland*)
- Huwelijk** Het huwelijk hoort een duet te zijn: de een zingt, de ander applaudisseert. (*Joe Murray*)
- Huwelijk** Een van de voordelen van het huwelijk is dat het, als de verliefdheid van de een op de ander over is, je bij elkaar houdt tot dat gevoel weer terugkomt. (*Judith Viorst, Redbook*)
- Huwelijk** Hou uw ogen voor het huwelijk wijd open en daarna half dicht. (*Benjamin Franklin*)
- Huwelijk** Een gelukkig huwelijk is en lang gesprek dat altijd te kort lijkt. (*André Maurois*)
- Huwelijk** Het huwelijk is zo in trek omdat het het summum aan verleiding combineert met het summum aan gelegenheden. (*George Bernard Shaw*)
- Huwelijk** Het idee dat twee mensen 25 jaar zouden kunnen samenleven zonder een ernstig meningsverschil wijst op een karakter dat alleen schapen siert. (*A.P. Herbert*)
- Huwelijk** In ongelukkige huwelijken ontbreekt het niet aan liefde maar aan vriendschap. (*Friedrich Nietzsche*)
- Huwelijk** Het huwelijk moet, vind ik, altijd een beetje moeilijk en nieuw en vreemd zijn. Het moet zijn als het breken van je eischaal om een nieuwe, grotere

wereld binnen te gaan. (*Anne Morrow Lindbergh*)

- Huwelijk** Het huwelijk is een reis met onbekende bestemming: de ontdekking dat mensen elkaar deelgenoot moeten maken niet alleen van wat ze niet weten van elkaar, maar ook van wat ze niet weten van zichzelf. (*Michael Ventura*)
- Huwelijk** Het huwelijk leert je loyaliteit, geduld, meegaandheid, zelfbeheersing en allerlei andere dingen die je niet nodig zou hebben gehad als je ongetrouwd was gebleven. (*Jimmy Townsend*)
- Huwelijk** Voor een goed huwelijk is het nodig heel vaak verliefd te worden, en altijd op dezelfde persoon. (*Mignon McLaughlin*)
- Hypochondrie** De beste geneeswijze voor hypochondrie is je eigen lijf te vergeten en belangstelling te krijgen voor dat van iemand anders. (*G.A.*)
- Hypotheek** De mensen leven langer dan ooit, een fenomeen dat ongetwijfeld nodig is geworden door de hypotheeken met dertigjarige looptijd. (*Doug Larson*)
- Ideaal** De grootheid van een ideaal ligt niet in het bereiken ervan, maar in het streven ernaar. Het bereiken is alleen maar de beloning. (*Juan José Medina*)
- Idealen** De idealen van een land blijken uit de reclame . (*Norman Douglas*)
- Idee** Het beste idee in de wereld helpt niets als u er niet naar handelt. Wie melk wil hebben gaat niet op een kruk midden in de wei zitten tot er een koe naar hem toe komt. (*Curtiss Grant*)
- Idee** Niets in deze wereld heeft zoveel macht als een idee waarvoor de tijd rijp is.
(*Victor Hugo*)
- Ideeën** Goede ideeën zijn, net als goed ingelegde augurken, stevig, goed houdbaar en verbazend lastig te maken. (*Rushworth M. Kidder*)
- Ideeën** Als u iemands ideeën verwerpt, zorg wel dat u alleen de ideeën verwerpt en niet degene die ze opwerpt. (*B.P.*)
- Ideeën** Ik heb gemerkt dat er bij de mensen een natuurlijke tegenstand bestaat tegen ideeën waar ze zelf niet op zijn gekomen. (*B.W.*)
- Ideeën** Het is een menselijke neiging om onaangename ideeën als onwaar te beschouwen, en dat maakt het gemakkelijker om tegenargumenten te vinden. (*Sigmund Freud*)

- Ideeën** Ideeën zijn als vijgebomen: de eerste vruchten zijn meestal smakeloos, opzichtig en groot. We moeten ons oordeel opschorten tot de boom echte vruchten gaat dragen. (*Santiago Ramón Y Cajal*)
- Ideeën** Goede ideeën worden niet automatisch uitgevoerd. Er is ongeduld en moed voor nodig om ze de praktijk in te jagen. (*Admiraal Hyman G. Rickover*)
- Ideeën** Ideeën lijken sterk op kinderen: die van uzelf zijn geweldig. (*Approved Crossword Puzzles*)
- Identificeren** De romanschrijfster Penelope Fitzgerald vertelde op de vraag of ze zich identificeert met een figuur uit de literatuur: “Dat verandert zo als je ouder wordt. Vroeger huilde ik om Romeo en Julia, maar nu denk ik: “Die arme ouders!” “ (*L.E.*)
- Identiteit** Identiteit is de optelsom van je ervaringen, meer niet. (*Stefan Hertmans*)
- Idioot** Iedere idioot kan kritiek leveren, veroordelen en klagen – en de meesten doen dat dan ook. (*Dale Carnegie*)
- Idool** Nabijheid doodt het idool. Het is als met de verafgode ideale geliefde: je hoort niet te weten dat zij snurkt of winden laat. Alleen afstand houdt idolen in stand. (*Luuk Gruwez*)
- Iemand kennen** Je leert iemand beter kennen door een uur spelen dan door een jaar praten. (*Plato*)
- Iemand worden** Soms wordt men pas wat als men niets meer wil worden. (*Willy Brandt*)
- Iets gedaan krijgen** Er zijn drie manieren om iets gedaan te krijgen: het zelf doen, er iemand anders voor betalen of je kinderen verbieden het te doen. (*Monta Crane*)
- Ijdelheid** Toen mijn man en ik elkaar pas kenden, nam mijn moeder me apart om me een complimentje te geven: “Weet je, eerst bracht Dallas altijd beeldschone meisjes mee naar huis, en geen van hen had hersens. Maar zodra ik jou zag, wist ik dat hij nu een slimme meid had gevonden.” (*Elizabeth Kerr*)
- IJver** IJver is een beter paard om te berijden dan genie. (*Walter Lippmann*)
- Ik** Tel verder dan tot “ik” (*René Kokke*)
- Ik** Schrap het ‘ik’ woord uit het taalgebruik, en de hele mensheid staat met de mond vol tanden en het paniekzweet op het voorhoofd. (*Herman Brusselmans*)
- Illusie** Ik dacht dat ik geen illusies meer had, maar ik moet er meer hebben

behouden dan ik dacht, want ik verlies ze nog steeds. (*Paule Saint-Onge*)

- Illusie** De illusies van een kind zijn noodzakelijke ervaringen. Volwassenen moeten een kind geen ballon weigeren omdat ze weten dat hij vroeg of laat zal knappen. (*Marcelene Cox*)
- Illusie** Een vervlogen illusie is een treurige ervaring; een leven zonder illusie is echter een treurig bestaan. (*José Narosky*)
- Illusies** Illusies zijn als paraplu's: amper heb je ze of je verliest ze weer, en het verlies laat altijd een gevoelige kleine wond achter. (*W. Somerset Maugham*)
- Immigratie** Wat andere volken ook over de Verenigde Staten zeggen, immigratie is nog steeds het meest oprechte compliment. (*Pathfinder*)
- Informatie** Overall bezwijkt de wijsheid langzamerhand onder het loodzware gewicht van nutteloze informatie. (*John Sessions*)
- Ingewikkeld** De internationale situatie kan soms zo ingewikkeld worden dat zelfs de kapper er geen oplossing voor weet. (*M.A. Almazán, Pildoras anticonceptistas, Mexico City*)
- Inkeer** Sommige mensen komen tot inkeer wanneer ze het licht zien; anderen wanneer de grond onder hen te heet wordt. (*Caroline Schoeder*)
- Inspanning** De manier waarop het onvermijdelijke zich voltrekt is door inspanning. (*O.W.H.*)
- Inspiratie** Inspiratie is nooit echt als ze meteen als inspiratie wordt herkend. Ware inspiratie sluipt altijd naar iemand toe, en het duurt even eer haar betekenis wordt onderkend. (*Samuel Butler*)
- Inspiratie** Een stapel stenen houdt op een stapel stenen te zijn op het moment dat iemand ernaar kijkt met het beeld in zich van een kathedraal. (*Antoine de Saint-Exupéry*)
- Inspraak** Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht. (*De Ark*)
- Instelling** Met een positieve instelling zul je niet al je problemen oplossen, maar wel zoveel mensen irriteren dat ze alleen daarom al de moeite van het proberen waard is. (*Herm Albright*)
- Integriteit** Als je goed bent, ook al ziet niemand je, dat is integriteit. (*L.S.*)
- Intelligentie** Intelligentie zonder ambitie is een vogel zonder vleugels. (*C. Archie Danielson*)

Intelligentie	Het is met intelligentie net als met ondergoed. Je moet het wel hebben, maar je mag er niet mee pronken. (<i>James Dent</i>)
Intelligentie – wijsheid	Intelligentie is de zwakke plek zien in de redenering van je baas. Wijsheid is ervan af te zien hem daarop te wijzen. (<i>James Dent</i>)
Interesse	Een van mijn trieste zekerheden is dat de mensen het alleen maar eens zijn over zaken waarin zij niet echt geïnteresseerd zijn. (<i>Bertrand Russell</i>)
Investeren	Elke dag van ons leven investeren we in het geheugen van onze kinderen. (<i>Charles R. Swindoll</i>)
Invloed	Laat niemand zich verbeelden dat hij geen invloed heeft. (<i>Henry George</i>)
Invloed	Wat je ziet en hoort wordt grotendeels bepaald door de positie die je inneemt, en door je karakter. (<i>C.S.Lewis</i>)
Inzet	Er valt niet veel te verwachten van iemand die zich alleen inspant als hij zeker is van een beloning. (<i>José Ortega Y Gasset, Misión de la universidad</i>)
Jaargetijden	De winter is een ets, het voorjaar een aquarel, de zomer een olieverfschilderij en de herfst een mozaïek van dat alles. (<i>S.H.</i>)
Jaloers	Jaloerse mensen hebben het moeilijk, want ze kunnen pas gelukkig worden als ze iemand anders zijn. (<i>Silvio Ceccato</i>)
Jaloers	Ik zou nooit proberen te leren van iemand op wie ik niet op zijn minst een beetje jaloers was. Als ik nooit jaloers was, zou ik nooit leren. (<i>Betsy Cohen</i>)
Jaloezie	Het is nooit verstandig iemand tegenslag tot te wensen. Als kwaadwilligheid of jaloezie een tastbare vorm kon aannemen, zou dat de vorm van een boemerang zijn. (<i>Charley Reese</i>)
Jaloezie	Jaloezie maakt het onmogelijk de dingen te zien zoals ze zijn. Wie jaloers is ziet de dingen door een vergrootglas, kleine dingen worden groot, dwergen worden reuzen, en vermoedens worden waarheden. (<i>Cervantes</i>)
Jeugd	De moeilijkheid met de jeugd van tegenwoordig is dat je er niet meer bij hoort. (<i>Salvator Dali</i>)
Jeugd	De wonderbaarlijke gave van de heel ouden zou het vermogen kunnen zijn om hen die niet meer jong zijn een gevoel van jeugd te geven. (<i>Gabrielle Roy</i>)
Jeugd	Jeugd is een voorschot. Ouderdom is de afrekening. (<i>El Espectador, Bogotá</i>)

- Jeugd** De wonderbaarlijke gave van de heel ouden zou het vermogen kunnen zijn om hen die niet jong meer zijn een gevoel van jeugd te geven. (*Gabrielle Roy*)
- Jeugd** Het is gemakkelijker de energie van de jeugd te hebben op je oude dag dan de wijsheid van de ouderdom in je jeugd. (*Richard J. Needham*)
- Jeugdijaren** Als u eindelijk toch nog eens het dorp bezoekt waar u werd geboren, dan merkt u dat u niet het oude huis miste, maar uw kinderjaren. (*Sam Ewing*)
- Jeugdijaren** Het beste dat je kinderen kunt meegeven, naast goede gewoonten, zijn goede herinneringen. (*Sydney J. Harris*)
- Jeuken** Als het hard jeukt moet je krabsla eten. (*Johan Anthierens*)
- Jezelf** Het moeilijkste om te leren is jezelf aanvaarden zoals je bent: blijk zijn met het goede en jezelf vergeven voor het slechte. (*Morris West*)
- Jezelf zijn** Wees uzelf. Niemand kan u ooit zeggen dat u dat verkeerd doet. (*J.H.*)
- Jong** Je bent jong voor elke leeftijd als je plannen maakt voor morgen. (*The Sword of the Lord*)
- Jong** Jong is degene die meer hoop dan herinneringen heeft. (*José Narosky*)
- Jong** Je blijft jong zo lang je leert, nieuwe gewoonten vormt en er geen bezwaar tegen hebt om te worden tegengesproken. (*Marie von Ebner-Eschenbach*)
- Jong/oud** Iedereen is vroeger jong geweest, maar niet iedereen is vroeger oud geweest. (*Afrikaans spreekwoord*)
- Jong/oud** Wie met zijn herinneringen leeft wordt oud. Wie met plannen voor de toekomst leeft blijft jong. (*Bruno Munari*)
- Jong/oud** De meeste ouderen weten wat het is om jong en onwetend te zijn, maar geen van de jongeren weet wat het is om oud en wijs te zijn. (*Sir Harold MacMillan*)
- Jonge mensen** Onwetendheid maakt jonge mensen onvoorzichtig; daardoor streven zij naar het onmogelijke – en bereiken het, generatie na generatie. (*Pearl S. Buck*)
- Jonger** Bekijk het van de zonnige kant; hoe oud u ook bent, u bent jonger dan u ooit nog zult zijn. (*Current Comedy*)

Journalaal	Een televisiejournaal is als een bliksemflits. Het geeft een harde klap, verlicht alles eromheen, laat al het andere donker en is dan ineens verdwenen. (<i>Hodding Carter</i>)
Journalist	Geen gedachten hebben en die goed kunnen formuleren – dat kenmerkt de journalist. (<i>Karl Kraus</i>)
Journalist	Sommige journalisten nemen zichzelf nog serieuzer dan de politici over wie ze schrijven. (<i>R.W. Apple Jr.</i>)
Juist	Als je zout nodig hebt, begin je niets met suiker. (<i>Jiddisj gezegde</i>)
Juni	Als een juninacht kon praten, zou hij zich waarschijnlijk etaleren als de uitvinder van de romantiek. (<i>Bern Williams</i>)
Jurk	In de loop der jaren ben ik gaan beseffen dat wat belangrijk is in een jurk de vrouw is die haar draagt. (<i>Yves Saint-Laurent</i>)
Kakelen	Het is me wel eens opgevallen dat er, als kippen ophouden met kakelen over voer, vaak voor allemaal meer dan genoeg blijkt te zijn. Ik vraag me af of het bij mensen niet net zo is. (<i>D.M.</i>)
Kalender	Het leven wordt niet alleen in jaren gemeten. Soms zijn gebeurtenissen de beste kalender. (<i>Benjamin Disraeli</i>)
Kans	Je krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken. (<i>P.S.</i>)
Kans	Een kans is als een zonsopgang: wie te lang wacht, loopt hem mis. (<i>William Arthur Ward</i>)
Kansen	We moeten iedereen een kans geven, en nog een , en nog een , zo veel als ons hart kan verdragen. (<i>J.M.</i>)
Kansen	Kansen zijn vaak dingen die je de eerste keer niet hebt opgemerkt. (<i>Catherine Deneuve</i>)
Kansen	Moeilijkheden zijn alleen maar kansen met doornen. (<i>Hugh Miller</i>)
Kapitalisme	Kapitalisme is wat mensen doen als je ze met rust laat. (<i>Kenneth Minogue</i>)
Kapitalisme	Als het kapitalisme een aquarium was en het socialisme een vissoep, zou het een koud kunstje zijn om vissoep te maken van de inhoud van het aquarium, maar bepaald moeilijk om een aquarium te maken van de vissoep. (<i>Lech Walesa</i> , aangehaald in <i>Le Monde</i>)
Karakter	Vaste uitdrukkingen zijn geen erfgoed, maar het karakter van de

jaren.(D.F.)

- Karakter** Karakter is wel enigszins te vergelijken met de fundering van een huis: het ligt onder de oppervlakte. (*H.I.*)
- Karakter** Zuinigheid, vlijt en zelfbeheersing staan niet in aanzien omdat ze tot rijkdom leiden, maar omdat ze het karakter vormen. (*Calvin Coolidge*)
- Karakter** Nog een karakterfout van de mens is dat iedereen wil bouwen, maar niemand het onderhoud wil doen. (*Kurt Vonnegut*)
- Karakterstudie** Als u een blik wilt werpen in de menselijke ziel en een man beter wilt leren kennen, doe dan geen moeite zijn manier van zwijgen, van praten, van huilen te analyseren, of te zien in hoeverre hij bewogen wordt door verheven ideeën; u zult meer te weten komen door alleen maar te kijken hoe hij lacht. Als hij goed lacht, is hij een goed mens. (*Fjodor Dostojewski*)
- Kast** Een kast is waar je de dingen in hangt als de deurknoppen al bezet zijn. (*Doug Larson, United Feature Syndicate*)
- Kat** Het enige mysterie van de kat is waarom ze ooit heeft besloten huisdier te worden. (*Compton MacKenzie*)
- Kat - hond** Bij het afwegen van de voor-en nadelen van kat en hond is te bedenken dat je een kat niet hoeft uit te laten bij 10 graden onder nul. (*Doug Larson, United Feature Syndicate*)
- Katten** Katten hebben het voor elkaar: bewondering, eindeloos slapen en alleen gezelschap als ze daar behoefte aan hebben. (*Rod McKuen*)
- Keerzijde** Telkens als ik een sirene hoorde, dacht ik: Daar is iemand in nood. Maar sinds mijn zoon bij de politie werkt, denk ik bij het horen van het geluid aan zijn woorden:”Daar komt hulp aan.” (*Ray Wormald*)
- Kennen** Als u iets door en door wilt leren kennen, onderwijs het dan aan anderen. (*Tryon Edwards*)
- Kennen** Iedereen kent uw uiterlijk, maar weinigen weten wat u werkelijk bent. (*Machiavelli*)
- Kennis** Kennis zonder denken is verloren moeite; denken zonder kennis is levensgevaarlijk. (*Confucius*)
- Kennis** De grootste hinderpaal bij het ontdekken van de vorm van de aarde, de continenten en de oceaan was niet onkunde maar de illusie van kennis.

(*Daniel J. Boorstin*)

- Kennis** Iedereen beklimt de wenteltrap van de kennis. Brilljante mensen zullen een grote hoogte bereiken en dan stoppen om van het uitzicht te genieten; Maar alleen de waarlijk grote geesten bouwen aan een trap die tot de hemel reikt. (*Khoo Yik Lin*)
- Kennis** Wees altijd nieuwsgierig! Kennis komt niet naar u toe, maar wil door u verworven worden. (*Sudie Back*)
- Kennis** Ik heb rondgedoeld langs de stranden van de grote oceanen der kennis en daar maar een beetje gespeeld met een paar schelpen en kiezelsteentjes. (*Isaac Newton*, aangehaald door *Herman De Zwaan*, Oldebroek (Nederland))
- Kerncentrale** Bij een kerncentrale is de kans om te worden getroffen door een steen vele malen groter dan die om te worden getroffen door radioactieve straling. (*A. Nagelkerke*)
- Kerstkaart** Hoeveel kerstkaarten u ook verstuurt, de eerste die u zelf ontvangt komt van iemand die u had vergeten. (*Capper's Weekly*)
- Kerstmis** Vindt u al dat materialistisch gedoe rond Kerstmis ook zo vreselijk? En wilt u ook zo vreselijk graag weten wat u krijgt? (*Melanie Clark*)
- Kerstmis** Kerstmis is de dag die de tijd bijeen houdt. (*Alexander Smith*)
- Kerstmis** Kerstmis is de tijd waarin je meer vrienden hebt dan geld. (*Larry Wilde*)
- Kijk** Wie op zijn 50^{ste} nog dezelfde kijk op de wereld heeft als op zijn 20^{ste}, heeft dertig jaar lopen te suffen. (*Mohammed Ali*)
- Kind** Er is geen kind zo lief of zijn moeder is blij als het slaapt. (*Ralph Waldo Emerson*)
- Kind** Een kind is iemand die zijn handen kan wassen zonder de zeep nat te maken. (*R.O.*)
- Kind** Hoe relatief de tijd is merken ouders in de periode dat hun kind tussen de 12 en 17 is. Zelf worden ze in die tijd dertig jaar ouder. (*Sam Levenson*)
- Kind** Een kind is iemand die niet begrijpt waarom een volwassene een jong poesje weggeeft dat niets mankeert. (*D.L.*)
- Kind** Het mooiste dat je een kind na kunt laten is het volledig op eigen benen zijn eigen weg te laten vinden. (*Isadora Duncan*)

- Kind** Wie van een kind houdt geeft het niet in alles zijn zin; houden van is proberen het beste in het kind naar boven te halen, en het te leren houden van al wat moeilijk is. (*Nadia Boulanger*)
- Kind** De beslissing nemen om een kind te willen is iets heel ingrijpends. Het is de beslissing uw hart voor altijd buiten uw lichaam te laten treden. (*Elizabeth Stone*)
- Kinderen** Een voordeel van kinderen hebben is dat je je geen luxe kunt veroorloven die de gezondheid kan schaden. (*D.L.*)
- Kinderen** Laat uw kinderen los als u ze wilt houden. (*Malcolm S. Forbes*)
- Kinderen** Kinderen brengen meer licht in huis. Wie heeft ooit een kind onder de 12 jaar een licht zien uitdoen. ?(*Farm Journal*)
- Kinderen** Als u wilt dat uw kinderen meegaander worden, moet u ze af en toe per ongeluk laten meeluisteren als u iets aardigs over ze zegt tegen anderen. (*H. Ginott*)
- Kinderen** Door kinderen te krijgen ben je nog geen ouder, net zomin als iemand door piano te spelen automatisch een pianist is. (*Michael Levine*)
- Kinderen** Je weet dat je kinderen groot worden als ze je niet meer vragen waar ze vandaan zijn gekomen en niet meer willen zeggen waar ze naartoe gaan. (*P.J.O'Rourke*)
- Kinderen** We doen zo ons best onze kinderen te geven wat wij vroeger moesten ontberen dat we verzuimen ze te geven wat wij vroeger hadden. (*F.A.*)
- Kinderen** Och, d'ouders teelen 't kind en maeken 't groot met smart; het kleine treet op 't kleed, het groote op 't hart. (*Vondel*)
- Kinderen** Eens zal de wetenschap een verklaring vinden voor het feit dat kinderen niet in staat zijn om een plas op straat heen te lopen. (*M.B.*)
- Kinderen** Kinderen verankeren een moeder aan het leven. (*Sophocles*)
- Kinderen** Kinderen groeien met sprongen- vooral de kinderen van de bovenburen. (*D.J. Murphy*)
- Kinderen** De beste tijd om kinderen naar bed te sturen is als ze zelf gaan. (*Dave Preston*)
- Kinderen** Als u wilt dat uw kinderen met beide benen op de grond blijven staan, moet u verantwoordelijkheden op hun schouders laden. (*Abigal Van Buren*,

Universal Press Syndicate)

- Kinderen** Vroeger bracht u uw kinderen naar bed en kreeg ze in slaap met een verhaaltje. Tegenwoordig komen ze tegen bedtijd de kamer in en vertellen u verhaaltjes die u de hele nacht wakker houden. (*Pipe Lines*)
- Kinderen** Kinderen van nu houden van luxe en overdaad, ze tonen geen respect meer voor ouderen en houden van kletspraatjes in plaats van lichaamsbeweging. Kinderen zijn kleine dwingelanden en hebben in het gezin geen onderdanige houding meer. Ze spreken hun ouders tegen, kletsen in gezelschap, proppen zich aan tafel vol met lekkernijen, zitten ongeïnteresseerd in de schoolbanken en tiranniseren hun leerkrachten. (*Socrates*, ongeveer 2000 jaar geleden)
- Kinderen** Kinderen zijn de duurste vorm van amusement. (*Mihaela Iosof*)
- Kinderpartijtje** De voornaamste betekenis van kinderpartijtjes is dat ze u er attent op maken dat er nog ergere kinderen bestaan dan de uwe. (*K.W.*)
- Kip** Eén vogel in de hand is de beste manier om kip te eten. (*Charles J. Milazzo*)
- Klagen** Iedereen klaagt over zijn geheugen, en niemand over zijn oordeel . (*La Rochefoucauld*)
- Klank** Geen vrouw slaapt zo diep dat de klank van een gitaar haar niet naar het raam brengt. (*Spaans spreekwoord*)
- Klein** Ik maak kleine films met kleine budgets in de hoop op een klein succes. (*Jean-Luc Godard*)
- Klein** Deze dingen zijn goed in kleine hoeveelheden en slecht in grote: gist, zout en aarzelings. (*De Talmud*)
- Kleinkinderen** Weinig dingen zijn fijner dan kleinkinderen die vechten om je schoot. (*Doug Larson*)
- Kleren** Kleren die krap zitten worden in de was nog krappere, kleren die te wijd zijn worden wijder. (*T.R.*)
- Kleuren** Elk jaar komen de modeontwerpers bijeen om 25 nieuwe namen te bedenken voor de primaire kleuren. (*Aldo Cammarota*)
- Klimmen** Het is een goed ding te proberen een berg te beklimmen, al halen we nooit de top. We krijgen een schitterend uitzicht op het stuk van de weg omhoog dat we wel afleggen, en de ervaring die we opdoen helpt ons wat hoger te komen op de volgende berg die we proberen. (*Hetty Bolton*)

Klok	Als scharen knippen de wijzers van de klok de uren van de dag.(<i>E.M.</i>)
Klok	Een klok is een instrument dat ons in staat stelt de mate van ons onpunctueel zijn te meten. (<i>Pedro F. Moret</i>)
Klokken	Klokken zijn de lach van de muziek. (<i>Thomas Hood</i>)
Knoop	Rustig, kalm overwegen ontwart elke knoop. (<i>Harold Macmillan</i>)
Knoop	Mannen bouwen bruggen en leggen spoorlijnen aan door woestijnen, en toch beweren ze, met succes, dat een knoop aanzetten hun te veel is. (<i>H.B.</i>)
Kok	Wie van drift kookt is een slechte kok. (<i>F.J. Lebbink</i>)
Komedie	Komedie is niets anders dan uitgestelde tragedie. (<i>Pico Lyer</i>)
Kooi	Een kooi is een kooi, al zijn de tralies van goud .(<i>Vallathol Narayana Menon</i>)
Kopie	Onder de mensen zijn veel meer kopieën dan originelen. (<i>Pablo Picasso</i>)
Koppig	Probeer nooit koppiger te zijn dan een kat. (<i>Robert A. Heinlein, The Notebooks of Lazarus Long</i>)
Krachtmeting	In elke krachtmeting moet je je geven alsof er – tot het allerlaatste moment – een kans is om te verliezen. Dat geldt voor de oorlog, de politiek, alles. (<i>Dwight D. Eisenhower</i>)
Krenken	Wie iemand krenkt vergeeft hem dat zelden. (<i>C.D.</i>)
Krijgen	In deze wereld zijn slechts twee dingen tragisch. Het niet krijgen wat men wil en het wel krijgen wat men wil.(<i>Oscar Wilde</i>)
Kritiek	Het is heel wat gemakkelijker om kritiek te hebben dan om gelijk te hebben. (<i>Benjamin Disraëli</i>)
Kritiek	De meeste van ons worden liever ten gronde gericht door lofuitingen dan gered door kritiek. (<i>Norman Vincent Peale</i>)
Kritiek	Laat je niet negatief over iemand uit voordat je zelf zijn last hebt getorst. (<i>Marion Bradley</i>)
Kritiek	Kritiek laten horen op anderen is soms een manier om onszelf beter te laten lijken. (<i>Carlos Johnson</i>)

- Kritiek** Als u zegt dat iets of iemand hopeloos is, slaat u de deur dicht in Gods gezicht. (*Ds. Charles L. Allen*)
- Kritiek** Een losse kritische opmerking kan je naast je neerleggen, maar als ze van verschillende kanten komen wordt het tijd ze serieus te nemen. Iemand heeft eens gezegd:”Als één mens je een ezel noemt, laat je hem praten. Als twee mensen je een ezel noemen, kijk dan eens of je geen hoefafdrukken nalaat. Als drie mensen je een ezel noemen, zorg dan dat je een zadel krijgt.” (*Marshall Shelly, Well-Intended Dragons*)
- Kritiek** Wees niet zuinig met kritiek; Op zakelijk terrein liggen drie boodschappen besloten in opbouwende kritiek: jij kunt beter werk leveren dan dit; dezelfde normen gelden voor je collega’s; ik wil door jou en anderen aan diezelfde normen worden gehouden . (*Hedley Donovan, Right Places, Right Times*)
- Kritiek** De meeste mensen vinden kritiek helemaal niet erg, zolang iemand anders het mikpunt is. (*Suzan L. Wiener, National Enquirer*)
- Kritiek** Wij kunnen allemaal iets leren van het weer: het trekt zich niets aan van kritiek. (*North DeKalb Kiwanis Club Beacon*)
- Kundigheid** Kundigheid is koorddansen tussen de daken van twee torenflats. Intelligentie is er niet aan beginnen. (*Marilyn Vos Savant, Parade*)
- Kunnen** Laat wat u niet kunt niet in de weg staan van wat u wel kunt. (*John Wooden*)
- Kunst** Echte kunst is niet wat ze voorstelt maar wat ze ons doet. (*R.A.*)
- Kunst** Alle kunst is ,net als liefde, geworteld in hartzeer. (*Alfred Stieglitz*)
- Kunst** Abstracte kunst bestaat niet. Je moet altijd ergens van uitgaan. Later kun je alle sporen van de werkelijkheid uitwissen. (*Pablo Picasso*)
- Kunst** Kunst is de combinatie van roeping en techniek. (*Monica Vitti*)
- Kunst** Wat is kunst anders dan een manier van zien? (*Thomas Berger*)
- Kunst** Wie beweert dat je een gedacht niet kunt zien, weet niets van kunst. (*Wynetka Ann Reynolds*)
- Kunst** Kunst is de enige manier om weg te lopen zonder het huis uit te gaan. (*Twyla Tharp*)
- Kunst** Kunst laat zien dat het gewone buitengewoon is. (*Amédée Ozenfant*)

Kunst	De kunst stelt ons in staat onszelf tegelijkertijd te vinden en te verliezen. (<i>Thomas Merton</i>)
Kunst	Zelfs wanneer de hoop en de wetenschap ons in de steek laten houdt de kunst stand. (<i>Janet Maslin</i>)
Kunst	Kunst is een belangrijk product, net als brood en wijn en winterjassen. De menselijke geest hongert naar kunst zoals de menselijke maag naar voedsel. (<i>Irving Stone</i>)
Kunstenaar	Geen groot kunstenaar ziet de dingen ooit zoals ze werkelijk zijn. Als hij dat deed, zou hij geen kunstenaar meer zijn. (<i>Oscar Wilde</i>)
Kunstwerk	Een kunstwerk is als een doolhof. De kunstenaar weet er altijd uit te komen, de criticus verdwaalt er vaak in. (<i>Enrico Emanuelli</i>)
Kunstwerk	Alle pruikenmakers zijn het er over eens dat het haar mooier gaat glanzen naarmate je het meer kamt.. Hetzelfde geldt voor een geschreven kunstwerk. Dat krijgt zijn glans door het steeds weer te verbeteren.(<i>Gustave Flaubert</i>)
Kwaad	Elke minuut dat u kwaad bent bestaat uit zestig seconden waarin u het geweldig had kunnen hebben. (<i>Robert Stolz</i>)
Kwaad	Denk geen kwaad, zie geen kwaad, hoor geen kwaad – en uw roman wordt nooit een bestseller. (<i>Dan Bennett</i> , <i>Quote Magazine</i>)
Kwaad	Je kunt niet kwaad blijven op iemand om wie je moet lachen. (<i>Jay Leno</i>)
Kwaad	Het grootste kwaad dat een mens zichzelf kan berokkenen is onbillijk zijn tegenover anderen. (<i>Henrik Ibsen</i>)
Kwaad spreken	Het is net zo fout om lovend te spreken over iemand die het niet waard is , als om kwaad te spreken van een verdienstelijk mens. (<i>Leonardo Da Vinci</i>)
Kwalen	Wie zingt verjaagt zijn kwalen. (<i>Cervantes</i>)
Kwalijk	Wie de openbare mening vergiftigd, is even kwalijk bezig als wie zich overheidsgeld toeëigent. (<i>Adlai Stevenson</i>)
Kwaliteit	De wedloop om de beste kwaliteit kent geen eindstreep.(<i>David T. Kearns</i>)
Kweken	Goede gedachten brengen goede vruchten voort, slechte gedachten brengen slechte vruchten voort –en de mens is zijn eigen kweker. (<i>James Allen</i>)
Kwelling	Als het menselijk lichaam kwelling en frustratie erkende, zou niemand ooit

een marathon lopen, een baby krijgen of honkbal spelen. (*Carlton Fisk*, aangehaald door *Larry Keith*, *Sports Illustrated*)

Kwetsen De kwetsende dingen die we over anderen zeggen veroorzaken alleen nog maar meer pijn. (*Boileau*)

Laarzen In het afgelegen Prince George in Canada zagen we tweedehands houthakkerslaarzen in een winkel. Er stond bij: “Laarzen met ervaring, 20 dollar.” (*I.P.*)

Laatste dag Beleef elke dag alsof het uw laatste was, want een dezer dagen krijgt u gelijk. (*Leo Buscaglia*)

Lach Verder dan de taal reikt de klank van de lach. (*Toon Hermans*)

Lach Tegen de stormaanval van de lach is niets bestand. (*Mark Twain*)

Lachen Het vermogen hartelijk te lachen is het teken van een gezonde geest. Ik wantrouw mensen die de openheid van de lach uit de weg gaan. (*Jean Cocteau*)

Lachen Geen dag is zo verknoeid als een waarop we niet hebben gelachen. (*N.C.*)

Lachen Als je niet om narigheid leert lachen, heb je niets om te lachen als je oud bent. (*E.H.*)

Lachen Ik heb altijd gevonden dat hartelijk lachen een prima manier van inwendig trimmen is, waarvoor je de deur niet uit hoeft. (*Norman Cousins*)

Lachen Een humorist heeft eens gezegd: “Als er niets te lachen valt, lach dan op krediet.” (*R.S.*)

Lachen Lachen is tijd doorbrengen bij de goden. (*Japans spreekwoord*)

Lachen Als je later ergens op kunt terugkijken en erom lachen, kun je er net zo goed nu al om lachen. (*Marie Osmond*)

Lachen Door te lachen kunnen we afstand nemen. Het geeft ons de gelegenheid nog eens goed naar een gebeurtenis te kijken en dan verder te gaan. (*Bob Newhart*)

Lachen Als je lacht waar niemand bij is, is het gemeend. (*Andy Rooney*, *Tribune Media Services*)

Lachen Lachen en huilen zijn beide reacties op teleurstelling en uitputting. Zelf lach ik liever, want dan hoeft je minder schoon te maken. (*Kurt Vonnegut*)

Lachen	Wie niet van ganser harte kan huilen, kan ook niet echt lachen. (<i>Golda Meir</i>)
Land	Wie zijn eigen land niet kent, heeft geen maatstaf voor andere. (<i>Goethe</i>)
Laster	De laster is als een wesp die je lastig valt en tegenover welke je geen enkele beweging moet maken, tenzij je er zeker van bent haar te doden, want anders herhaalt zij haar aanval met nog groter woede. (<i>Chamfort</i>)
Latijn	De Romeinen zouden nooit de tijd hebben gehad om een wereldrijk te stichten als ze eerst nog Latijn hadden moeten leren. (<i>Heinrich Heine</i>)
Lauweren	Niets verwelkt sneller dan lauweren waarop gerust is. (<i>Carl Rowan</i>)
Leed	Wij zijn allemaal sterk genoeg om het leed van anderen te dragen. (<i>La Rochefoucauld</i>)
Leeftijd	Een mens heeft een jaar of tien nodig om aan zijn leeftijd te wennen. (<i>Raymond A. Michel</i>)
Leeftijd	Als u wilt weten of u de middelbare leeftijd al bereikt hebt, moet u zich afvragen of u nog weet dat uw favoriete filmpaar in een liefdslied uitbarstte in plaats van in bed te springen. (<i>Marguerite Whitley May</i>)
Leeftijd	Een mens heeft een jaar of tien nodig om aan zijn leeftijd te wennen. (<i>Raymond A. Michel</i>)
Leeftijds-gebonden	Als kind stel je alle vragen waarop geen antwoord bestaat. Als tiener ken je ongevraagd alle antwoorden. Op middelbare leeftijd ken je de antwoorden op alle vragen, maar niet de oplossingen. (<i>Ardoyne Bezuidenhout</i>)
Leeghoofd	Geen groter leeghoofd dan hij die vol is van zichzelf. (<i>Benjamin Whichcote</i>)
Leegte	Het heengaan van een goede vriend is als het vellen van een hoge boom: er steekt daarna een lege plek af tegen de hemel. (<i>A.F.</i>)
Leider	Een leider die zijn oor te luisteren legt, biedt zijn achterste als doelwit aan. (<i>Angie Papadakis</i>)
Leider	Een leider weet wat het beste is; een manager weet alleen maar welke aanpak de beste is. (<i>Ken Adelman</i>)
Leider	Een ware leider legt een besluit niet op, maar zorgt ervoor dat mensen het zichzelf opleggen. (<i>Nelson Mandela</i>)

- Leiderschap** 'Resultaatgericht leiderschap' is alleen effectief als je vooraf goed over je doelstellingen hebt nagedacht. Negen van de tien keer is dat niet zo. (*Peter F. Drucker*)
- Leiding** Wie leiding wil geven moet een brug zijn. (*Spreekwoord uit Wales*)
- Lente** Lente, uw naam is kleur. (*Libbie Fudim*)
- Lente** Haal in de lente wat zotheid uw woning in, dat brengt gezondheid voor werkman en koningin. (*E.D.*)
- Lente** Elk voorjaar lijkt het leven ons weer nieuwe kansen te bieden die we gretig willen grijpen. Een kinderlijke illusie? Misschien. Maar de lente is in feite toch niets anders dan een luchtspiegeling van alle veroveringen of de heldere trilling van al onze illusies. (*Maria Joao Avillez*)
- Lente** In de lente wordt het land wakker. De maartwinden zijn de ochtendgeeuw. (*Lewis Grizzard*)
- Lente** De lente is de manier waarop de natuur zegt: "Tijd voor een feestje!" (*Robin Williams*)
- Lente** De lente komt en we zijn opnieuw kinderen. (*N.N.*)
- Lente** De winter komt eraan, maar in mijn hart is het eeuwig lente. (*Victor Hugo*)
- Lente** De Lente is Gods manier om te zeggen: "Nog één keer!" (*Robert Orben*)
- Lente** De Lente is fantastisch. Ze maakt dat je je jong genoeg voelt om alles te doen terwijl je oud genoeg bent om te weten dat je het niet kunt. (*Franklin P. Jones*)
- Lenteboden** De Lente komt in een glorie van goudgeel: de narcis, de forsythia en de bulldozer van gemeentewerken. (*Stephen Kay*)
- Leraar** Je bent geen leraar als je geen leerling kunt zijn. (*Baltasar Gracian*)
- Leraar** De beste leraar is hij die het meest van zijn leerlingen opsteekt. (*C. Buddingh*)
- Leren** Ik heb zwijgzaamheid geleerd van de praatgragen, verdraagzaamheid van de onverdraagzamen en vriendelijkheid van de onvriendelijken; merkwaardig toch, dankbaar ben ik die leraren niet. (*Kahlil Gibran*)
- Leren** Wie bang is om te vragen, schaamt zich om te leren. (*Deens spreekwoord*)

- Leren** In een tijd van grote veranderingen is de toekomst aan hen die bereid zijn te blijven leren. De mensen die tevreden zijn met wat ze geleerd hebben komen doorgaans tot de ontdekking dat ze zijn toegerust voor een wereld die niet meer bestaat.
(*Eric Hoffer, Between the Devil and the Dragon*)
- Leren** Leren is niet alleen horen en toepassen, maar ook laten bezinken en opnieuw bedenken. (*John Gray*)
- Leren** Van de dingen die ik doe, leer ik waarnaar ik op zoek ben. (*Pierre Soulages* ,schilder)
- Leren** Leren is dingen ontdekken waarvan je niet eens wist dat je ze niet wist.
(*Daniel J. Boorstin*)
- Letters** Kleine lettertjes bevatten nooit goed nieuws. (*Andy Rooney*)
- Leugen** Een leugen die duizend keer herhaald is valt gemakkelijker te geloven dan een waarheid die we voor het eerst horen. (*El Heraldo de San Luis Potosi*)
- Leugen** Een leugen die duizend keer herhaald is valt gemakkelijker te geloven dan een waarheid die we voor het eerst horen. (*El Heraldo de San Luis Potosi*)
- Leugens** Grote leugens liggen er zo dik bovenop dat je ze verfoeit. Leugentjes om bestwil zijn zo subtiel dat je ervan geniet. (*Bisschop Fulton J. Sheen*)
- Leven** Laat schrapen wie dat wil, maar gij, gedraag u wijzer, want leven voor het goud geeft u een ziel van ijzer. (*Laurillard*)
- Leven** Alles in het leven duurt zo lang, behalve het leven zelf. (*J.C. Bloem*)
- Leven** Van wat we krijgen kunnen we bestaan, maar van wat we geven kunnen we leven. (*Arthur Ashe*)
- Leven** Het leven lijkt op een sleehondenspan. Als je niet in het voorste span zit, zie je altijd hetzelfde landschap. (*Lewis Grizzar*)
- Leven** Enthousiasme en optimisme zijn de benen des levens. (*La Voz de Michoacan*)
- Leven** Ik vergelijk het leven met een boek. Elk boek heeft een begin en een eind. Een ieders lot is gelijk, maar er zijn dunne en dikke boeken en vaak zegt het dunne boek me meer dan het dikke. (*Margriet Markerink*)
- Leven** De kwaliteit van iemands leven is recht evenredig met zijn inspanningen om zo goed mogelijk te worden op het door hem gekozen terrein. (*Vince Lombardi*)

- Leven** Liefde, werk en kennis zijn de bronnen van ons leven. Ze zouden het ook moeten regeren. (*Wilhelm Reich*)
- Leven** Soms zijn de kleinste dingen in het leven het moeilijkst uit te houden. Je zit gemakkelijker op een berg dan op een punaise. (*Kerkblad van de Drievuldigheidskerk, Robesonia*)
- Leven** Leven leer je alleen door te leven, en ieder mens moet de leertijd van het leven opnieuw beginnen. (*Miguel de Unamuno*)
- Leven** Is het leven niet honderdmaal te kort om ons te vervelen? (*Nietzsche*)
- Leven** Het is moeilijk om in het heden te leven, absurd om in de toekomst te leven en onmogelijk om in het verleden te leven. (*Mel Tobias*)
- Leven** Wat je ook doet, doe het zo goed mogelijk. Bedenk dat maar twee zaken echt belangrijk zijn in het leven – vrienden en bloemen. (*Sir Peter Holmes*)
- Leven** Het leven is een paard, en jij berijdt het of het berijdt jou. (*Boston Magazine*)
- Leven** Het leven is goed met oude mensen als je jong bent en met jonge mensen als je oud bent. (*W.B*)
- Leven** Ik heb het leven ervaren als verrukkelijk, afwisselend en soms angstaanjagend, en ik heb er volledig van genoten. Een klaagzang in het ene oor misschien, maar altijd een lied in het andere. (*Sean O'Casey*)
- Leven** Het leven is als een regenboog: buien en zonneschijn zijn beide nodig om kleur te geven. (*Anupa Ramaïya*)
- Leven** Wie een volmaakt nutteloze middag kan doorbrengen op een volmaakt nutteloze manier heeft geleerd te leven. (*Lin Yutang*)
- Leven** Alleen voor de wijze is het leven een feest. (*Ralph Waldo Emerson*)
- Leven** Waar leven we voor als het niet is om elkaar het leven minder moeilijk te maken? (*George Eliot*)
- Leven** Leven is moeilijker dan acteren: in het leven moet je je eigen tekst verzinnen. (*Glenda Jackson, aangehaald door Antonella Barina*)
- Leven** De mensen van vandaag zouden graag het leven van overmorgen hebben tegen de prijs van eergisteren. (*Tennessee Williams*)
- Leven** Het is met het leven als met een redevoering: het komt meer op de inhoud

dan op de lengte aan. (*E. Laurillard*)

Leven Wat verschilt de ene dag van de andere! Hetzelfde geldt voor het leven: als we er niet bij stil staan, vliegt het voorbij; als we dat wel doen, lijkt het voorbij te kruipen. (*John Steinbeck*)

Leven De ergste dingen in het leven kunnen de kiem bevatten voor de beste. Als je misère als een kans kunt zien, wordt je leven niet gemakkelijker maar wel bevredigender. (*Joe Kogel*)

Leven Het leven begint zodra we weten wat we ervan verwachten. (*Rafael Martin del Campo*)

Leven Het leven heeft behoorlijk veel weg van een wiskundeles op de middelbare school. Als je net het ene probleem hebt opgelost, staat het volgende alweer klaar. (*James Dent*)

Leven Het leven moet met liefde en humor worden geleefd: liefde om het te begrijpen en humor om het te verdragen. (*Carlos Fisas*)

Leven Het leven is als een spinnenweb, niet als een organisatieschema. (*Ross Perot*)

Leven Hoe meer we van het leven verwachten, hoe mooier het is. Wie denkt dat hij alles al heeft meegemaakt, leeft niet. Ik leef liever in de overtuiging dat het mooiste deel van mijn leven nog moet komen. (*J.L. Martin Descalzo*)

Leven In het leven telt niet zijn, hebben of eruit zien als. Wat telt is doen, bouwen en ontwikkelen. (*Aldolpho Bloch, Rio de Janeiro*)

Leven Het leven is duur , maar het is het waard.(*Doug Larson, United Feature Syndicate*)

Leven Wie niet van het leven houdt, verdient het niet. (*Leonardo Da Vinci*)

Leven Een leven zonder feestvreugde is een lange weg zonder herberg. (*Democritus*)

Leven Leven is geen wetenschap; we geven het vorm terwijl we ermee bezig zijn. (*Al Hirschfeld*)

Leven Goede dagen zijn er genoeg. Maar aan een compleet goed leven is moeilijker te komen. (*Annie Dillard*)

Leven Ik zie het leven als een goed boek. Naarmate je erin vordert, begint de zin ervan door te dringen. (*Harold S. Kushner*)

Leven Het leven heeft iets van het openmaken van een blikje sardines: we zijn

- allemaal op zoek naar de sleutel. (*Alan Bennett*)
- Levensbehoefte** We gedragen ons alsof comfort en luxe de voornaamste levensbehoeften zijn, terwijl we om echt gelukkig te zijn alleen iets nodig hebben wat ons enthousiasme opwekt. (*Charles Kingsley*)
- Levenskunst** Levenskunst is een kunstwerk maken van het leven. (*E.R.*)
- Levensvreugde** Levensvreugde komt voort uit onopvallende en schijnbaar onnozele overwinningen waaraan wij zelf enige bevrediging ontleen. (*Billy Joel*)
- Levensweg** Niemand heeft ons ooit verteld dat de levensweg een tolgeweg is. (*L.S.*)
- Lezen** Als u alleen maar leest wat van u gading is zult u nooit geheel op de hoogte zijn. (*Aldo Cammarota*)
- Lezen** Ik verdeel alle lezers in twee categorieën: degenen die lezen om te onthouden en degenen die lezen om te vergeten. (*W.P.*)
- Lezen** Lezen verruimt het denken. Het prikkelt en stimuleert de geest. Het bestrijdt benepen, intolerante en ouderwetse opvattingen en doet ons nieuwe, verfrissende ideeën aan de hand. Het maakt dat we rijper in plaats van ouder worden. (*Health and Home Magazine, Filipijnen*)
- Lezen** Wie leest is nooit alleen. (*Helder Simone*)
- Lezen-denken** Het lezen voorziet de geest alleen van materiaal voor onze kennis; door het denken maken we ons pas eigen wat we lezen. (*John Locke*)
- Licht** Je kunt op twee manieren licht verspreiden: als kaars of als reflecterende spiegel. (*Edith Wharton*)
- Licht** Velen hebben het licht gezien, maar meestal was dat het lampje in de koelkast. (*Marlys Huffman*)
- Licht** Men kan beter een licht opsteken dan de duisternis vervloeken. (*Confucius*)
- Lichtzinnig** Alleen een lichtzinnig mens trekt voortijdig conclusies. (*Jacob Levin*)
- Liefdadigheid** Een kluijft voor een hond is geen liefdadigheid. Liefdadigheid is een kluijft delen met de hond terwijl je evenveel honger hebt als hij. (*Jack London*)
- Liefdadigheid** Misschien waren we beter af toen liefdadigheid nog een deugd was in plaats van een aftrekpost. (*Doris Dolphin, The Wall Street Journal*)

- Liefde** Op de stenige bodem van de tegenslag kan de liefde verrassend opbloeien. (*Tony Snow*)
- Liefde** Het beste bewijs van liefde is vertrouwen. (*Joyce Brothers*)
- Liefde** Liefde schenken is op zichzelf een stuk opvoeding. (*Eleanor Roosevelt*)
- Liefde** Liefde is ... de strijdbijl begraven. (*Norma Peterson*)
- Liefde** Dit is de ware maatstaf van de liefde: als we geloven dat wij alleen kunnen liefhebben, dat niemand voor ons zo kan hebben liefgehad, en dat niemand ooit na ons op dezelfde manier zal kunnen liefhebben. (*Goethe*)
- Liefde** Liefde voor mij is jezelf vrij voelen terwijl je gebonden bent, je bevrijd voelen van jezelf. Vleugels krijgen omdat je door een ander wordt geaccepteerd zoals je bent. (*Lislore Gerritsen*)
- Liefde** Van liefde waar je over praat kun je je gemakkelijk afmaken, maar liefde die zich uit is onweerstaanbaar. (*W.M.*)
- Liefde** Liefde is: de hele nacht opblijven voor een ziek kind of met een gezonde volwassene. (*David Frost*)
- Liefde** Liefde is een spel met twee spelers, waarin beide kunnen winnen. (*Eva Gabor*)
- Liefde** Liefde is waar alles gezegd kan worden of niets gezegd hoeft te worden. (*Albert W.J. Harper*)
- Liefde** Alleen liefde kan eindeloos worden uitgedeeld zonder dat de voorraad afneemt. (*Anne Morrow Lindbergh*)
- Liefde** Liefde is niet elkaar aanstaren, maar samen dezelfde kant op de wereld in kijken. (*Antoine de Saint-Exupéry*)
- Liefde** Liefde is niet wat de wereld draaiende houdt. Maar liefde is wat de rit de moeite waard maakt. (*Franklin P. Jones*)
- Liefde** Samen lachen kan de vertrouwelijkste vorm zijn van liefde. (*Oswald Wynd*)
- Liefde** Liefde is een geweldige mooimaker. (*Louisa May Alcott*)
- Liefde** Als er leegte is in uw leven, vul die dan met liefde. Houd u niet bezig met de reden waarom u liefheeft. Liefde zelf is doel; Beschouw uzelf niet als incompleet omdat uw genegenheid niet wordt beantwoord. Liefde is haar

eigen beloning. (*Amado Nervo*)

Liefde Hoe zeldzaam ware liefde ook is, ware vriendschap is zeldzamer. (*La Rochefoucauld*)

Liefde Onvoorwaardelijke liefde kan falen, maar liefde onder voorwaarden krijgt zelfs geen kans van bestaan. (*J.L. Martin Descalzo*)

Liefde Ware liefde begint als er niets voor terug wordt verwacht. (*Antoine De Saint-Exupéry*)

Liefde Liefde is wat je met iemand hebt doorgemaakt. (*James Thurber, Life*)

Liefde Liefde is een gevoel dat de neiging heeft om te stijgen: de liefde van een kind gaat door zijn maag, die van een puber komt recht uit zijn hart en die van een volwassene uit zijn hoofd.(*Augusto Gil*)

Liefde Door de aanraking met de liefde wordt iedereen een dichter. (*Plato*)

Liefde Bij echte liefde is de kleinste afstand te groot en de grootste afstand overbrugbaar. (*J. Nouwens*)

Liefde of verliefdheid

- Verliefdheid is een acuut verlangen. Het is een groep klieren die naar een andere roept.
- Liefde daarentegen is een vriendschap die vlam heeft gevat. Ze schiet wortel en groeit. Een dag tegelijk.
- Een kenmerk van verliefdheid is een gevoel van onzekerheid. U bent opgewonden en gretig, maar niet echt gelukkig. Er zijn knagende twijfels, onbeantwoorde vragen, kleine details van uw beminde waar u liever niet nader naar wilt kijken. Ze zouden de droom kunnen verstoren.
- Liefde is een rustig begrip voor en rijpe aanvaarding van onvolmaaktheid. Ze is echt. Ze geeft u kracht en groeit boven u uit, om uw geliefde kracht te geven. Zijn aanwezigheid maakt u warm, ook als hij weg is. Afstanden scheiden u niet. U wilt hem bij u hebben, maar of hij nabij of ver is, u weet dat hij van u is en u kunt wachten.
- Verliefdheid zegt: "We moeten meteen trouwen. Ik kan niet riskeren dat ik hem kwijtraak."
- Liefde zegt: "Heb geduld. Raak niet in paniek. Hij is van jou. Maak vol vertrouwen plannen."
- In verliefdheid zit een element van seksuele opwindning. Als u eerlijk bent geeft u toe dat het moeilijk is in elkaars gezelschap te zijn zonder

zeker te weten dat het op intimiteiten uitloopt.

- Liefde is rijping van vriendschap. Als u niet eerst vrienden bent kan er tussen u geen liefde groeien.
- Verliefdheid ontbreekt het aan vertrouwen. Als hij weg is vraagt u zich af of hij wel trouw is. Soms gaat u dat zelfs na.
- Liefde betekent vertrouwen. U bent rustig, voelt u veilig en onbedreigd. Hij voelt dat vertrouwen en dat maakt hem nog betrouwbaarder.
- Verliefdheid kan u brengen tot daden waar u later spijt van hebt, maar liefde nooit.
- Liefde is positief, geeft u een positieve blik en laat u positief denken. Ze maakt u een beter mens dan u ooit eerder was. (A.L.)

Liefde wereldwijd Turkse mannen kussen hun eigen hand en leggen die tegen hun voorhoofd bij het zien van een mooie vrouw. Pokputjes worden kuiltjes in de ogen van een verliefde? (*Japans gezegde*)

Kies een vrouw meer met het oor dan met het oog. (*Engels gezegde*)

Trouw nooit om geld: lenen is goedkoper. (*Schots gezegde*)

Liefde-humor Liefde is je hechten aan een ander. Humor is je losmaken van jezelf: een manier om je bestaan, je pech of je ongerief te bekijken. Echt liefhebben en echt lachen hebben hetzelfde resultaat: je vergeet jezelf. (*Claude Roy*)

Liefhebben Liefhebben betekent een adreswijziging voor de ziel. (*Constancio C. Vigil*)

Liefhebben Je kan niet weten hoeveel iemand voor je betekent tot je voelt dat je hem kan verliezen; (*Chris Yperman*)

Liegen Liegen en vis eten vereisen veel vaardigheid. (*Spaans spreekwoord*)

Lijden Hoe minder je je hart openstelt voor anderen, hoe meer je hart zal lijden. (*Deepak Chopra*)

Literatuur Anders dan de politiek moet de literatuur het niet hebben van beloften. Als ze nu geen indruk op u maakt, zal ze dat nooit doen. (*Isaac Bashevis Singer*)

Lof Lof kan u niet schaden zolang u niet slikt. (*Mort Walker, King Features*)

Lofspraak Lofspraak ontleent haar waarde, net als goud en diamanten, uitsluitend aan haar zeldzaamheid. (*Samuel Johnson*)

Lofuiting Gul zijn met lofuitingen kan uw waardevolste eigenschap zijn, zolang ze

niet aan uw eigen adres zijn gericht. (*O.A. Battista*)

Logisch

De volgende charmante ideeën over de natuurwetenschappen zijn afkomstig van vijfde- en zesdeklassertjes: uit opstellen, proefwerken en opmerkingen tijdens de les.

“Als je na een bliksemflits naar de donder luistert, weet je hoeveel het scheelde of je was getroffen. Als je de donder niet hoort ben je getroffen, dus dan doet het er niet meer toe.”

- “Als planeten almaar in een kringetje ronddraaien zeggen we dat ze een baan beschrijven. Als mensen dat doen zeggen we dat ze getikt zijn.”
- “Een trilling is een beweging die niet goed weet welke kant ze uit moet.”
- “De erfelijkheidsleer verklaart hoe het komt dat je op je vader lijkt en waarom je op hem zou moeten lijken als je niet op hem lijkt.”
- “Een vacuüm is niks. We praten er alleen over om het te laten merken dat we weten dat het bestaat.”
- “We zeggen dat parfum verdwijnt door verdamping. Verdamping krijgt de schuld van allerlei dingen. Maar mensen vergeten gewoon de dop erop te doen.”
- “Ik weet niet precies hoe wolken worden gevormd. Maar de wolken weten wel hoe het moet, en daar gaat het om.”
- “Isothermen en isobaren zijn nog belangrijker dan hun namen klinken.”
(*Harold Dunn, Boston Globe*)

Lopen

Het probleem bij het joggen is dat je pas merkt dat je niet in vorm bent als het te ver is om terug te lopen. (*Franklin P. Jones*)

Lot

Het lot heeft als vaste regel dat het alles onder rembours levert. (*H.W.*)

Lot

Hoe iemand zijn lot verwerkt is belangrijker dan wat zijn lot is. (*Wilhelm von Humboldt*)

Lot

Soms lijkt ons lot op een fruitboom in de winter. Niemand zou denken dat die takken weer gaan uitbotten en bloeien, maar we hopen het, we weten het. (*Goethe*)

Lot

We kunnen het lot niet tarten zonder ons er vroeg of laat aan te branden.

(*Ana Veciana-Suarez*, Tropic)

- Luchtkasteel** Mensen die luchtkastelen bouwen kunnen gewoonlijk de grond eronder niet betalen. (*L.T.*)
- Luchtkasteel** Bouwt uw luchtkastelen niet te hoog, als u tenminste niet uw hele leven wilt blijven klauteren... (*H. Moonen*, Voerendaal)
- Luchtverontreiniging** Een nieuw woord voor luchtverontreiniging: fume fatale. (*E.N.*)
- Luieren** Van luieren geniet je pas als je eigenlijk van alles zou moeten doen. (*Jerome K. Jerome*)
- Luiheid** Luiheid is niets anders dan rusten eer je moe bent. (*Jules Renard*)
- Luiheid** Ik hou van het woord “indolentie”. Het geeft een sfeer van chic aan mijn luiheid. (*Bern Williams*)
- Luisteren** Hebt u zich ook wel eens afgevraagd hoe het komt dat het geluid van het woord *chocoladepudding* veel verder draagt dan dat van de woorden *ruim je speelgoed op* ? (*S.R.*)
- Luisteren** Heel vaak luisteren mensen niet naar u als u tegen hen spreekt. Pas als u tegen uzelf begint te praten, spitsen ze de oren. (*John Ashbery*)
- Luisteren** Misschien is de oprechtste vorm van vleierij niet naäpen, maar luisteren. (*Joyce Brothers*)
- Luisteren** Goed luisteren is het beste middel tegen eenzaamheid, praatziekte en keelontsteking. (*William Arthur Ward*)
- Luisteren-praten** De mens heeft twee oren en een mond, want hij zou meer moeten luisteren dan praten. (*Deens spreekwoord*)
- Lukken** Als iets niet meteen lukt, probeer het dan nog eens en nog eens. En schei er dan mee uit. Voor aap staan hoeft nou ook weer niet. (*W.C. Fields*)
- Maandag** Als de zon volop schijnt na twee koude, regenachtige dagen is het waarschijnlijk maandag. (*Hugh B. Brous jr.*)
- Maandagen** Maandagen zijn de kuilen in de levensweg. (*Tom Wilson*, Universal Press Syndicate)
- Maart** Maart is de maand die God heeft geschapen om mensen die niet drinken te laten voelen hoe het is om een kater te hebben. (*Garrison Keillor*)
- Maatregel** Een sterke overtuiging dat er iets moet gebeuren leidt tot menige slechte

maatregel.(*Daniel Webster*)

Maatschappij Je kunt een maatschappij en haar moeilijkheden niet bestieren als de mensen niet verantwoordelijk worden gesteld voor wat ze doen. (*John S. Leo*)

Macht Macht scheidt geen recht, maar alleen geschiedenis. (*J.F.*)

Macht We vinden nog steeds een man met macht en een geboren leider en een vrouw met macht iemand met een afwijking. (*Margareth Atwood*)

Macht Mensen op de onderste trede hebben altijd de macht gehad die ligt in het feit dat je niets te verliezen hebt. (*Margaret Mead*)

Macht Macht mag alleen worden gegeven aan hen die er niet verliefd op zijn. (*Plato*)

Macht Wanneer politieke profilering als zoeken naar de waarheid wordt gepresenteerd, wordt streven naar kennis gereduceerd tot streven naar macht. (*Alston Chase*)

Macht De essentie van macht is weten dat je iets kunt zonder het ook werkelijk te doen. (*Juliet Alicia Jarvis*)

Macht Macht leidt tot misbruik en absolute macht tot absoluut misbruik. (*Lord Acton*)

Macht In zijn streven naar zelfbestendiging gaat de macht geen inhoudelijke discussies aan, want die zal zij verliezen. Zij zal dus de vorm aanpassen, instellingen hervormen, opdat niet meer zichtbaar wordt wat door schokkende incidenten aan de oppervlakte wordt gebracht.(*Marc Reynebeau*, Nieuw Wereldtijdschrift)

Magie De Franse schrijver en filmer Jean Cocteau, over zijn idee van magie: Het fantastische moet simpel worden gemaakt, zoals de verrassing die een kind ondergaat als het suiker heeft zien oplossen in water, en dan merkt dat het zelf niet oplost in zijn bad. (*Jean Cocteau*, aangehaald in *Télérama*, Frankrijk)

Magnetron Het mooie van de magnetron is dat je nu een slechte kok kunt zijn in minder tijd. (*Los Angeles Times Syndicate*)

Man - vrouw Vrouwen hebben een favoriete kamer, mannen een favoriete stoel. (*B. Williams*)

Man - vrouw Als een man een fout maakt zeggen de mensen:”Wat een stomme man!” En als een vrouw een fout maakt zeggen ze:”Wat zijn vrouwen toch stom!”

(*El Comercio*, Lima)

- Manieren** Iemand met grote begaafdheden maar zonder goede manieren is als iemand met zakken vol goud die voor zijn dagelijkse boodschappen geen kleingeld heeft.(*H.Witvoet*,Emmen)
- Manieren** Manieren hebben, dat is gevoelig zijn voor de gevoelens van anderen. Als u die gevoeligheid bezit hebt u goede manieren, welke vork u ook gebruikt. (*Emily Post*)
- Manieren** Goede manieren zijn de gelukkige manier om dingen te doen. (*Ralph Waldo Emerson*)
- Manieren** Goede manieren bestaan voor een groot deel in weten wanneer je moet doen alsof iets dat gebeurt niet gebeurt.(*F.F.*)
- Manneke Pis** De fontein van Versailles worden bij ons door Manneke Pis vervangen. (*Hubert Lampo*)
- Mannen** Mannen die vrouwen behandelen als hulpeloos en charmant speelgoed, verdienen vrouwen die mannen behandelen als leuke, royale bankrekeningen. (*GQ*)
- Martelaar** De dwingeland sterft en zijn rijk is voorbij; de martelaar sterft en zijn rijk begint.(*SØREN Kierkegaard*)
- Mediakoerier** Hoe statusbewust de mensen zijn geworden, beseften we pas toen onze krantenjongen erop aandrong dat we hem betitelden als mediakoerier. (*Sandy Teller*)
- Meerderheid** Soms betekent een meerderheid gewoon dat alle gekken aan dezelfde kant staan. (*C.M.*)
- Meerderheid** Elke keer als je merkt dat je aan de kant van de meerderheid staat, is het tijd om stil te staan en na te denken. (*Mark Twain*)
- Meester** Wees liever een meester die werkt als een knecht, dan een knecht die werkt als een meester. (*Hongaars gezegde*)
- Meewerken** Meewerken is met de glimlach doen wat je toch moet doen. (*Q.M.*)
- Mei** Met de Meimaand verontschuldigt de natuur zich voor februari. (*Bill Tammus*)
- Mei** Mei is echt een maand die al zijn 31 dagen verdient. (*Beryl Pfizer*)

- Mei** O Mei! Je zou drie maanden moeten duren. (*Elisabeth Ogilvie*)
- Mei** Ik hou van mei. De belastingformulieren zijn op de post. De kachel kan uit. De tuin is nu van mij en niet meer van de winter, en de kerstdrukke is nog zeven maanden weg. (*Martin Buxbaum*)
- Memo** De verwarring van een staflid wordt gemeten aan de lengte van zijn memo's. (*R.B.*)
- Mening** Verschil van mening met de slimmen is beter dan vriendschap met de dommen. (*Maleis spreekwoord*)
- Mening** Het is niet de mening van anderen waar we iets tegen hebben, maar hun verlangen om ons er tegen onze zin aan te onderwerpen. (*Joubert*)
- Mening** Absurd is elke mening die verschilt van de onze. (*Augusto Gil*)
- Mening** Niemand is het eens met de mening van een ander; je bent het alleen eens met je eigen mening die door een ander wordt uitgesproken. (*Alexander Pope*)
- Mening** Het opmerkelijkste aan opiniepeilers is dat ze zoveel mensen met geen mening weten te vinden (*Doug Larson, United Feature Syndicate*)
- Mening** Een mening hebben is makkelijk genoeg, maar je moet hard werken om echt te weten waar je over praat. (*Paul F. Ford, Companion to Narnia*)
- Mens** Net zoals overheden goed zouden functioneren als er geen bevolking was, zo zou het betrekkelijk eenvoudig zijn om economische theorieën op te stellen zonder de aanwezigheid van die onverdraaglijke spelbreker, de mens. (*Alfred Sauvy*)
- Mens** Een mens is als een pendule. Als je hem niet opwindt slaat hij niet. (*J. Muis*)
- Mens** Het is gemakkelijker van mensheid als geheel te houden dan van de mensen die naast je wonen.
- Mens** Wie een natuurlijke stijl tegenkomt verbaast en verheugt zich, want hij had een auteur verwacht maar ontmoet een mens. (*Pascal*)
- Mens** De mens is harder dan ijzer, sterker dan steen en kwetbaarder dan een roos. (*Turks spreekwoord*)
- Mens** Dat is de mens in zijn ware gedaante: hij scheldt op zijn schoenen, terwijl de schuld bij zijn voeten ligt. (*Samuel Becket*)

- Mens** Beschouw uzelf niet als meer of als minder dan anderen, en ook niet als gelijke, want een mens is geen kwantitatief begrip. Elk mens is uniek en onvervangbaar. (*Miguel de Unamuno, Autodiálogos*)
- Mens** Het gezicht van de mens herken je bij licht, zijn karakter bij donker. (*Lao Tse*)
- Menselijk slacht** ge- Het menselijk geslacht zou zesduizend jaar wijsheid moeten bezitten, maar valt met elke nieuwe generatie terug in kinderlijkheid. (*Tristan Bernard*)
- Mensen** Van sommige mensen is de aanwezigheid aangenaam, van anderen de afwezigheid. (*Mel Tobias*)
- Mensen** Er zijn meer goede dan slechte mensen op de wereld. Alleen maken de slechten meer herrie dan de goeden. (*Lina Morgan*)
- Mensen** De mensen zijn tegenwoordig niet intelligenter dan in de tijd van Socrates, maar ze weten meer. (*Nebelspalter*)
- Mensen** Mensen waarvan je houdt, veroordeel je niet. (*Sartre*)
- Mensen** Mensen zijn mensen voordat ze jurist, arts, handelaar of fabrikant zijn; en als je er bekwame en verstandige mensen van maakt, maken ze van zichzelf wel bekwame en verstandige juristen of artsen. (*John Stuart Mill*)
- Mensen** Er zijn mensen die geven en mensen die nemen. Er zijn mensen die scheppen en mensen die vernietigen; en er zijn mensen die niets doen en alle anderen dol maken. (*Peter S. Beagle*)
- Mensen** Mensen lijken meer op elkaar dan ze van elkaar verschillen, en wat op één plaats geldt, geldt overal. (*Maya Angelou*)
- Mensen** Er zijn twee soorten mensen: degenen die een kamer binnenkomen en zeggen: "Daar ben ik dan!" en degenen die een kamer binnenkomen en zeggen: "Daar ben je dus?" (*Frederick L; Collins*)
- Mensen** Met mensen gaat het net als met meloenen. Je hebt ze in soorten; het probleem is dat je moet leren kiezen. Wie een slechte keus doet kan roepen dat hij een pechvogel is, maar hij hoeft niet de hele partij te kraken. (*Leandro Fernández de Moratin*)
- Mensen** Prima mensen heb je overal. Ze moesten alleen wat luider spreken. (*Louis L'Amour*)
- Mensen** Mensen die te vol zijn van zichzelf zijn moeten dringend op dieet. (*Gerd De Ley*)

- Mensen** Verwacht van mensen dat ze beter zijn dan ze zijn; dat helpt hun om beter te worden. Maar wees niet teleurgesteld als dat niet gebeurt: dat helpt hun om het te blijven proberen. (*Merry Browne*)
- Mensen** Er zijn maar drie soorten mensen: zij die dingen laten gebeuren, zij die dingen zien gebeuren en zij die vragen: "Wat is er gebeurd?" (*Ann Landers*)
- Mensen** De mensen verschillen niet zoveel van elkaar. Maar wat ons onderscheidt is veel gemakkelijker te omschrijven dan wat we gemeen hebben. (*Linda Ellerbee*)
- Mensen** Mensen vandaag verzorgen hun imago zoals acteurs. Iedereen probeert een vedette te zijn. Maar hoe meer we ons tonen, hoe minder we onszelf laten zien. Bekijk me, raak me niet aan, lijkt het motto. We zijn bang van elkaar en van intimiteit. (*Socioloog Rudi Laermans*)
- Mensheid** Het leven van ieder mens is verweven met dat van alle andere mensen; ieder verhaal is niet meer dan het fragment van een verhaal- het verhaal van de geschiedenis van de mensheid. (*Stephen Vizinczey*)
- Mensheid** De mensheid behoort tot het dierenrijk, maar aan de een is dat beter te zien dan aan de ander. (*José Juan Botelli*)
- Mensheid** De mensheid onderscheidt zich niet zozeer van andere soorten door wat ze is , maar door wat ze doet. We zijn mens door de menselijke kwaliteit van onze handelingen. Die kwaliteit wordt volledig bepaald door de keuzes die we in ons leven maken – en die de mensheid al maakt zolang zij bestaat. Mens-zijn houdt allereerst het maken van keuzes in. (*René Dubos*)
- Mensheid** We kunnen alleen om onszelf lachen als we de mensheid kunnen bezien zoals ze werkelijk is: een beetje minder dan de engelen en soms een beetje meer dan de apen. (*Tom Mullen*)
- Mentaliteit** De enige handicap in het leven is een verkeerde mentaliteit. (*Scott Hamilton*)
- Meteorologie** De kans dat meteorologen ooit de mysteriën van het weer zullen doorgronden is gering zolang ze nog geen flauw benul hebben van het verband tussen regen en wekeinden. (*Arnot L. Sheppard jr.*)
- Middelbare leeftijd** Een mens heeft de middelbare leeftijd bereikt als hij lichten begint uit te doen vanwege de besparing in plaats van de sfeer. (*El Universo, Paratodos, Ecuador*)
- Midlife** Middelbare leeftijd: Als je overal mee bent opgehouden en je nog niet goed voelt. (*Los Angeles Times Syndicate*)

- Midlife** De middelbare leeftijd is de periode waarin je altijd denkt dat je je met een paar weken wel weer de oude zult voelen. (*D.M.*)
- Midlife** De middelbare leeftijd is die periode in het leven waarin een romantisch etentje bij kaarslicht minder belangrijk lijkt dan het menu goed kunnen lezen bij lamplicht. (*Sydney J. Harris*)
- Midlife** De midlife-crisis is het moment dat je beseft dat je kinderen en je kleren ongeveer even oud zijn. (*Bill Tammeus*)
- Mikken** Als je nergens op mikt, raak je ook nooit iets. (*El Hogar, Texas*)
- Mildheid** Mildheid wint altijd sympathie, vooral wanneer ze gepaard gaat met bescheidenheid. (*Goethe*)
- Milieu** Onze plaatselijke milieudeskundige:”Beter een vogel in de lucht dan tien in de hand. (*Dr. Vikram Dhar*)
- Minnaar** Zelden is de hand van de minnaar fijn genoeg om de ziel van zijn minnares af te tasten. (*Jan Vercaammen*)
- Minnaars** Goede minnaars zijn ongeschikt als echtgenoot, en van een echtgenoot kun je onmogelijk verwachten dat hij ook nog je minnaar is . (*Mireille Cottenjé*)
- Mis** Tijdens een lunchtoespraak van president Reagan weerklonk een geluid dat aan een schot deed denken. De president zei:”Mis” en sprak door. (*Kol. Red Reeder*)
- Mislukken** U kunt teleurgesteld zijn als u faalt, maar u bent tot mislukken gedoemd als u het niet probeert. (*Beverly Sills*)
- Mislukken** Ik misluk liever in iets dat ik leuk vind dan dat ik slaag in iets waar ik een hekel aan heb. (*George Burns*)
- Mislukking** Niets is ooit een complete mislukking. Het kan altijd nog dienst doen als afschrikwekkend voorbeeld. (*Patty Meeusen, Brasschaat*)
- Mislukkingen** 99 percent van de mislukkingen komt voor rekening van mensen die gewend zijn uitvluchten te zoeken. (*George Washington Carver*)
- Misschien** Een snufje waarschijnlijk is meer waard dan een handvol misschien. (*James Thurber*)
- Mode** De beste kleren zijn onzichtbaar. Ze zorgen ervoor dat u de persoon ziet. (*Katherine Hamnett, The Independent, Londen*)

- Modern** Als je echt wilt demonstreren dat je van de modernste snufjes bent voorzien, dan moet je een antwoordapparaat op je autotelefoon aansluiten met de boodschap dat je niet kunt opnemen omdat je thuis bent. (*The Cockle Bur*)
- Modern** Spijkerbroeken hangen tegenwoordig in de winkel zoals ze er vroeger uitzagen wanneer ze goed waren voor de lappenmand. (*Doug Larson*)
- Moderne mens** Om de moderne mens te beschrijven, hebben toekomstige geschiedschrijvers maar één zin nodig: hij bedreef ontucht en las kranten. (*Albert Camus*)
- Moed** Moed werkt aanstekelijk. Als een dapper man opstaat, rechten anderen hun rug. (*Billy Graham*)
- Moed** Wat zou het leven zijn als we niet de moed hadden om iets aan te pakken? (*Vincent Van Gogh*)
- Moed** Moed is doodsbang zijn – en dan toch maar opzadelen. (*John Wayne*)
- Moed** Moed raakt nooit uit de mode. (*William Makepeace Thackeray*)
- Moed** Je kunt iemand geen moed leren. Moed is iets dat van binnenuit komt. Maar je kunt iemand wel leren dat het de moeite waard is moedig te zijn. (*Françoise Giroud*)
- Moed** Vreemd dat fysieke moed zo veel voorkomt in de wereld en morele moed zo weinig. (*Mark Twain*)
- Moed** Onze moed wordt op de proef gesteld als we in de minderheid zijn. Onze verdraagzaamheid wordt op de proef gesteld als we in de meerderheid zijn. (*Ralph W. Sockman*)
- Moed** Als een natie haar morele moed verliest begint ze te zwerven door de geschiedenis als een schip dat de koers kwijt is. (*José Piñera*)
- Moeder** Een *niet* werkende moeder bestaat niet. (*H.M.*)
- Moeder** Als moeder ben je in gedachten nooit echt alleen. Een moeder moet altijd twee keer nadenken, een keer voor zichzelf en een keer voor haar kind. (*Sophia Loren*)
- Moeder** Het is onmogelijk een volmaakte moeder te zijn, maar een goede moeder zijn, kan op talloze manieren. (*Jill Churchill*)
- Moederdag** Moederdag is als iedereen moeder bedient en zij doet alsof ze het extra

werk niet erg vindt.(C.B.)

- Moeders** De tweede zondag in mei is de dag waarop we kokkinnen, serveersters, verpleegsters, leraressen, werksters, psychologes, psychiaters, artsen en bankiersters eren, of, om hen bij de soortnaam te noemen: MOEDERS !
(*Orben's Current Comedy*)
- Moedig** Bange mensen plukken geen rozen uit de tuin uit angst voor doorns; moedige mensen weten dat je het risico van een schram moet nemen, als je de mooiste bloemen wilt plukken. (*José Ingenieros*)
- Moeilijkheden** Er zijn drie dingen in het leven die moeilijkheden opleveren: een hek beklimmen dat naar voren helt, een vrouw kussen die achteroverbuigt en iets zinnigs zeggen als je een prijs in ontvangst neemt. (*Hosh Pons*)
- Mogelijke** Je kunt maar op één manier de grenzen van het mogelijke ontdekken: door je er een stukje overheen te wagen in het onmogelijke;. (*Arthur C. Clarke*)
- Moment** De beste manier om te betalen voor een mooi moment is ervan te genieten.
(*Richard Bach*)
- Mooi** De mooiste vrouwen zijn zij die ons aardig vinden. (*Brigitte*)
- Moois** Ik denk niet aan alle ellende maar aan alle moois dat er nog is. (*Anne Frank*)
- Morgen** Morgen is een plek waar we alles kwijt kunnen wat we gisteren hadden moeten doen. (*P.C.*)
- Morsen** Gemorste drank stroomt in de richting van het duurste voorwerp. (*Judye Briggs*)
- Motivatie** Motivatie is als je dromen hun werkpak aantrekken. (*P.P.*)
- Mozart** Als zijn muziek uit is, is de stilte die volgt nog steeds Mozart.(*Sacha Guitry*)
- Muggen** Muggen zijn net kleine kinderen. Als je ze niet hoort weet je dat er iets mis is. (*Lynn Aranzamendez*)
- Museum** Een museum stelt ons verleden veilig, recycling onze toekomst. (*T. Ansons*)
- Museumganger** In een museum voor natuurlijke historie zag ik een man die een stel kinderen rondleidde. Hij werd kennelijk wat ongeduldig door hun lage tempo.
“Kom nou”, hoorde ik hem zeggen; “Als jullie overal blijven staan om dingen te bekijken, krijgen we niks te zien.” (*James Dent,Gazette, Charleston*)

- Musicus** Een musicus is iemand die, als hij een vrouw hoort zingen in bad, door het sleutelgat luistert.(*C.M.P. Fokker*)
- Muziek** De andere kunsten overreden ons, maar de muziek neemt ons bij verrassing.(*Eduard Hanslick*)
- Muziek** Sommige moderne muziek vraagt als afspeelapparatuur eerder een seismograaf dan een fonograaf. (*D.L.*)
- Muziek** Na de stilte komt muziek het dichtst bij het zeggen van het onzegbare.(*Aldous Huxley*)
- Muziek** Muziek is een hogere openbaring dan filosofie. (*Beethoven*)
- Muziek** Muziek leren appreciëren door erover te lezen is zoiets als de liefde per post bedrijven. (*Luciano Pavarotti*)
- Muziek** Muziek heeft de gave dat ze de rijkdom van elke cultuur kan uitdrukken. Ze is in staat om innerlijke harmonieën te stimuleren en tot trilling te brengen; ze kan hevige en diepe emoties bij ons oproepen. Het lijkt of de muziek de ware stem van ons hart is: ze kan, niet verstoord door menselijke hartstochten, idealen van schoonheid scheppen die ons nader voeren tot een volmaakte harmonie, die de droom van universele eenheid dichterbij brengen.(*Paus Johannes Paulus II*)
- Muziek** Klassieke muziek is een van de beste voortbrengselen van de mensheid. Wie ermee in aanraking komt, kan er een vriend voor het leven aan hebben. (*Yo-Yo Ma*)
- Muzikaal meesterwerk** Elk muzikaal meesterwerk is mooier dan welke uitvoering dan ook. Je speelt het naar beste vermogen, maar het blijft altijd beter dan jij het kunt laten klinken. (*André Previn*)
- Mysterie** Een van de grote mysteries van het familieleven is dat een nietsnut van een aanstaande schoonzoon kan veranderen in de vader van het intelligentste kleinkind ter wereld. (*Luis Alberto Lopez Mayer*)
- Mysterie** Ik zou liever leven in een wereld waar mijn leven is omringd door mysterie dan in een wereld die zo klein was dat mijn geest haar kon omvatten. (*Harry Emerson*)
- Mysterie** Geen madeliefje groeit zonder dat een mysterie het groeien leidt. (*Richard Realf*)

- Mysterie van de wereld** We zijn niet op aarde om het mysterie van de wereld te ontsluiten, maar juist om het te creëren en ingewikkelder te maken, eraan bij te dragen zodat de natuur erin opgaat. Goed beschouwd is dit de grote taak van de wetenschap. Haar vooruitgang wordt gekenmerkt door een toename van het aantal problemen. Elk nieuw antwoord roept een serie nieuwe vragen op.
(*Paul Valéry*)
- Naakt** Als het Gods bedoeling is geweest dat we naakt zouden rondlopen had Hij nooit rieten stoelen uitgevonden. (*Erma Bombeck*)
- Naam** Leven duurt een generatie; een goede naam eeuwig. (*Japans spreekwoord*)
- Naastenliefde** Wie geen naastenliefde in zijn hart heeft lijdt aan een ernstige hartkwaal.
(*Bob Hope*)
- Nabijheid** Het is moeilijker om je buurman lief te hebben, dan om warme gevoelens te koesteren voor eskimo's, zeehondjes of andere zaken ver van ons bed.
(*Général Morillon*)
- Nachtmerrie** Hoeveel van onze dagdromen zouden verduisteren tot nachtmerries als er gevaar bestond dat ze werkelijkheid werden! (*L.S.*)
- Nadenken** De meeste van ons denken beter na over wat we met twee weken vakantie gaan doen, dan over wat we met de rest van ons leven gaan doen. (*Pravina Sookdhew*)
- Nageslacht** Op de vraag wat hij vond van een gedicht dat *Aan het nageslacht heette*, zei Voltaire: "Ik ben bang dat het de geadresseerde niet bereikt."
- Natie** Als een natie iets hoger schat dan de vrijheid, zal ze haar vrijheid verliezen, en als wat ze hoger schat geld en een gemakkelijk leven is, zal ze ook die verliezen. (*W. Somerset Maugham*)
- Natuur** Als je van de natuur houdt, blijf dan in de stad wonen. (*Marc Callewaert*)
- Natuur** Beklim de bergen en hoor hun blijdschap. De vrede van de natuur zal in u binnenstromen terwijl de zonneschijn in de bomen stroomt. De winden zullen hun frisheid in u blazen en de stormen hun energie, terwijl de zorgen van u afvallen als neerdwarrelende bladeren. (*J.M.*)
- Natuur** Zin voor nieuwsgierigheid is de oorspronkelijke opleidingsschool van de natuur. (*Dr. Smiley Blanton*)
- Natuur** De natuur is een wonder. Een miljoen jaar geleden wist ze nog niet dat de mens brillen zouden gaan dragen, maar kijk eens: onze oren staan precies

op de goede plaats. (*Los Angeles Times Syndicate*)

Natuur Vanaf het prille begin heeft elke generatie de natuur bevochten. Nu moeten we, binnen één generatie, een draai van 180 graden maken en beschermers worden van de natuur. (*Jacques-Yves Cousteau*)

Navigatie Op het gebied van navigatie is sinds de dagen van Columbus het nodige veranderd; Columbus vertrok naar India, maar kwam aan in Santo Domingo. Als je tegenwoordig het vliegtuig neemt naar India, kom je ook in India aan. Maar nu gaat je bagage naar Santo Domingo.
(*Aldo Cammarota*)

Nederig Niemand kan u zo nederig stemmen als de reparateur die merkt dat u het euvel zelf hebt willen verhelpen. (*Pennysaver, Savannah*)

Nee Het woord nee maakt veel meer indruk als het wordt uitgesproken door een vader of moeder die ook ja kan zeggen. (*Joyce Maynard*)

Neerleggen Regel 1 in het leven is je bij de dingen neerleggen; regel 2 is weigeren je bij de dingen neer te leggen; regel 3, de moeilijkste, is het onderscheid tussen regels 1 en 2. (*S.H.*)

Neutraal Van alle mogelijke fouten is de ergste, altijd neutraal te zijn. Je kunt nooit op gelijke afstand tussen goed en kwaad blijven, want die gelijke afstand is zelf al een vorm van kwaad. (*J.L.Martín Descalzo*)

Neutraliteit *Elie Wiesel*, ontvanger van de Nobelprijs voor de vrede in 1986, zei in zijn dankwoord: "Kies partij. Neutraliteit helpt de verdrukker, nooit de verdrukte. Zwijgen moedigt de folteraar aan, nooit de gefolterde."

Niets doen Een van de nadelen van niets te doen hebben is dat je er niet even van kunt uitrusten. (*Franklin P. Jones*)

Nietsdoen Zoals ijzer roest wanneer het niet wordt gebruikt en stilstaand water zijn zuiverheid verliest, zo tast nietsdoen de kracht van de menselijke geest aan.
(*Leonardo Da Vinci*)

Nieuw Niets is zo nieuw als wat al lang vergeten is. (*Rose Bertin*)

Nieuw jaar Beginnen aan een nieuw jaar is net als voor het eerst in een splinternieuwe auto rijden. Je maakt je zorgen over de eerste deuk die je zult oplopen. (*Bob Percy*)

Nieuwe tijden Vroeger stond ik met mijn mond vol tanden. Nu sta ik zonder modem langs de digitale snelweg. (*Quote Magazine*)

Tegenwoordig verwachten de mensen dat ze de deur naar het succes kunnen openen met een afstandsbediening. (*M.Charles Wheeler*)

Toen ik nog jong en arm was, at ik soep en aardappels. Nu eet ik consommé en aardappelgratin. (*Tonee Stevenson*)

Nieuws Slecht nieuws doet de ronde op klompen, goed nieuws gaat op kousevoeten. (*Oude zegswijze uit Wales*)

Nieuwsgierig Hoe komt het toch dat iets dat je verteld wordt nooit zo interessant is als iets dat je toevallig opvangt? (*Arnold H. Glasow*)

Nieuwsgierig Nieuwsgierigheid is leven. Als je niet nieuwsgierig bent, sta je al met een been in je graf. (*Pierre Boulez*)

Nieuwsgierigheid Nieuwsgierigheid is een instinct met eindeloze mogelijkheden: aan de ene kant leidt het tot het luisteren aan gesloten deuren; aan de andere kant tot de ontdekking van Amerika. (*José Maria Eca de Queros*)

Nieuwsgierigheid Als een moeder een goede fee zou kunnen vragen om de nuttigste gave voor haar pasgeboren kind denk ik dat dat de gave der nieuwsgierigheid zou moeten zijn. (*Eleanor Roosevelt*)

Nieuwsgierigheid Aan bijna ieder ding dat ik heb gedaan ligt nieuwsgierigheid ten grondslag. Zij opent de deuren en jij kiest welke je binnengaat. (*Barones denton*)

Nijver Het gaat er niet zozeer om hoe nijver u bent, maar wat het doel is van uw nijverheid. De bij wordt geprezen, maar de mug kan een klap krijgen. (*Roger Devlin*)

Noodlot Een mens ontmoet zijn noodlot vaak op de weg die hij insloeg om het te vermijden. (*Jean de La Fontaine*)

Nooit Een president moet nooit nooit zeggen. (*Ronald Reagan*)

Nooit Via de Laterstraat komt u op het Nooitplein. (*Luis Coloma*)

Normaal Twee dingen zitten de mensen tegenwoordig het meest dwars: dat het nooit meer normaal wordt en dat het al normaal is. (*F.W.*)

Nostalgie Nostalgie is een vijl die de ruwe kantjes weghaalt van de goede oude tijd. (*D.L.*)

Nostalgie Nostalgie is een verleidelijke leugenaarster. (*G.B.*)

- Nostalgie** Het schandaal van gisteren is de nostalgie van vandaag. (*T.A.*)
- Nostalgie** Nostalgie is als een verdovingsmiddel: je ervaart geen pijn, alleen een mooie vaagheid. Als je ouder wordt komt het er niet op aan hoe het was, maar hoe je het je herinnert. (*Roger en Natalie Whittaker, So Far, So Good*)
- Nostalgie** Een plek is van u zodra u weet waar alle wegen naar toe gaan. (*Stephen King*)
- Nouvelle cuisine** De zogenaamde nouvelle cuisine betekent meestal niets op uw bord en alles op uw rekening. (*Paul Bocuse*)
- Nuance** Op de vraag wat hij voor zijn verjaardag nodig had zei mijn neefje van 6 vastberaden:” Ik wil niet nodig hebben; ik wil willen hebben!” (*G.G.*)
- Nuances** In het leven en ook in taal zijn nuances alles. (*Louis Couperus*)
- Nummer een** Nummer een worden is moeilijk, nummer een blijven is bijna onmogelijk. (*Johan Cruyff*)
- Ogenblik** Is het niet zo dat we op de roerendste ogenblikken van ons leven geen woorden vinden? (*Marcel Marceau*)
- Olie** Als het in de Noordzee met de olie tegenvalt, kunnen we er nog altijd naar schoon water gaan boren . (*L. Meleddu*)
- Olifant** Als olifanten vechten wordt het gras het slachtoffer. (*Afrikaans spreekwoord*)
- Omgekeerd** In onze omgekeerde wereld is het de gewoonte buitenshuis te eten en thuis naar de film te kijken. (*Doug Larson*)
- Omhelzen** Omhelzingen zijn niet alleen prettig, ze zijn noodzakelijk. Omarmingen kunnen pijn en depressie verlichten, de gezonden gezonder maken en de blijven blijer.
Een omhelzing voelt prettig aan, vermindert angst, is een rekoefening als u klein bent en een bukoefening als u lang bent; Omhelzen schaadt het milieu niet, spaart warmte en vereist geen speciale apparatuur. het maakt vrolijke dagen vrolijker en onmogelijke dagen mogelijk. (*Kathy Tobin*)
- Onbekwaam** De mens is onbekwaam in twee dingen: iets doen waar hij bang voor is en iets doen waar hij geen belangstelling voor heeft. (*Pedro Luis*)
- Onderdanig** Er bestaan geen onderdanige functies, er bestaan alleen onderdanige houdingen. (*William Bennett*)

Onderweg	Onderweg zijn is waar het om gaat, niet het bereiken van je bestemming. Als je te snel reist, ontgaat je alles waarvoor je op reis bent gegaan. (<i>Louis L'Amour</i>)
Onderwijzen	Wie zijn zoon onderwijst, onderwijst zijn zoons zoon. (<i>De Talmoed</i>)
Oneindig klein	Een sterrenkundige zei eens tegen de Amerikaanse bisschop Fulton J.Sheen: ”Voor een sterrenkundige is de mens maar een oneindig klein puntje in een oneindig groot heelal.” “Een interessante gedachte,” zei de bisschop, “maar u vergeet kennelijk dat uw oneindig kleine puntje dan toch maar de sterrenkundige is.”
Ongeduld	Ongeduld kan een deugd zijn als je ongeduldig bent met jezelf.(<i>Rod McKuen</i>
Onkruid	Een onkruid is een plant die alle overlevingstechnieken beheerst, maar nooit heeft geleerd hoe ze keurig in een rijtje moet groeien. (<i>Doug Larson</i>)
Onmisbaar	Wat zeep is voor het lichaam, zijn tranen voor de ziel. (<i>Joods spreekwoord</i>)
Onmogelijke	Hem heb ik lief, die het onmogelijke begeert. (<i>Goethe</i>)
Onmogelijke	Alle dingen zijn mogelijk tot bewezen is dat ze onmogelijk zijn, en zelfs het onmogelijke kan alleen voor het ogenblik onmogelijk zijn. (<i>Pearl S. Buck</i>
Onoprecht	Het meest vermoeiende in het leven is onoprecht zijn. (<i>Anne Lindbergh</i>)
Onrecht	Onrecht ergens vormt een bedreiging voor recht overal . (<i>Maarten Luther King</i>)
Onrecht	Wij mensen zijn over het algemeen zo gebouwd dat we woedend reageren op klein onrecht en ons stilzwijgend buigen onder groot onrecht. (<i>A.M.</i>)
Onrecht	Onrecht begaan is schandelijker dan onrecht ondergaan. (<i>Plato</i>)
Onrecht	Er kunnen tijden zijn waarin we machteloos staan om onrecht te voorkomen, maar er mag nooit een tijd zijn waarin we nalaten te protesteren. (<i>Elie Wiesel</i>)
Onsterfelijk -heid	Als al het andere faalt kunnen we ons de onsterfelijkeid nog altijd verwerven door een enorme blunder. (<i>John Kenneth Galbraith</i>)
Onsterfelijkeid	Onsterfelijkeid ligt niet in de dingen die je nalaat, maar in de mensen die door jouw leven zijn beroerd. (<i>American Cancer Society</i>)
Ontdekken	Wat ik in Columbus bewonder is niet dat hij een wereld heeft ontdekt,

maar dat hij die vertrouwend op zijn eigen oordeel is gaan zoeken. (*A.Robert Turgot*)

- Ontdekken** Ontdekken is zien wat iedereen heeft gezien en denken wat niemand heeft gedacht. (*Albert Szent-Györgyi*)
- Ontdekkingen** Ontdekkingen worden vaak gedaan door instructies niet op te volgen, af te slaan van de hoofdweg, te proberen wat nog niet geprobeerd is. (*Frank Tyger*)
- Ontdekkings-
tocht** De ware ontdekkingsstocht bestaat niet in het zoeken van nieuwe landen, maar in het kijken met nieuwe ogen. (*Marcel Proust*)
- Ontdekkingsreis** De enige echte ontdekkingsreis bestaat niet uit het zoeken van nieuwe landen, maar in het krijgen van nieuwe ogen. (*Marcel Proust*)
- Ontevreden** De Ontevredene vindt niet gemakkelijk een stoel. (*Benjamin Franklin*)
- Ontmoediging** Ik laat me door niets ontmoedigen, zelfs niet door ontmoediging. (*Eugène Ionesco*)
- Ontspannen** *Het* ogenblik om je te ontspannen is als je er geen tijd voor hebt.(*Sydney J.Harris*)
- Onuitstaanbaar** Iedereen is wel voor iemand onuitstaanbaar. Dat doet er weinig toe zolang we zelf die iemand maar niet zijn. (*G.B.*)
- Onverschillig** Als uw werk met onverschilligheid wordt ontvangen, verlies dan de moed niet: bij elke dageraad geeft de zon een schitterende voorstelling, maar vrijwel iedereen slaapt erdoorheen. (*E.F.*)
- Onverschillig** Houd van me of heb een hekel aan me, maar bespaar me je onverschilligheid. (*Libbie Fudim*)
- Onverschillig-
heid** Onverschilligheid is de handschoen waarin het kwaad zijn hand steekt. (*Bodie Thoene*)
- Onverwacht** Waarom neemt het onvermijdelijke zo vaak de gedaante van het onverwachte aan?(*Bel Kaufman, Love,etc.*)
- Onvolwassen** Het is volkomen juist dat “we maar een keer jong zijn”, maar dat is nog geen reden om eindeloos onvolwassen te blijven. (*Sydney J. Harris*)
- Onwaarheden** De gevaarlijkste onwaarheden zijn waarheden die lichtelijk verdraaid zijn. (*Georg Christoph Lichtenberg*)

Onweer	De bliksem schreef korte berichten op de wolken en de donder las die op. (A.B.)
Onweer	De donder is prachtig; de donder is indrukwekkend. Maar het is de bliksem die de prestaties levert. (<i>Mark Twain</i>)
Onwetendheid	Onwetendheid verbergen is haar doen groeien. (<i>Refranes, Barcelona</i>)
Onzeker	Hoe onzekerder iemand zich voelt, des te waarschijnlijker is het dat hij sterke vooroordelen heeft. (<i>Clint Eastwood</i>)
Onzichtbaar	‘t Gebeurt zeer dikwijls dat we iets niet zien, omdat het te groot is. (<i>Multatuli</i>)
Oog	Die oude wet “oog om oog” laat iedereen blind achter.(<i>Maarten Luther King</i>)
Oogkleppen	Ieder heeft zijn eigen oogkleppen. (<i>C. Buddingh</i>)
Oogpunt	Een kind op een boerderij ziet een vliegtuig overkomen en droomt van een ver land. Een vliegtuigpassagier ziet de boerderij... en droomt van thuis. (<i>Carl Burns</i>)
Oogst	De helft van de mensen mist de vruchten doordat ze niet energiek genoeg aan de boom schudden, terwijl de andere helft de oogst van volgend jaar mist door zo hard te schudden dat ze de boom omver trekken. (<i>Sydney J. Harris</i>)
Ook waar	Iemand vroeg Winston Churchill eens:”Doet het u niet goed te weten dat elke keer als u een rede houdt, de mensen toestromen?” “Dat is heel vleierend,” antwoordde Sir Winston. “Maar zodra ik me gevleid voel, bedenk ik dat als ik in het openbaar zou worden terechtgesteld in plaats van een politieke toespraak te houden, het aantal toeschouwers nog tweemaal zo groot zou zijn.”(<i>Norman McGowan, My Years With Winston Churchill</i>)
Ook waar	Wie op zijn 60 ^{ste} nog alles kan wat hij deed op zijn 20 ^{ste} , deed niet veel op zijn 20 ^{ste} . (<i>Jimmy Townsend</i>)
Ook waar	Hoe lang kunt u op vakantie? Tot uw baas u gaat missen, maar u moet terug zijn voordat hij ontdekt dat hij het zonder u kan stellen. (<i>Nebelspalter, Zwitserland</i>)
Oor	Geef iedereen uw oor, maar weinigen uw stem. (<i>William Shakespeare</i>)
Oordeel	Je kunt niet op je oordeel vertrouwen wanneer je fantasie niet op scherp

staat. (*Mark Twain*)

- Oordelen** Het bezit van kennis heeft twee voordelen: men oordeelt minder, en men oordeelt beter. (*G.J. Arts*)
- Oordelen** Wie over mensen oordeelt heeft geen tijd om van hen te houden. (*Moeder Teresa*)
- Oorlog** Een oorlog kun je net zo min winnen als een aardbeving. (*Jeane J. Kirkpatrick*)
- Oorlog** Er komt oorlog als minstens een van de partijen in een conflict iets anders prefereert dan vrede. (*Jeane J. Kirkpatrick*)
- Oorlog** Die oorlog heeft geproeft, die weet hoe Vrede smaect. (*Carel van Mander*)
- Op tijd** Wie precies om 5 uur ergens moet zijn heeft een verknoeide middag voor de boeg. (*Lin Yutang, The Importance of Living*)
- Op weg** De Amerikaan Dennis Koslowski na het winnen van Olympisch brons voor Grieks-Romeins worstelen: "Als je op de maan mikt, haal je misschien de straatlantaarn, maar in elk geval kom je van de grond." (*Los Angeles Times*)
- Opdracht** Het belangrijkste dat een vader voor zijn kinderen kan doen is van hun moeder houden. (*Theodore M. Hesburgh*)
- Open haard** Wie zich bedient van het gezegde "Waar rook is moet vuur zijn" is geen bezitter van een open haard. (*L.S.*)
- Openhartig** Het is voor onze vrienden belangrijk dat ze denken dat we volstrekt openhartig tegen ze zijn, en voor de vriendschap is het belangrijk dat we dat niet zijn. (*Mignon McLaughlin*)
- Opera** Opera: iemand krijgt een dok in de rug en begint niet te bloeden maar te zingen. (*L.S.*)
- Opgeven** Een nederlaag is vaak een tijdelijke toestand. Pas door op te geven wordt hij permanent. (*Marilyn vos Savant*)
- Oplossing** Eenvoudige oplossingen zijn het zelden. (*F.M.*)
- Oplossing** Als de muis de kat uitlacht is er een gaatje vlakbij. (*Nigeriaans spreekwoord*)
- Oplossing** Er is altijd een gemakkelijke oplossing voor elk menselijk probleem: sierlijk, plausibel en onjuist. (*H.L. Mencken*)

- Opportunisme** Wees bij principekwesaties doof voor opportunisme (*James Webb*)
- Oprechtheid** Oprechtheid is een compliment: ze houdt gelijkheid in. Zo praten echte vrienden. (*Peggy Noonan*, What I Saw at the Revolution)
- Opscheppen** Opscheppen hoort niet, maar laten we duidelijk zijn, als je een grote vis hebt gevangen ga je toch niet achterom naar huis? (Aangehaald door *Ann Landers*, Creators/Los Angeles Times Syndicates)
- Opslag** Opslag is als een martini: een opkikkertje, maar het effect is van korte duur.
(*Dan Seligman*)
- Opstaan** Zoals iedereen sta ik 's morgens op, maar ik word pas 's avonds wakker.
(*Paul Léautaud*)
- Opstaan** Maak er een gewoonte van vroeg op te staan. Het is niet verstandig het hoofd lang op hetzelfde niveau te houden als de voeten. (*Thoreau*)
- Opstaan** Als je de naam hebt dat je vroeg opstaat, kun je tot 12 uur uitslapen. (*Iers zegswijze*)
- Opstanding** De Heer heeft de belofte van de opstanding niet alleen in de boeken geschreven, maar ook in elk lenteblad. (*Maarten Luther*)
- Optimisme** Optimisme kan geen kwaad. Huilen kun je later nog. (*L.S.*)
- Optimisme** Optimisme is een verstandelijke keus. (*Diana Schneider*)
- Optimisme** Het toppunt van optimisme is: denken dat er net zoveel bonbons in een doosje zitten als erin passen. (*C. Rasc*, IJmuiden)
- Optimist** De optimist verkondigt dat we in de beste van alle mogelijke werelden leven, en de pessimist vreest dat dat waar is. (*J.C.*)
- Een optimist blijft tot 12 uur op om het nieuwe jaar in te luiden. Een pessimist blijft op om te controleren of het oude jaar wel vertrekt. (*Bill Vaughan*, Kansas City Star)
- Optimist** Optimisten zijn nostalgisch over de toekomst. (*Chicago Tribune*)
- Optimist** Ik ben een eeuwige optimist. Laatst kocht ik twee boompjes van amper 20 centimeter hoog, en plantte die in mijn tuin. Daarna ging ik een hangmat kopen. (*Armando Fuentes Aguirre*, Coahuila, Mexico)

- Optimist** Verteller Quentin Crisp geeft als definitie van een optimist: "Iemand die uit het bad stapt om de telefoon aan te nemen." (*Mark Preston*)
- Optimisten** Pessimisten herinneren ons eraan dat lelies tot de familie der uien behoren, en optimisten dat uien tot de familie der lelies behoren. (*Yolaine Dippenweiler*)
- Opvoeden** Iedereen weet hoe je kinderen moet opvoeden, behalve ouders zelf. (*P.J.O'Rourke*)
- Opvoeden** Voed zelf kinderen op en je zult inzien hoeveel je je ouders verschuldigd bent. (*Miguel Tirado Zarco*)
- Opvoeden** Het beste advies voor het grootbrengen van kinderen is van ze te genieten zolang ze nog aan uw kant staan. (*Doug Larson*, United Feature Syndicate)
- Opvoeden** Het moeilijkste van kinderen grootbrengen is ze overtuigen dat u anciënniteit hebt. (*G.B.*)
- Opvoeding** Twintig jaar geleden kon iemand zijn eigen opvoeding nog als vanzelfsprekend beschouwen. Nu moeten we er steeds meer rekening mee houden dat een gesprekspartner een andere achtergrond, een andere culturele bagage kan hebben. We moeten kinderen leren dat die diversiteit typisch is voor Vlaanderen. (*Angelo De Simone*)
- Oren** Er zijn muren die oren hebben en oren die muren hebben. (*B.K.*)
- Organiseren** Organiseren is wat je doet voordat je iets doet, zodat het geen janboel wordt wanneer je het doet. (*A.A.Milne*)
- Oud** Je merkt dat je oud wordt als:
... de grijze dame die je helpt oversteken je vrouw is.
... alles pijn doet, en wat niet pijn doet niet werkt.
... je in een schommelstoel zit en er geen beweging in krijgt.
... je pacemaker de garagedeur opent als je een knap meisje langs ziet komen. (*W.H.*)
- Oud** Je merkt dat je oud begint te worden als de meeste namen in je telefoongids met "Dr." beginnen. (*El Hogar Christiano*)
- Oud** Ouder worden is niet verontrustend: voor oud worden aangezien wel. (*Kenny Rogers*)
- Oud** Oud ben je als je je rimpels in de spiegel weg kunt krijgen door je bril af te zetten. (*F.A.*)

- Oud** Als iets maar lang genoeg is verouderd, wordt het vanzelf weer nieuw. (William Moore)
- Oud** Het is ANDERS oud worden boven de 90 dan boven de 50 of 60: je wordt ouder zonder het vervelend te vinden.
- Oud** Een overgrootmoeder legde uit hoe het kwam dat ze er op haar 90^{ste} nog zo jeugdig uitzag:” Oud worden vergt tijd, en die heb ik nooit gehad.” (V. Rogge)
- Oud** Volwassen word je als ze in de winkel “u” tegen je gaan zeggen. Oud word je als ze min of meer beginnen te schreeuwen. (H.H.Haelen)
- Oud** Ieder mens wil graag lang leven, maar niemand wil oud zijn. (Jonathan Swift
- Oud** Het verouderingsproces heeft u stevig in de greep als u nooit meer de neiging voelt een sneeuwbal te gooien. (Doug Larson, United Feature Syndicate)
- Oud** Het is een paradox dat iedereen graag oud wil worden, maar niemand oud wil zijn. (Andy Rooney)
- Oud worden** Je beseft dat je oud wordt als de kaarsjes meer kosten dan de taart. (Bob Hope)
- Oud worden** Van niets wordt u zo oud als van de ontdekking dat uw kinderen leren in de geschiedenisles wat u nog in de krant hebt gelezen. (The Toastmaster's Treasure Chest.
- Oud worden** Je weet dat je oud wordt als je weer begint te fietsen terwijl je kinderen de auto nemen. (Michael L. Guido)
- Oud worden** Ik vroeg de kunstcriticus Harold Rosenberg hoe hij het vond om binnenkort 70 te worden.”Ach, ik hoor weleens praten over ouderdom en dood en zo,” zei hij,”maar volgens mij zijn dat geruchten.” (Saul Bellow, To Jerusalem and Back: A Personal Account)
- Oud worden** Je weet dat je oud aan het worden bent als de mensen van middelbare leeftijd die je op straat tegen het lijf loopt, jouw vrienden zijn en niet die van je moeder. (Sylvia Walton, Southport (England))
- Oude** Gooi uw oude stropdassen en uw oude overtuigingen niet weg: eens komen ze weer in de mode. (Claude Roy)
- Oude dag** Wie denkt dat zijn oude dag een gouden tijd is, heeft vast geen erg spannende jeugd gehad. (Marguerite Whitely May, The Wall Street Journal)

- Ouder** Je merkt dat je een jaartje ouder wordt als de politie je op een snelweg laat stoppen – en je te horen krijgt dat je wat harder moet rijden. (*Robert Orben*)
- Ouderdom** Als je 80 bent, is iedere leeftijdgenoot een vriend. (*Igor Stravinsky*)
- Ouderdom** Ik heb geen romantische gevoelens over ouderdom. Je bent interessant op elke leeftijd, of je bent het niet. Er is niets extra interessants aan oud zijn, evenmin aan jong zijn ,trouwens. (*Katharine Hepburn*)
- Ouderdom** Als gratie samengaat met rimpels is ze aanbiddelijk. In gelukkige ouderdom ligt een onzegbare dageraad. (*Victor Hugo*)
- Ouderdom** De ouderdom beschermt je niet tegen de liefde. Maar de liefde beschermt je tot op zekere hoogte tegen de ouderdom. (*Jeanne Moreau*)
- Ouderdom** Ouderdom is een land dat je pas bezoekt als je je er gaat vestigen. (*Howard Fast*)
- Ouderliefde** Ouderliefde kennen we pas als we zelf ouders worden. (*Henry Ward Beecher*)
- Ouders** Het belangrijkste wat ouders hun kinderen kunnen leren is hoe ze zich zonder hen moeten redden. (*F.C.*)
- Ouders** Ouders maken zich geen zorgen over wat hun opgroeiende dochters weten, alleen over de vraag hoe ze erachter gekomen zijn. (*A. Pope*)
- Ouders** Vijftig jaar geleden hadden heel wat ouders veel kinderen. Tegenwoordig hebben heel wat kinderen veel ouders. (*Ernest Lawson*)
- Ouders** Ouders zijn de bijtringen waarop de kinderen hun doorkomende tanden gebruiken. (*Peter Ustinov*)
- Ouders** Ouders praten vaak over de jongere generatie alsof ze er niets mee te maken hebben. (*Funny Funny World*)
- Ouders** Alle ouders zijn eender. Eerst leren ze hun kind praten en lopen en zodra het dat kan, moet het stilzitten en zijn mond houden. (*D.V.*)
- Ouders** Als onze kinderen meer presteren dan wij, kan dat betekenen dat we goede ouders zijn geweest. (*Tom Haggai*)
- Ouders** Zodra je zelf kinderen hebt, vergeef je je ouders alles. (*Susan Hill*)
- Ovatie** Menig staande ovatie is veroorzaakt door iemand die opsprong om als eerste bij de garderobe te komen. (*G.Kloosterman*)

- Overdrijven** Sommige mensen overdrijven nooit, maar herinneren zich de dingen groot. (*Audrey Snead*)
- Overheid** Als de overheid vandaag opdracht gaf de paperclip uit te vinden, zou hij waarschijnlijk zeven bewegende delen, twee batterijen en drie transistors hebben en minstens twee keer per jaar een onderhoudsbeurt vereisen. (S.C.)
- Overheid** De wet van de overheid: de hoeveelheid tijd die nodig is om een project af te maken is gelijk aan de hoeveelheid tijd die er al aan is gependeed. (*Jay Trachman*)
- Overheids – commissie** Als een overheidscommissie het paard had ontworpen, zou dat het eerste paard met voor- en achterwaarts scharnierende kniegewrichten zijn geworden. Het enige probleem zou zijn geweest dat het niet van de grond zou komen. (*Peter Drucker*)
- Overtuigen** Laat het enkel ons streven zijn om de mensen aan het denken te zetten, niet om hen te overtuigen. (*Georges Bracqué*)
- Overtuigen** Als je ze niet kunt overtuigen, breng ze dan in verwarring. (*Harry S. Truman*)
- Overtuiging** Elke overtuiging was bij de geboorte een luim. (*H.B.*)
- Overtuiging** Ik kan alles, ik moet het alleen nog leren. (*Katja Marchais, Breda*)
- Overwinnen** We overwinnen niet de berg, maar onszelf. (*Edmund Hillary*)
- Overwinnen** Wie anderen overwint is sterk, maar wie zichzelf overwint is oppermachtig. (*Lao-tze*)
- Overwinning** Intellectuele en culturele vrijheid is een eerste vereiste voor de overwinning op het soort tirannieke en totalitaire systemen dat ons op gezette tijden bedreigt. (*James Billington*)
- Overwinning** Het moment van overwinning is te kort om uitsluitend en alleen daarvoor te leven. (*Martina Navratilova*)
- Overwinning** Er zijn ook geestelijke overwinningen. Soms win je, ook al heb je verloren. (*Elie Wiesel*)
- Overwinning** De belangrijkste les die je van overwinningen kunt leren is dat je ertoe in staat bent. (*Dave Weinbaum*)
- Paardebloem** Als paardebloemen moeilijk te kweken waren, zouden ze op ieder grasveld welkom zijn. (*Andrew V. Mason*)

- Parachutist** Een parachutist is iemand die rondhangt tot de zaak opengaat. (*Jack Mc Whirter*)
- Paskamerfobie** Ik heb een paskamerfobie. Begrijpelijk. Als ik erin stap wil ik alleen maar weten of een badpak me past. Als ik er uit kom weet ik niet alleen dat het niet past, maar nog een heleboel andere dingen die ik helemaal niet weten wil. (*Freda Garmaise*)
- Passie** Passie is een afgrond waar mensen zich uit vrije wil instorten, overtuigd dat de onderdrukking ervan een grotere kwelling is dan de dood; De waarheid is dat het hart niet minder, maar juist krachtiger klopt wanneer we door passie gegrepen worden; Passie maakt ons zo springlevend dat we haar slechts met veel pijn inruilen tegen de rust van de liefde. (*Rita Ferro*)
- Pauselijke humor** Paus Johannes XXIII was een sympathieke man met een geweldig gevoel voor humor. Op de vraag hoeveel mensen er in het Vaticaan werkten, zei hij eens :”De helft.” (*Theodore M; Hesburgh*)
- Pauw** De natuurlijke selectie heeft niet geleid tot het ontstaan van de pauw. De pauw bestaat dank zij Gods oog voor schoonheid, en het nijlpaard dank zij Gods gevoel voor humor. (*Kate Dow, Radio Times, Londen*)
- Pech** Wees dankbaar voor pech. Als die niet bestond zou u uzelf de schuld moeten geven. (*F.J.*)
- Pech** Als u bij strenge kou uw rechterhandschoen uittrekt zit uw sleutel in uw linkerjaszak. (*M.Q.*)
- Pelgrims** Wij zijn allemaal pelgrims op dezelfde reis, maar sommige pelgrims hebben betere wegenkaarten. (*Nelson Demille, The Talbot Odyssey*)
- Pelgrimstocht** De beloning van een pelgrimstocht is de herinnering aan de plaats. (*D.S.*)
- Perfectie** Plezier in het werk leidt tot perfectie. (*Aristoteles*)
- Perfectie** Het najagen van perfectie vormt vaak een belemmering voor verbetering. (*Georg Will*)
- Perfectie** Alleen in een sollicitatiebrief benadert een mens de absolute perfectie. (*Ken Kraft*)
- Perfectie** De mensen vergooien wat binnen hun bereik ligt door te staan op perfectie die ze niet krijgen kunnen en die te zoeken waar ze haar nooit zullen vinden. (*Edith Schaeffer*)

Perfekte reeks	Precies 56 seconden na 12 uur 34 op 7 augustus 1990 hadden we een perfecte reeks van getallen: 12.34.56,7/8/90 (<i>John J; Mollick</i>)
Perfektie	Als u op perfectie mikt, merkt u dat u mikt op een bewegend doel. (<i>George Fisher</i>)
Periscoop	De giraffe is de periscoop van de rimboe. (<i>S.M.</i>)
Perpetuum mobile	Het perpetuum mobile is al lang uitgevonden: een huisvrouw met zes kinderen. (<i>Britta Karjalainen</i>)
Pers	Dingen naar de gunst van de pers is als picknicken met een tijger. Al smaakt het eten nog zo goed, de tijger eet altijd het laatst. (<i>Maureen Dowd</i>)
Persoonlijkheid	Een persoonlijkheid is iemand die volwassen kan worden en toch kind blijven. (<i>Erich Kästner</i>)
Pessimisme	Met pessimisme is nooit een slag gewonnen. (<i>Eisenhower</i>)
Pessimist	Weet u wat een pessimist is? Iemand die iedereen net zo gemeen vindt als zichzelf en daarom niemand kan uitstaan. (<i>Bernard Shaw</i>)
Pessimist	Een pessimist is iemand die een kind op zijn nieuwe trompet eindelijk "poesie mauw" hoort blazen. De optimist hoort geen poes mauwen: in de verte hoort hij het Trompetconcert in es van Franz Joseph Haydn. (<i>S.H.</i>)
Pessimist	Een pessimist is iemand die een broekriem en bretels draagt. (<i>M.M.</i>)
Pessimist	Volgens de Russen is een pessimist een goed ingelichte optimist. (<i>Luciano Martinis</i>)
Pessimist	Het prettige voor de pessimist is dat hij voortdurend zijn gelijk bewezen ziet, of aangenaam wordt verrast. (<i>George F. Will</i>)
Pessimist	Een pessimist is iemand die zich zou beklagen over het lawaai als de fortuin aan zijn deur klopt. (<i>Al Boliska</i>)
Pessimist	Niemand weet echt genoeg om pessimist te zijn. (<i>Norman Cousins</i>)
Pessimist	Geen pessimist heeft ooit de geheimen van de sterren ontdekt, een zeereis naar niet in kaart gebrachte streken ondernomen of de geest verheven. (<i>Helen Keller</i>)
Pessimist-optimist-realist	De pessimist klaagt over de wind; de optimist denkt dat hij wel zal draaien; de realist stelt de zeilen bij. (<i>William Arthur Ward</i>)

Picknicken	De ideale plek om te picknicken is meestal iets verderop. (<i>P.D.</i>)
Piekeren	U kunt beter een nachtje slapen over wat u van plan bent dan wakker liggen over wat u gedaan hebt. (<i>B.G.</i>)
Piekeren	Piekeren is misbruik van verbeeldingskracht. (<i>J.F.</i>)
Piekeren	Je kunt het heden verwoesten door je te veel zorgen te maken over de toekomst. (<i>Joplin</i> , aangehaald door <i>Herman De Zwaan</i>)
Piramiden	De piramiden zijn nergens, vergeleken met het madeliefje. (<i>D.H. Lawrence</i>)
Plaats	De werkelijkheid van elke plaats is wat de mensen daar zich ervan herinneren. (<i>Charles Kuralt</i> , <i>North Carolina Is My Home</i>)
Plaatsgebrek	Wegens plaatsgebrek worden vandaag criminelen naar huis gestuurd: de celdeur staat op een kier, de maatschappij op de tocht. (<i>Elseviers Magazine</i>)
Plannen	Plannen blijven goede voornemens als ze niet direct worden omgezet in hard werk. (<i>Peter F. Drucker</i>)
Plannen	Maak uw plannen voor een heel jaar in de lente, en die voor een dag 's morgens vroeg. (<i>Chinees spreekwoord</i>)
Plant/ dier	De plant is een dier dat zijn buik heeft in de wortel, het dier is een plant die zijn wortel heeft in de buik. (<i>Boerhaave</i>)
Plataan	Je bent begonnen de betekenis van het menselijk leven te ontdekken als je een plataan plant in de wetenschap dat je nooit in zijn schaduw zult zitten. (<i>D.T.</i>)
Plezier	De meeste mensen hollen met zo veel haast achter het plezier aan dat ze eraan voorbij rennen. (<i>Søren Kierkegaard</i>)
Plicht	De eerste plicht van een soldaat is sterven voor het vaderland – zegt men. In werkelijkheid is zijn eerste plicht, te zorgen dat zijn vijanden voor hun vaderland sterven. (<i>D.F.</i>)
Plicht	Plicht is iets heel persoonlijks. Ze komt voort uit het besef van de noodzaak zelf in actie te komen, niet uit de behoefte anderen tot iets aan te sporen. (<i>Moeder Teresa</i>)
Plicht	Niemand heeft andere rechten dan zijn plicht te doen. (<i>Comte</i>)
Poëzie	Als ze me vragen wat mijn poëzie is, moet ik antwoorden dat ik het niet

weet. Maar als ze mijn poëzie vragen wie ik ben, zegt ze het hun. (*Pablo Neruda*)

Poëzie Poëzie is datgene in een gedicht waardoor je lacht, huilt, je tenen samenknijpt, met je ogen knippert, tintelt, stil wordt, weet dat je alleen en niet alleen bent in een onbekende wereld. (*Dylan Thomas*)

Politici Met politici is het als met luiers. Je moet ze vaak vervangen. En om dezelfde reden. (*Tom Blair*)

Politici Aan alle politici die met hun demagogische kreten over de rijken en de armen beginnen, moet je vragen: "En de andere 90 procent van de mensen dan?" (*Thomas Sowell*)

Politici Politici hebben belangstelling voor mensen. Niet dat dat altijd een deugd is. Vlooiën hebben belangstelling voor honden. (*P.J. O'Rourke*)

Politici Een land heeft politici nodig voor het oplossen van een hele reeks problemen die er niet zouden zijn als er geen politici waren. (*Domenica del Corriere*, Milaan)

Politicus Politicus is misschien het enige beroep waarvoor geen opleiding nodig wordt geacht. (*Robert Louis Stevenson*)

Politicus Een politicus zou er goed aan doen te bedenken dat hij langer met zijn geweten moet leven dan met zijn kiezers. (*Melvin Laird*)

Politicus Een politicus zou er goed aan doen te bedenken dat hij langer met zijn geweten moet leven dan met zijn kiezers. (*M.R. Wolfenbuttel*)

Politicus Alles wat een politicus bescheiden houdt is gezond voor de democratie. (*Michael Kinsley*)

Politicus Een politicus is iemand die deining kan maken en je vervolgens het idee kan geven dat hij de enige is die het schip kan redden. (*Ivern Ball*)

Politiek Politiek is één groot complot tegen eenvoudige sukkels als u en ik. (*Jan Blokker*)

Politiek In de politiek zijn alle vrienden vals en alle vijanden echt. (*Agustin Lagunes*)

Politiek Negentig procent van de politiek is bepalen wie de schuld moet krijgen. (*Meg Greenfield*)

Politiek Oprechtheid en bekwaamheid vormen een krachtige combinatie. In de politiek is die niet te verslaan. (*Peggy Noonan*)

Politiek	Politiek bestaat ook uit emoties. (<i>Jacques Delors</i>)
Politiek	Politiek is de kunst geld los te krijgen van de rijken en stemmen van de armen, onder het voorwendsel dat je de ene groep beschermt tegen de andere. (<i>Muy Interessante, Spanje</i>)
Politiek	Als er een waarheid opgaat voor de politiek is het wel dat er altijd genoeg redenen zijn om niets te doen. (<i>John le Carré</i>)
Politiek	In de politiek leidt angst meestal tot dwaasheden. (<i>Samuel Taylor Coleridge</i>)
Politiek	Politiek heeft wel iets weg van ramen lappen. Aan welke kant je ook bezig bent, het vuil zit altijd aan de andere kant. (<i>Aldo Cammarota</i>)
Politieke geschriften	Politieke geschriften: een massa woorden valt op de feiten neer als sneeuw, vervaagt de omtrekken en dekt alle details ervan toe. (<i>George Orwell</i>)
Pragmatisme	Pragmatisme mag niet worden verward met gemakszucht. (<i>C.J.M. Van Der Vleuten</i> , aangehaald door <i>L. De Bruijn</i>)
Praten	Er zijn mensen die de hele dag praten en dan nog niet de helft hebben gezegd van wat ze niet weten. (<i>Wimpi</i>)
Praten	Praten is als harpspelen: het aanraken van de snaren om de trillingen te laten ophouden is even belangrijk als het aanraken van de snaren om de muziek voort te brengen. (<i>Oliver Wendell Holmes sr.</i>)
Praten	Praten is verreweg het meest toegankelijke genoeg. Het kost niets, levert alleen maar op, vergroot de algemene ontwikkeling, sluit en bevordert vriendschappen, en biedt genot op elke leeftijd en in vrijwel iedere gezondheidstoestand. (<i>Robert Louis Stevenson</i>)
Praten/zeggen	De mensheid valt uiteen in twee groepen: degenen die praten om iets te zeggen en degenen die iets zeggen om te praten. (<i>Prins Charles-Joseph de Ligne</i>)
Prestatie	Prestaties komen voort uit het regelmatig opschroeven van ambities en verwachtingen. (<i>Jack Nicklaus</i>)
Prettig	Niets is zo prettig als ... Een heerlijk geeuwen en je uitrekken. Het antwoord op een tv-quizvraag weten (en iemand in de buurt hebben die er getuige van is). Op de weegschaal 1 kilo lichter zijn. Horen dat je eigen woorden worden geciteerd. Een parkeermeter waar nog geld in zit.

‘s Morgens in huis gelach horen.
Jeuk hebben op een plek waar je bij kunt. (*James Alexander Thom*)

**Preventieve
tactiek**

... ofwel dingen die u nooit moet zeggen zonder er eerst twee keer over na te denken:

- “Dat is helemaal geen moeite.”
- “Ik ben *dol* op honden.”
- “We hebben ruimte genoeg.”
- “U kunt me altijd bellen.”
- “Als ik soms iets kan doen.”
- “Ik wil alles een keer proberen.”
- “Natuurlijk, breng de kinderen maar mee.”
- “Waarom blijven jullie niet eten?”
- “In het ergste geval kun je de mijne wel gebruiken.”
- “Neem maar gerust, er is genoeg.”
- “Over mijn lijk!” (*Hester Mundis, Powermom*)

Prijzen

Als ge anderen prijst, prijst ge uzelf. (*J.R.*)

Prijzen

Wie iedereen prijst , prijst niemand. (*Samuel Johnson*)

Principes

Wie altijd voor anderen wijkt houdt uiteindelijk geen eigen principes meer over. (*Aesopus*)

Principieel

Als iemand zegt dat hij het ergens in principe mee eens is, betekent dat hij niet de minste neiging heeft het in de praktijk te brengen. (*Bismarck*)

Prioriteiten

We moeten onze prioriteiten zorgvuldig op een rijtje zetten. De gemakkelijke doen we morgen; de moeilijke verwijzen we naar een commissie. (*B.V.*)

Proberen

Alles lijkt onmogelijk voor mensen die nooit iets proberen. (*Jean-Louis Etienne*)

Probleem

Een probleem is een kans die je krijgt om je best te doen. (*Duke Ellington*)

Probleem

Voor ieder probleem bestaat één oplossing die simpel, handig en fout is (*H.L. Mencken*)

Probleem

In elk klein probleem huist een groot probleem dat er maar al te graag uit wil. (*Paul Hughes*)

Problemen

Draag nooit te veel soorten problemen tegelijk. Sommige mensen dragen er drie: alles wat ze hebben gehad, alles wat ze nu hebben en alles wat ze verwachten te krijgen. (*Dr Edward Everett Hale*)

Problemen	Het aardige van problemen is dat ze in veel gevallen uitsluitend bestaan in onze verbeelding. (<i>Steve Allen</i>)
Procedure	Het idee dat je voor kandidaten voor een hoog ambt reclame kunt maken als voor cornflakes is de opperste belediging voor de democratische procedure. (<i>Adlai Stevenson</i>)
Produktief	Niets maakt iemand zo produktief als de laatste minuut. (<i>The Cockle Bur</i>)
Professional	Een professional is iemand die zijn beste werk kan leveren op momenten dat hij er niet voor in de stemming is. (<i>Alistair Cooke</i>)
Promotie	Vergeet nooit de beste manier om binnen een organisatie hogerop te komen: zorgen dat de persoon vlak boven je promotie krijgt. (<i>Richard S. Zera</i>)
Prostitutie	De Paus zal het niet graag horen, maar van mij mogen ze alle prostituees in Bombay heilig verklaren. Want zij offeren heel hun leven op voor hun families op het platteland. (<i>Zuster Jeanne Devos</i>)
Pruim	Een pruimedant is een pruim met ervaring.(<i>John H. Trattner</i>)
Puberteit	De puberteit is als verhuizen. het is een puinhoop, maar wel een tijdelijke. (<i>Julius Warren, Quote Magazine</i>)
Publiek	Het publiek weet alles en ook dat. (<i>Jacob Israël De Haan</i>)
Raad	Raad vragen betekent vrijwel altijd een medeplichtige zoeken. (<i>Marquis de la Grange</i>)
Raad	Als u anderen voor hun bestwil toespreekt is dat raad vragen; als zij u voor uw bestwil toespreken is dat inmenging. (<i>B.P.</i>)
Raad	Ga nooit uit met een man wiens riemgesp groter is dan zijn hoofd. (" <i>Grace Under Fire</i> ",ABC-TV)
Raad	De ellende met het geven van raad is dat de mensen je met gelijke munt willen terugbetalen. (<i>J.D.</i>)
Raad	Als iets alle beschrijving tart, begin er dan niet aan. (<i>A.G.</i>)
Raad	Raad wordt gezocht ter bevestiging van een reeds ingenomen standpunt. (<i>Sir William Osler</i>)
Raad	De meeste van ons vragen om raad als we de oplossing al lang kennen,

maar eigenlijk een andere willen. (*Ivern Ball*)

- Raad** Je hoeft iemands raad niet ter harte te nemen om hem een prettig gevoel te geven; je hoeft er alleen om te vragen. (*Laurence J. Peter, Peter's Almanac*)
- Raad** Raad moet altijd worden geconsumeerd tussen twee dikke sneden twijfel. (*Walt Schmidt*)
- Raadsels**
- Wat krijgen vlinders in hun buik als ze zenuwachtig zijn? (*Mary H. Waldrip*)
 - Hoe komen kleingeestige mensen toch aan zulke dikke schedels? (*Farmer's Almanac*)
- Raciaal** Ik beschouw anti-raciaal denken als een vulgariteit. Ik wens er niet over te praten in vrome of morele termen: het is gewoon verdomd vulgair,, dat is alles. (*Alan Paton*)
- Rampspoed** Als alle rampspoed van de mensheid werd opgetast tot een heuvel, en iedereen daarvan vervolgens een gelijk deel kreeg, zouden veel mensen getroost hun eigen aandeel terugnemen. (*Socrates*)
- Realist** Een optimist vindt het glas half vol. Een pessimist vindt het glas half leeg. Een realist weet dat hij het glas zal moeten afwassen als hij niet maakt dat hij wegkomt. (*Los Angeles Times Syndicate*)
- Realiteit** We kunnen wel blijven terug verlangen naar de zachte gloed van de olielamp, de pracht van grote zeilschepen en de charme van het paardenkoetstijdperk, maar wat heeft dat voor zin? Ieder beleid dat de ogen sluit voor de realiteit, plaatst zichzelf buiten de werkelijkheid. (*Charles De Gaulle, geciteerd door Pascale Robert-Diard in Le Monde*)
- Recht** De grote tragedies in de geschiedenis doen zich voor, niet als recht komt te staan tegenover onrecht, maar als recht staat tegenover recht. (*Henry Kissinger*)
- Recht** Zolang je je vijand nog niet tegemoet kunt komen en met hem kunt praten, zolang je je naaste nog niet van dienst kunt zijn, heb je geen enkel recht. (*Yehudi Menuhin*)
- Rechte lijn** Een rechte lijn is de kortste afstand tussen een klein kind en een breekbaar voorwerp; (*Jeff Rovin*)
- Reden** Als iemand zonder reden bloemen voor zijn vrouw koopt heeft hij daar een reden voor. (*Aldo Cammarota*)

Redeneren	Ons zogenaamde redeneren bestaat grotendeels in het zoeken naar argumenten om te blijven geloven wat we al geloven. (<i>James Harvey Robinson</i>)
Regen	Regen en tranen zijn stromen die het vuil van het leven wegspoelen. (<i>Rihana Jamaludin</i>)
Regen	Regen lijkt nooit zo nat als op zondagmiddag; (<i>Dan Bennett</i>)
Regen	Regen in de zomer is hoop die tegen de ruiten te pletter slaat. (<i>S.R.</i>)
Regen	Regen wordt veroorzaakt door hogedrukgebieden, koufronten, warme, vochtige lucht en weekeinden. (<i>Paul Sweeney, The Quarterly</i>)
Regenboog	Als je de regenboog wilt, zal je de regen erbij moeten nemen. (<i>Dolly Parton</i>)
Regenboog	Regenbogen verontschuldigen boze luchten. (<i>S.V.</i>)
Regeren	Het regeren van een groot land lijkt op het bakken van een kleine vis. Je moet er niet te vaak in prikken. (<i>Lao-tse</i>)
Regeren	Een land is gemakkelijker te regeren dan een zoon. (<i>Chinees spreekwoord</i>)
Regeren	Met <i>woorden</i> regeren wij mensen. (<i>Benjamin Disraëli</i>)
Reis	Erger je niet aan de slechte weg, maar geniet van de reis! (Aangehaald door <i>Fitzhugh Mullan en Barbara Hoffman</i>)
Reis te voet	Een vrolijke gezelschap op een reize te voet is zo goed als een koets. (<i>leesmuseum, tijdschrift voor letteren, wetenschappen en kunsten</i>)
Reizen	Het beste van reizen is meestal de voorpret of de herinnering: de werkelijkheid heeft meer te maken met het kwijtraken van de bagage. (<i>Regina Nadelson</i>)
Reizen	Als u het eten afwijst, de gewoonten negeert, bang bent voor de godsdienst en de mensen uit weg gaat, doet u er beter aan thuis te blijven. U bent dan net een kiezelsteen die in het water wordt gegooid: u wordt nat aan de oppervlakte, maar maakt nooit deel uit van het water. (<i>James A. Michener</i>)
Reizen	Als kind ga je met je bibliotheekkaart op reis naar exotische, verre oorden. Als volwassene doe je dat met je kredietkaart. (<i>Sam Ewing</i>)
Rekening	Als u iets voor niets krijgt betekent dat alleen dat u de rekening nog moet krijgen. (<i>Franklin P. Jones, Quote Magazine</i>)
Relatie	De dingen die je met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam,

maar de kleine verschillen maken haar interessant. (*Todd Ruthman*)

- Relatie** De ware test van een relatie is het oneens zijn, terwijl je elkaars hand vasthoudt. (*Alexandra Penney*)
- Relaties** Doe altijd wat u toezegt te zullen doen. Dat is de lijm en het bindtouw voor goede relaties. (*Jeffrey A. Timmons*)
- Relaties** Relaties met anderen blijken niet gemakkelijk tenzij we alles doen wat we kunnen om onszelf te begrijpen. We spiegelen onszelf in anderen: anderen zijn de norm waardoor we waarlijk onszelf leren kennen. (*Ernesto Treccani, Giuseppe Tarozzi*)
- Relativiteit** Om Einstein te begrijpen hoeven we alleen maar op te merken dat een verkeerslicht tweemaal zo lang rood blijft als groen, en dat beide fasen maar twintig seconden duren. (*Aldo Cammarota*)
- Relativiteit** Charles H. Townes, die een Nobelprijs kreeg voor zijn werk in de laser-technologie, nam in een toespraak als volgt afstand van de hem bewezen eer: "Het is zoals de bever tegen het konijn zei terwijl ze opkeken tegen de enorme damwand van de stuw: 'Nee, dat is niet mijn werk. Maar het is wel gebaseerd op een idee van mij.'" (*Neil Morgan, Tribune, San Diego*)
- Religie** Men zegt dat de wetenschap, als ze eindelijk een blik over de bergkam heen kan werpen, zal merken dat de religie daar al die tijd al zit. (*Peter O'Toole*)
- Religiositeit** De ware religiositeit is een manier van leven, geen wit gewaad dat we op de sabbat omslaan en dan weghangen in de zesdaagse kast van onze onverschilligheid. (*W.W.*)
- Rennen** Wat heeft rennen voor zin als je niet op de goede weg bent? (*Dennie Van Den Hombergh*)
- Reputatie** De reputatie van duizend jaar kan worden bepaald door het gedrag van één uur. (*Japans spreekwoord*)
- Reputatie** De reputatie van duizend jaar kan worden bepaald door het gedrag van één uur. (*Japans spreekwoord, aangehaald door Herman De Zwaan, Oldebroek (Nederland)*)
- Reputatie** Reputatie is karakter minus datgene waarop je bent betrapt. (*Michael Iapoco*)
- Respect** Respect is net als een glimlach: het kost niets en iedereen stelt het op prijs. (*Vagner Fernandes Lobosco*)
- Respect** De mens heeft meer respect voor de ouderdom van whisky en meubels dan

voor die van zijn medemensen. (*Georges Mikes*)

- Restaurant** En wat restaurants betreft, is het u nooit opgevallen dat u daar meer moet betalen naarmate er minder licht brandt? (*G.G.*)
- Reumatiek** In reumatiek en ware liefde geloven we pas na de eerste aanval. (*Marie von Ebner-Eschenbach*)
- Revolutie** Erger dan een mislukte revolutie is een die halverwege blijft steken. (*L.S.*)
- Revolutie** Elke geslaagde revolutie kleedt zich op den duur in de gewaden van de tiran die ze heeft afgezet. (*Barbara Tuchman*)
- Rijden** Rij niet alsof de weg van u is, rij alsof de auto van u is. (*Sam Ewing, The Wall Street Journal*)
- Rijexamen** De rijexaminator troostte me: "U moet het niet zien als zakken. U moet het zo bekijken: het verlengt uw leven." (*H.B.*)
- Rijk** Wie op grote schaal rijk wil worden zal grote aantallen mensen tevreden moeten stellen. De consument beloont wie hem goed bedient. Karl Marx zou het niet hebben geloofd, maar geen enkele miljardair is rijk geworden door zijn of haar werknemers uit te buiten. (*Paul Craig Roberts*)
- Rijkdom** De ware rijkdom van een mens bestaat uit het goede dat hij voor zijn medemens heeft gedaan. (*Mahatma Gandhi*)
- Rijpheid** Rijpheid is: een karwei kunnen klaren of er toezicht is of niet; geld bij je kunnen hebben zonder het uit te geven; onrecht dragen zonder je gram te willen halen. (*A.L.*)
- Rijpheid** Rijpheid is het herwinnen van de ernst die je als kind had bij het spel. (*Nietzsche*)
- Rimpels** Als je veel lacht komen later je rimpels op de goede plaatsen. (*A.M.*)
- Risico** Als u nooit bang of in de war of bezeerd bent, betekent dat dat u nooit risico's neemt. (*J.S.*)
- Risico** Het risico van succes is de arrogante veronderstelling dat hetgeen je in het verleden hebt gedaan ook in de toekomst zal werken. (*C. William Pollard*)
- Risico** Wie geen enkel risico neemt zet alles op het spel. (*Geena Davis*)
- Rivieren** De rivieren weten dat zij nooit terugkeren naar hun hoogland. Zij weten meer dan de mens. (*Gerrit Kouwenaar*)

Robots	We leven als robots en dat vereist stalen zenuwen. (<i>Jó Soares</i>)
Roddel	Roddel is uit de tweede hand genoten ondeugd: de zoete, verfijnde voldoening zonder risico. (<i>E.H.</i>)
Roddelaars	Roddelaars roepen wantrouwen op. We kunnen nooit zeker weten of degene die anderen door het slijk haalt tegenover ons, niet hetzelfde met ons zal doen zodra wij onze rug gekeerd hebben. (<i>Cristina Sousa, Ser BerCreecer (Mexico)</i>)
Roem	Roem valt gewoonlijk mensen ten deel die aan iets anders denken. (<i>O.H.</i>)
Roem	Roem betekent voor mij: voor mijn dood in een grote krant nog eens 14 verticaal of 36 horizontaal in de kruiswoordpuzzel wezen. (<i>B.T.</i>)
Roem	Roem is een grillige minnaar. (<i>Wole Soyinka</i>)
Roem	Roem en rijkdom veranderen iemand niet, maar laten zien wie hij werkelijk is. (<i>José Narosky</i>)
Roem	Ten onrechte verkregen roem is als een sneeuwpop in de zon – als het hem te heet onder de voeten wordt blijft slechts de opsmuk over. (<i>Joël Palma</i>)
Roken	Toen ik een meisje was moest ik stiekem doen om mijn ouders niet te laten merken dat ik rookte. Tegenwoordig moet ik stiekem doen om mijn kinderen niet te laten merken dat ik rook. (<i>E. Zwart</i>)
Romantiek	Romantiek heeft te maken met kleine dingen. (<i>Gregory J. Godeck</i>)
Rook	Waar rook is moet toast zijn. (<i>J.C. Thomas</i>)
Roos	De geur blijft in de hand die de roos geeft. (<i>H.B.</i>)
Rust	Het idee van rust bestaat in een zittende kat. (<i>Jules Renard</i>)
Rust	Een generatie geleden hadden de meeste mensen na hun dagtaak behoefte aan rust. Nu hebben ze behoefte aan beweging. (<i>Los Angeles Times Syndicate</i>)
Rusten	Voordat de kinderen van mijn peuterklas aan het eind van de morgen worden opgehaald, moeten ze rusten. De levendige peuters vinden dat zelf maar niets. Een van hen wist ook precies te vertellen waarom en klaagde: "Juffrouw, ik heb een hekel aan rusten. Dan vervelen mijn benen zich zo." (<i>Cherry Stephen</i>)
Ruzie	Niets houdt een ruzie zo goed gaande als twee mensen die niet meer weten

waarover ze ruzie hebben. (*O.A. Battista*)

Ruzie Ruzies zouden niet lang duren als de fout maar bij één partij lag. (*La Roche-foucauld*)

Ruzie De enige die bij een ruzie naar beide partijen luistert, is de buurman. (*Ruth Brown, National Enquirer*)

Samaritaan Niemand zou nog weten wie de Barmhartige Samaritaan was als hij het alleen maar goed had bedoeld. Hij had ook nog eens veel geld. (*Margaret Thatcher*)

Samenleven We moeten allemaal leren samenleven als broeders of we gaan allemaal samen onder als dwazen. (*Maarten Luther King*)

Samenleven De grootste kunst van alle kunsten is de kunst om samen te leven. (*William Lyon Phelps*)

Samenleving Het is een teken dat onze samenleving niet langer landelijk is, dat hagelstenen waarvan de grootte eens werd aangeduid met duiven- of kippeneieren nu worden vergeleken met tafeltennis-ballen.(*B.V.*)

Samenleving Alles wat u over een samenleving wilt weten kunt u leren uit de wijze waarop ze omgaat met dieren en stranden. (*Frank Deford*)

Samenzijn Laat openingen in uw samenzijn zodat de hemelwind tussen u danst. (*Kahlil Gibran*)

Satire Satire is het traditionele wapen van de machtelozen tegen de machtigen. (*Molly Iivins*)

Satire Satire is een soort spiegel waarin de beschouwer gewoonlijk ieders gelaat ontdekt behalve het zijne. (*Jonathan Swift*)

Satire Satire is humor die zijn geduld heeft verloren. (*G.M.*)

Saturnus Mijn favoriete wetenschappelijke theorie is dat de ringen van Saturnus zijn samengesteld uit zoekgeraakte vliegtuigkoffers. (*Mark Russell*)

Sceptisch Je kunt beter goedgegelovig zijn dan te sceptisch. (*Chinees spreekwoord*)

Schaamte Een van de tegenvallers van onze tijd is dat we door het wegnemen van valse schaamte ook zoveel echte schaamte hebben afgeschaft. (*Louis Kronenberger*)

Schaden Laat ons lezen en laat ons dansen: twee manieren om de tijd te verdrijven

- die de wereld nooit zullen schaden. (*Voltaire*)
- Schaduw** Wees nooit bang van schaduwen. Die betekenen alleen dat er vlakbij een licht schijnt.(*Ruth E. Renkel*)
- Schaken** Als het spel voorbij is , gaan koning en pion terug in hetzelfde doosje. (*Italiaans gezegde*)
- Schaterlach** Een schaterlach is net zo min te stuiten als eb en vloed. Het zijn allebei natuurkrachten. (*William Rotsler*)
- Schepping** De mens is de doornenkroon van de schepping.(*Stanislaw Lec*)
- Schepping** De zesde dag schiep God de vrouw en toen was zijn fantasie ten einde. (*Clem Schouwenaars*)
- Schijn** Velen zijn de lak, weinigen het hout. (*José Norosky*)
- Schijn** Schijn bedriegt soms zozeer dat je zou willen dat mensen, net als verpakte levensmiddelen, voorzien waren van een etiket met de ingrediënten. (*Helen Hudson*)
- Schoenen** Als iemand vroeger gymschoenen droeg, was dat meestal omdat hij geen gewone schoenen kon betalen. Tegenwoordig ligt dat precies omgekeerd. (*Selma Lehrer*)
- Scholing** Scholing moet erop gericht zijn studenten te helpen onafhankelijk van gevestigde opvattingen te denken. (*Paul E. Gray*)
- Schoonheid** Niets maakt de vrouw mooier dan de overtuiging dat ze mooi is. (*Sophia Loren*)
- Schoonheid** Wie de grootste innerlijke schoonheid bezit, ontwaart de meeste schoonheid in de wereld. (*Vicente A. Salaverri*)
- Schoonheid** ‘t Is wonderlijk zo compleet als de misvatting is dat schoonheid goedheid is. (*Tolstoi*)
- Schoonheid** Schoonheid is een gave van God, een van de zeldzaamste en kostbaarste, en we moeten dankbaar zijn als we zo gelukkig zijn die te bezitten, en zo niet, dankbaar dat anderen ze bezitten voor ons genoeg. (*W. Somerset Maugham*)
- Schoonheid** Schoonheid ligt in het hart van de beschouwer. (*Al Bernstein*)
- Schoonheid** De schoonheid van dingen ligt in de geest die ze aanschouwt. (*David Hume*)

Schoonheid	Sommige mensen verliezen, hoe oud ze ook worden, nooit hun schoonheid. Ze verplaatsen die alleen van hun gezicht naar hun hart. (<i>Martin Bubaum</i> , National Enquirer)
Schoonheid	Besef van schoonheid is een stemvork in het hoofd die gaat klinken bij de toevallige confrontatie met iets moois. (<i>David Gelernter</i> , Machine Beauty)
Schoonmaken	Het huis schoonmaken terwijl de kinderen nog opgroeien is net als het trottoir schoonscheppen terwijl het nog sneeuwt. (<i>P.D.</i>)
Schrijver	De schrijver en Nobelprijswinnaar Isaac Bashevis Singer : Toen ik klein was noemden ze me een leugenaar, nu ik volwassen ben noemen ze me een schrijver. (<i>Time</i>)
Schrijvers	Sommige schrijvers denken dat ze bij de volgende mode aan hun trekken zullen komen. Ze vergissen zich. Net wanneer ze op het punt staan beroemd te worden zijn ze alweer verouderd. (<i>I.P.</i>)
Schrijvers	Schrijvers zijn een merkwaardig ras, waarvan de activiteit bestaat in het verschaffen van geluk aan zichzelf en hun lezers door het beschrijven van ongeluk. (<i>Claude Roy</i>)
Schrijvers	Schrijvers bouwen luchtkastelen, lezers wonen erin, en uitgevers innen de huur. (<i>Maxim Gorki</i>)
Schuld	Menigeen die de verkeerde weg is ingeslagen geeft de weg de schuld. (<i>José Narosky</i>)
Schuld	De reden waarom we de schuld geven aan vorige generaties is dat er maar één andere mogelijkheid is. (<i>Doug Larson</i> , United Feature Syndicate)
Schuldenaar	Geleend goud is terug te betalen, maar we blijven tot onze dood de schuldenaar van wie vriendelijk voor ons zijn. (<i>Maleis spreekwoord</i>)
Schut	Ik was erachter gekomen dat het fout was vriendelijk te glimlachen als iemand me voor gek zette. (<i>Marcel Proust</i>)
Science fiction	Mijn vrouw en ik besteden veel aandacht aan lezen en vermageren. Op een dag vroeg ik wat mijn vrouw voor een boek las. Science fiction, zei ze. Het boek heette: <i>Lekker eten en slank worden</i> . (<i>J.B.</i>)
Seks	In de boeken gaat het meestal over seks, zelden over het hebben van kinderen. In het leven is het precies andersom. (<i>David Lodge</i>)
Serius	Neem uw werk serieus, maar uzelf met een korreltje zout. (<i>C.W. Metcalf</i>)

Sinterklaas	De drie stadia van de mens: hij gelooft in Sinterklaas; hij gelooft niet in Sinterklaas; hij is Sinterklaas. (<i>Jim Guthrie</i>)
Slaaf	Er is geen koning die niet een slaaf in zijn stamboom heeft, en geen slaaf die niet een koning in de zijne heeft. (<i>Helen Keller</i>)
Slapeloosheid	Niets helpt beter tegen slapeloosheid dan merken dat het tijd is om op te staan. (<i>B.G.</i>)
Slapeloosheid	De beste remedie tegen slapeloosheid is de maandagochtend. (<i>Reporter</i>)
Slechtheid	Alles bij elkaar hebben we in het leven en in de geschiedenis zo veel goede mannen en vrouwen aangetroffen dat we het geloof in de slechtheid van de mens helemaal hebben verloren. (<i>Will en Aiel Durant</i>)
Slim	Wie niet rijk is moet slim zijn.(<i>Hugo Claus</i>)
Slim/stom	Het voordeel van slim zijn is dat je gemakkelijk kunt doen of je stom bent. Het omgekeerde is veel moeilijker. (<i>Tucholsky</i>)
Slordig	Een van de voordelen van slordig zijn is dat je steeds weer nieuwe dingen ontdekt. (<i>A.A. Milne</i>)
Sluw	Het is niet eenvoudig om tegelijk sluw en sympathiek te zijn, en weinig mensen spelen dat na hun 6 ^{de} nog klaar. (<i>John W. Gardiner en Francesca Gardner Reese</i>)
Smaken	Men moet aan kinderen en vogels vragen hoe kersen en aardbeien smaken; (<i>Goethe</i>)
Snel	Hoe sneller vliegtuigen worden, hoe langer het duurt om op het vliegveld te komen.(<i>J.Marias</i>)
Snellezen	De eenvoudigste manier om te leren snellezen is onverwacht een brief krijgen van de belastinginspecteur. (<i>The Cockle Bur</i>)
Soaps	In televisieseries duurt alles zo lang. Er was er een waarin de ster in verwachting raakte. Haar zwangerschap duurde twee jaar en de bevalling drie weken. En dan zeiden ze nog dat de baby te vroeg geboren was. (<i>Aldo Cammarota</i>)
Sorteren	Zeg het beste. Denk de rest. (<i>Craig Seibold</i>)
Spannend	Geen spannender moment dan dat waarop de mug in de slaapkamer is opgehouden met zoemen. (<i>Doug Larson</i>)

Sparen	De beste tijd om te sparen is als je geld hebt. (<i>Aldo Cammarota</i>)
Speelgoed	Stukken speelgoed worden tegenwoordig zo geraffineerd gemaakt, dat ze met elkaar kunnen spelen. (<i>William D. Tammeus</i>)
Spel	Zodra het spel uit is gaan de koning en de pion dezelfde kist in. (<i>Italiaans spreekwoord</i>)
Spel	In ons spel laten we zien wat voor soort mensen we zijn . (<i>Ovidius</i>)
Spelen	Over spelen praten we vaak alsof het gaat om ontspanning na serieus leren. Maar voor kinderen is spelen serieus leren. Spel is het werk van de kinderjaren. (<i>Fred Rogers</i>)
Spiegel	De beste spiegel is het oog van een vriend. (<i>Keltisch spreekwoord</i>)
Spiegel	De spiegel geeft alleen de feiten weer, niet de poëzie. (<i>Mary Sarton</i>)
Spiegel	De ware spiegel van onze woorden is de loop van ons leven. (<i>Montaigne</i>)
Spijt	Soms hebt u spijt van bepaalde woorden; spijt dat u bent weggegaan of juist gebleven, spijt dat u hebt verloren of gewonnen, spijt dat u weer zoveel hebt uitgegeven. Maar in de loop van uw leven komt u erachter dat u nimmer spijt heeft van vriendelijk zijn. (<i>Herbert V. Prochnow</i>)
Spijt	Als u vanavond iets gaat doen waar u morgenochtend spijt van zult hebben, begin dan morgen eens met lekker uit te slapen. (<i>Henny Youngman</i>)
Spoken	Als u niet in spoken gelooft bent u nooit naar een familiereünie gegaan.(<i>Ashleigh Briljant</i>)
Spontaneïteit	Het is moeilijk gemakkelijker te zijn. Spontaneïteit moet berekend zijn.(<i>Ned Rorem</i>)
Sporen	Onze kinderjaren laten hun spoor na op de plekken waar we zijn geweest, zoals een bloem zijn geur achterlaat op de dingen die ze heeft aangeraakt. (<i>Chateaubriand</i>)
Sport	Sport is de speelgoedafdeling van het leven. (<i>J.C.</i>)
Sport	Alleen in de sport komt het voor dat we de temperamentvolle, kortaangebonden werknemer in dienst houden en zijn baas ontslaan. (<i>W.T.</i>)
Sportjournalist	Een sportjournalist is iemand die op zaterdag kan voorspellen welke club op zondag gaat winnen, en die op maandag kan verklaren waarom ze dat

	niet heeft gedaan. (<i>Erna Ryckewaert, Brugge</i>)
Sportwedstrijd	Sportwedstrijden zijn de enige vorm van amusement waarvan je de afloop niet kent, hoe vaak je er ook heen gaat. (<i>Neil Simon</i>)
Spreken	Er is altijd tijd om te spreken, maar niet om te zwijgen. (<i>Espin</i>)
Spreken	Spreek langzaam, spreek zacht, en zeg niet te veel. (<i>John Wayne</i>)
Spreken	Er zijn veel mensen bij wie het gemak van spreken slechts voortkomt uit het onvermogen om te zwijgen. (<i>Emmer weekblad</i>)
Staal	“Een moker verbrijzelt glas, maar smeedt staal”, luidt een gezegde. Sommige mensen zijn als glas; ze worden gebroken door de mokerslagen van het leven. Anderen zijn als staal: ze worden tot mooiere , sterkere vormen omgesmeed. (<i>Smiley Blanton en Norman Vincent Peale</i>)
Staat	De Staat die niet in zijn jeugd investeert, verbeurt zijn toekomst. (<i>Mario do Carmo Pereira</i>)
Stad/land	Het verschil tussen stand en land: op het land betekent het iets als u een autoportier hoort dichtslaan. (<i>W.C.</i>)
Stagneren	Afgezien van het verkeer heeft niets ons land zo doen stagneren als commissies.(<i>Will Rogers</i>)
Stamboom	Voordat ze gaan opscheppen over hun stamboom zijn de meeste mensen flink aan het snoeien geweest. (<i>O.A. Battista</i>)
Stap	De belangrijkste stap in je leven is misschien die waarmee je mensen tegemoetkomt. (<i>Henry Boye, National Enquirer</i>)
Statistieken	Statistieken zijn mensen waar de tranen van zijn afgeveegd. (<i>Paul Brodeur</i>)
Statistieken	Statistieken kunnen niet in de plaats komen van een goed oordeel. (<i>Henry Clay</i>)
Steen	Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde ezelin. (<i>Dolf Verspoor</i>)
Stem	Een luide stem kan niet concurreren met een duidelijke stem, zelfs als die fluistert. (<i>Barry Neil Kaufman</i>)
Stembuiging	Met een stembuiging kun je veel meer zeggen dan met je woorden. (<i>Malcolm S. Forbes</i>)
Sterk	Met een zacht woord kun je een olifant voorttrekken aan een haar. (<i>Perzisch</i>)

spreekwoord)

- Sterven** Sterven voordat iemand alles heeft gedaan wat hij wilde, is tragisch. Sterven lang nadat iemand alles heeft gedaan wat hij wilde, is rampzalig. (K.S.)
- Sterven** Je hebt niet te kiezen hoe je wilt sterven. Of wanneer. Je kunt alleen kiezen hoe je wilt leven. Nu. (*Joan Baez*)
- Stilte** Als we een scherpe blik hadden voor alles wat in het menselijk leven gewoon is, zou dat zijn als het horen van het groeiende gras of de harteklop van een eekhoorn, en we zouden bezwijken aan dat gedaver dat de andere kant van de stilte is. (*George Eliot*)
- Stilte** Sommige mensen praten omdat ze menen dat geluid draaglijker is dan stilte. (*Margaret Halsey*)
- Stilte** Stilte is een magnetische kracht. Ze trekt aan je gevoelens. Ze schept een stemming in je en je droomt in de stilte en voelt die aan als muziek. (*Marcel Marceau*, aangehaald door *Ruth Marshall*, Newsweek)
- Stilte** Stilte is een stukje hemel dat afdaalt naar de aarde. (*E. Psichart*)
- Stiptheid** Stiptheid is een plicht, geen deugd. (*A.E. Housman*)
- Stoelen** Ik had drie stoelen in huis: een voor eenzaamheid, twee voor vriendschap en drie voor gezelschap.(*Thoreau*)
- Stommitieit** Van stommitieit ga je niet dood, maar je gaat er wel van zweten. (*Engels spreekwoord*)
- Stoten** Een mens stoot zich vaak aan dingen waar hij overheen moet stappen. (*G. Veldman*)
- Studenten** Veel studenten behandelen kennis als een vloeistof om in te slikken en niet als een vaste stof om eerst op te kauwen, en vragen zich dan nog af hoe het komt dat ze zo weinig echte voeding verschaft. (*S.H.*)
- Studie** Studie is geen middel tot een doel maar een doel op zichzelf. (*Robert A. Heinlein*)
- Succes** Tegenwoordig verwachten mensen dat ze de deur naar het succes kunnen openen met een afstandsbediening. (*Herman de Zwaan*)
- Succes** Succes is een marathon, geen sprint. (*Executive Speechwriter Newsletter*)

- Succes** Het is verbazend knap om blij te kunnen zijn met het succes van iemand anders. Vooral als het iemand is die je na staat. (*Manuel Alcantara*)
- Succes** Succes is een ladder die je niet kunt beklimmen met de handen in je zakken.
(*Amerikaans spreekwoord*)
- Succes** Niemand heeft zich ooit verontschuldigd voor zijn weg naar succes. (*Dave Del Dotto*)
- Succes** Succes is hoe hoog je terugkaatst, nadat je het dieptepunt hebt bereikt.
(*Generaal George Patton*)
- Succes** Succes is geen kwestie van geheime strategieën. Succes is het resultaat van een goede voorbereiding, hard werken en leren van je fouten. (*Generaal Colin L. Powell*)
- Succes** Stel u niet ten doel succes te hebben: doe iets dat u graag doet, iets waarin u gelooft, dan komt het succes vanzelf. (*David Frost*)
- Succes** Succes is hoe hoog je terugkaatst, nadat je het dieptepunt hebt bereikt.
(*generaal George Patton*)
- Succes** Succes is een kwestie van geluk. Vraag maar aan een pechvogel. (*Michael Levine*)
- Succes** Succes heeft niets te maken met wat je in het leven wint of bereikt voor jezelf. Het is wat je doet voor anderen. (*Danny Thomas*)
- Succes** Streven naar succes zonder hard te werken is trachten te oogsten waar je niet hebt gezaaid. (*David Bly*)
- Succes/geluk** Succes is krijgen wat je wilt. Geluk is waardenen wat je hebt. (*H.Jackson Brown*)
- Synoniem** Een synoniem is een woord dat je gebruikt als je niet weet hoe je het andere moet spellen.(*B.P.*)
- Taal** Een andere taal is een andere kijk op het leven. (*Frederico Fellini*)
- Taal** De taal is een wapen. Houd het scherp. (*Kurt Tucholsky*)
- Taal** Waar geen taal leeft, is geen volk. (*Guido Gezelle*)
- Taal** In de taal is niets onveranderlijk vastgelegd: de grootste schrijvers veranderen haar voortdurend. (*C.E. Montague*)

Taal	De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld. (<i>Ludwig Wittgenstein</i>)
Taal	Wie een taal spreekt die zijn moedertaal niet is, die wordt naar beneden gedrukt, onherroepelijk. Waarom hebben gekoloniseerde volkeren zoals negers en indianen de reputatie gekregen dat ze zo kinderlijk zijn? Omdat zij gedwongen waren tegen hun meesters talen te spreken die zij niet goed kenden. (<i>W.F. Hermans</i>)
Taal	De geest van een taal treedt het duidelijkst aan het licht in haar onvertaalbare woorden. (<i>Marie Von Ebner-Eschenbach</i>)
Tabak	Ik kuste mijn eerste vrouw en rookte mijn eerste sigaret op dezelfde dag. Daarna heb ik nooit meer tijd gehad voor tabak. (<i>Arturo Toscanini</i>)
Tact	Tact is de kunst mensen ervan te overtuigen dat ze meer weten dan u. (<i>Raymond Mortimer</i>)
Talen	Talen beheersen is een goed middel om breddenkender te worden en zichzelf en anderen beter te leren kennen. (<i>Marianne Vincent</i>)
Talent	Laat geen van uw talenten onbenut: het bos zou erg stil zijn als alleen de beste zangers onder de vogels zich lieten horen. (<i>H. van Dijke</i>)
Talent	Talent heeft iedereen. Zeldzaam is alleen de moed om het talent te volgen naar de onbekende toekomst waar het heen leidt. (<i>Erica Jong</i>)
Talent	Talent zal de vraag naar zichzelf nooit inhalen. (<i>Malcolm S. Forbes</i>)
Talent	We hoeven niet allemaal over een wereldschokkend talent te beschikken. Gezond verstand en liefde volstaan. (<i>Myrtle Auvil</i>)
Talent	Talent is begaafdheid plus passie: een zo sterke drang om succes te hebben dat geen kracht op aarde die kan weerstaan. (<i>Neil Simon</i>)
Talent	Het talent, is zin hebben iets te doen (<i>Jacques Brel</i>)
Talent/geluk	Iedereen denkt dat talent hebben een kwestie van geluk is; niemand denkt dat geluk hebben een kwestie van talent is . (<i>J.B.</i>)
Tandarts	Waarom vragen tandartsen alleen of het pijn doet wanneer u niets terug kunt zeggen.? (<i>D.L.</i>)
Tandarts	In de stoel van de tandarts worden we allemaal weer kind. (<i>Arthur Benjamin, tandarts</i>)

Te laat komen	Te laat komen is gebrek aan respect, niet aan tijd. (<i>Lyda C. Lombardi</i> , <i>Las flores de Lyda</i> (Argentinië))
Team	Een groep wordt een team zodra ieder lid zeker genoeg van zichzelf en zijn bijdrage is om de bekwaamheid van de anderen te prijzen.(<i>Bits & Pieces</i>)
Teamwerk	Het leuke van teamwerk is dat er altijd anderen aan jouw kant staan.(<i>M.C.</i>)
Tederheid	Tederheid is hartstocht in rust. (<i>Joseph Joubert</i>)
Tegemoetzien	Iets tegemoetzien is nog leuker dan erop terugkijken. (<i>Malcolm S. Forbes sr.</i> , <i>Forbes</i>)
Tegenslag	Wie geen tegenslag heeft gehad, kent zijn eigen kracht nog niet.(<i>Ben Jonson</i>)
Tegenstelling	De meest beschaafde volkeren zijn even dicht bij de barbaarsheid als het meest gepolijste ijzer bij roest is. (<i>Rivarol</i>)
Tegenstelling	Ze beginnen het tv-journaal met “Goedenavond” en leggen uit waarom dat niet zo is. (<i>R.O.</i>)
Tekenen	Tekenen aan de wand betekenen gemeenlijk dat er minstens één klein kind in het gezin is. (<i>F.J.</i>)
Tekortkoming	Het enige leuke van tekortkomingen is het plezier dat anderen eraan beleven. (<i>D.L.</i>)
Telefoon	Telefoon: het beste middel om iemand aan het lijntje te houden. (<i>Fernand Lambrecht</i>)
Telefoon	Een vader van vijf tieners beweert dat het zes jaar geleden is dat hij voor het laatst een telefoon oppakte die niet warm was. (<i>A.C.</i>)
Telefoon	Dank zij de telefoon kan iedere opdringerige verkoper tegenwoordig zijn voet in uw oor zetten. (<i>Doug Larson</i>)
Telefoon	Er zijn ergere dingen dan een telefoontje midden in de nacht van iemand die het verkeerde nummer heeft gedraaid. Het had ook het goede nummer kunnen zijn.(<i>Doug Larson</i> , <i>United Feature Syndicate</i>)
Televisie	Televisie kan ons veel geven, maar niet de tijd om na te denken. (<i>Bernice Buresch</i>)
Televisie	De televisie kent een vaste regel: geen programma is te slecht voor de

zomer. (*P.D.*)

- Televisie** Zet de televisie af en het leven aan! (*Bernardo Lazo Langner*)
- Ten onder gaan** Wees niet bang dat de wereld vandaag ten onder zal gaan... in Tokio is het al morgen.(*Charles M. Schulz*)
- Tevreden** Hoe tevredener we zijn, hoe minder behoefte we hebben een ander onderuit te halen om onszelf belangrijker te voelen. (*Odetta*, aangehaald door *Brian Lanker*)
- Tevredenheid** Maak u sterk met tevredenheid, want die is een onneembare vesting. (*Epic-tetus*)
- Tevredenheid** Wie tevreden is over zijn arbeid, heeft reden tot ontevredenheid over zijn tevredenheid. (*Multatuli*)
- Thuis** Thuis is: waar we het ene eind van onze levensdraad vastknopen. (*M.B.*)
- Thuis** Waar is thuis? Thuis is waar het hart kan lachen zonder verlegenheid. Thuis is waar de tranen van het hart kunnen drogen in hun eigen tempo.(*Vernon Baker, Courant*, Harford)
- Thuis** Waar je weg wilt als je groot wordt en waar je terug wilt als je oud wordt. (*John Ed Pearce*)
- Thuis** Thuis is een uitvinding die nog niemand heeft kunnen verbeteren. (*Ann Douglas*)
- Thuis koken** Niets heeft het thuis koken zo bevorderd als de smaak van een sandwich uit een automaat. (*Quote Magazine*)
- Tiener** Iedere tiener is een stereo-type. (*Aldo Cammarota*)
- Tijd** De tijd is alleen maar de rivier waar ik in vissen ga. (*Thoreau*)
- Tijd** Zij die hun tijd het slechtst gebruiken zijn de eersten om te klagen over de kortheid van de tijd. (*Jean de La Bruyère*)
- Tijd** Uiteindelijk is tijd alles wat je hebt, en je kunt hem dan ook maar beter proeven dan uitsparen. (*E.G.*)
- Tijd** De Tijd, jaloerse lasteraar, maakt alle mensen verwant. (*Shakespeare*)
- Tijd** De tijd die ons iedere dag ter beschikking staat is rekbaar: gevoelde hartstochten doen hem uitdijen, opgewekte hartstochten doen hem inkrimpen

en sleur vult hem op. (*Marcel Proust*)

- Tijd** De tijd is de beste leermeester, maar hij heeft de slechte gewoonte zijn studenten te doden. (*Aldo Cammarota*)
- Tijd** Tijd is kostbaarder dan geld: het is leven. Je kunt altijd aan meer geld komen, maar nooit aan meer tijd. Als die op is, ben je er gewoon niet meer. (*Harold Taylor*)
- Tijd** De jaren verstrijken in een oogwenk, maar het einde van de maand lijkt altijd ver weg. (*Jorge Raposo*)
- Tijden** Wie geen slechte tijden kan verdragen, zal geen goede tijden beleven. (*Joods spreekwoord*)
- Tijden** In tijden als de onze helpt het te bedenken dat er altijd tijden als de onze zijn geweest. (*Paul Harvey, Los Angeles Times Syndicate*)
- Tijden** Als we goed leven, is de tijd ook goed, Zoals wij zijn, zijn de tijden. (*Augustinus*)
- Tijdmachine** De beste tijdmachines zijn onze kinderen. ("*Graffiti*")
- Tijdperken** Geen geluid is zo suggestief als het gefluit van een stoomlocomotief in de verte. Vergelijk dat met het gebulder van een straalvliegtuig en het verschil tussen twee tijdperken wordt u hartverscheurend duidelijk. (*Anatole Broyard*)
- Tijdsprobleem** Een van de grote problemen van deze tijd is dat je al moet sparen voor de studie van je kinderen, terwijl je je eigen studieschuld nog moet afbetalen. (*Doug Larson*)
- Tijdwinst** De ware tijdwinst is kijken naar een zwaan. (*Bertus Aaffjes*)
- Timing** Timing is alles in het leven (*Carl Lewis*)
- Tiranniseren** Wie geen angst heeft voor zijn medemensen heeft geen reden om hen te tiranniseren. (*Bertrand Russell*)
- Tobben** Tobben geeft kleine dingen vaak een grote schaduw. (*Zweeds spreekwoord*)
- Tobben** Tobben geeft minder werk dan iets aan de toestand doen. Dat geldt met name wanneer we zorgvuldig de grootst mogelijke problemen uitzoeken om over te tobben. Iedereen wil de aarde redden; niemand wil moeder helpen met de afwas. (*P.J. O'ourke*)
- Tobben** Tob niet om gedane zaken, maar onthoud ze wel. (*Thomas H. Raddall*)

Toegeven	Er is heel wat nadenken, inspanning en vastbelotenheid nodig om toe te geven. (<i>R.E.</i>)
Toekomst	De toekomst kunnen we onze kinderen niet geven, hoe we ook ons best doen om die voor hen veilig te stellen. Maar we kunnen hun wel het heden geven. (<i>K.N.</i>)
Toekomst	Probeer de dingen in perspectief te zien. Over vijftig jaar zitten scholieren op de geschiedenisles te geeuwen over wat ons op het ogenblik koude rillingen bezorgt. (<i>O.C.</i>)
Toekomst	Niemand kan zijn leven achterwaarts leven. Kijk vooruit, daar ligt je toekomst. (<i>Ann Landers</i>)
Toekomst	De toekomst kondigt zijn komst niet aan. (<i>George F. Will</i>)
Toekomst	Ze zeggen dat als een mens verdrinkt, hij zijn hele leven in een flits voor zich ziet. Mijn theorie is dat als een kind geboren wordt, het zijn hele toekomstige leven in een flits voor zich ziet. Daarom begint het zo te brullen. (<i>Richard J. Needham</i>)
Toekomst	Koffie zonder cafeïne. Bier zonder alcohol. Melk zonder vet. Wat staat ons nog meer te wachten? Bruidssuites met stapelbedden? (<i>Orben's Current Comedy</i>)
Toekomst	Ik houd meer van de dromen over de toekomst dan van de geschiedenis van het verleden. (<i>Thomas Jefferson</i>)
Toekomst	Koffie zonder cafeïne. Bier zonder alcohol. Melk zonder vet. Wat staat ons nog meer te wachten? Bruidssuites met stapelbedden?(<i>Orben's Current Comedy</i>)
Toekomst	Offeren we het heden op voor de toekomst of de toekomst voor het heden? (<i>Supasra Maipiya, (Thailand)</i>)
Toekomst	Eerbied voor het verleden is belangrijk, maar ontzag voor de toekomst ook. (<i>Brad Herzog</i>)
Toekomst	De beste manier om de toekomst te voorspellen is haar te scheppen. (<i>Peter F. Drucker</i>)
Toekomst	De toekomst is de tijd waarin u zult wensen dat u had gedaan waar u vandaag niet mee bezig bent. (<i>Mary Waldrip</i>)
Toekomstvisie	Het kantoor van de toekomst heeft nog maar drie dingen nodig: een com-

puter, een mens en een hond. De mens is nodig om de hond te verzorgen; de hond is nodig om de mens bij de computer vandaan te houden. (*R.J.*)

Toen en nu In het verleden vroeg een man zich af of hij genoeg verdiende om te kunnen trouwen. Tegenwoordig vraagt hij zich af of hij zich kan redden zonder werkende vrouw. (*Good reading*)

Toen en nu De man die vroeger het hout voor de haard met de hand zaagde heeft nu een zoon die een kettingzaag gebruikt voor het snoeien van zijn struiken. (*Doug Larson*)

Toen en nu Vroeger floten de mensen bij het werk. Nu dragen ze koptelefoons. (*Michael Bailey*)

Toen en nu Vroeger was een standaardexcuus voor ontbrekend huiswerk: "De hond heeft het opgegeten." Nu is "de diskette gewist." (*N.Z. Becher*)

Toen en nu Tegenwoordig gaan de mensen op vakantie naar oorden waar je vroeger alleen kwam als dienstplichtige of als schipbreukeling. (*Doug Larson*)

Toen en nu Ik kan me niet meer herinneren wat voor uitvluchten de mensen verzonnen voordat er computers waren. (*Frank Clark*)

Toerist De gemiddelde toerist wil ergens heen waar geen toeristen zijn. (*Sam Ewing*)

Toespraak De ideale toespraak na een diner bestaat uit vijf woorden: "Dit is voor mijn rekening." (*Larry Wilde*)

Toeval Toeval is de tiende muze. (*Enrique Jardiel Poncela*)

Toezien Niets ter wereld is moeilijker dan weten hoe iets moet en zwijgend toezien hoe iemand anders het verkeerd doet. (*Theodore White, The Atlantic*)

Tolerantie Er is een grens waar tolerantie ophoudt een deugd te zijn. (*Edmund Burke*)

Tolerantie Tolerantie is woede onderdrukt door rede. (*Peter Ustinov*)

Tolerantie Verdraagzaamheid berust op hoffelijkheid, respect en het vermoeden dat de ander misschien toch gelijk heeft. (*Quote Magazine*)

Toneel Kent u die van de dief die succes had op het toneel? Hij stal de show. (*Amit Bhati*)

Topconferentie Op topconferenties wordt niets groots bereikt, maar ze voorkomen dat de zaken erger worden. (*Helmut Schmidt*)

- Traan** De wetenschap kan helpen verklaren hoe een virus zich vermenigvuldigt, maar niet waarom een traan wordt gestort. (*Dr. Bernard Lown*)
- Traan** De wetenschap kan helpen verklaren hoe een virus zich vermenigvuldigt, maar niet waarom een traan wordt gestort. (*Dr. Bernard Lown, The Healing Heart* door Norman Cousins)
- Traditie** Tradities zijn wegwijzers die diep in ons onbewuste staan. De voornaamste kunnen we niet eens beschrijven; we zijn er ons niet eens van bewust. (*Ellen Goodman*)
- Tranen** Een groot acteur kan u tot tranen bewegen. Maar dat kan een automonteur ook. (*Donald Reber*)
- Tranen** Tranen hebben iets heiligs. Ze zijn geen kenmerk van zwakte, maar van kracht. Ze zijn welsprekender dan tienduizend tongen. Ze zijn de boden van verpletterend verdriet, van diepe wroeging en van onzegbare liefde.(*Washington Irving*)
- Treinen** Hoe komt het dat het beste middel om treinen op tijd te laten lopen, iets te laat op het station te komen is? (*F.J.*)
- Troon** Je kunt een troon bouwen met bajonetten, maar dan kun je er niet lang op zitten.(*Boris Jeltsin*)
- Troost** Dat een hond zo'n troost kan zijn als u zich gedeprimeerd voelt, komt ook omdat hij niet hoeft te weten wat er scheelt. (*National Enquirer*)
- Troosten** Als predikant heb ik honderden sterfbedden en begrafenissen meegemaakt, en daarbij met ontzetting aangezien hoe mensen elkaar dwongen het verdriet in te slikken.
Waarom laten troosters niet hun onmacht blijken, in plaats van te proberen geforceerd iets zinvol te zeggen van een gebeurtenis waarin helemaal geen zin te ontdekken valt? Nabestaanden hebben er geen behoefte aan dat hun pijn wordt afgepraat, ze willen alleen ruimte voor hun verdriet. (*Okke Jager, De Tijd*)
- Trots** Te bescheiden is half trots. (*Jiddisch spreekwoord*)
- Trots** Trots heeft geen smaak, kleur of omvang. En toch is hij moeilijk in te slikken. (*August B. Black*)
- Trouwen** Jongelui die willen trouwen geef ik altijd de raad: Wacht ermee tot je elkaar op z'n minst grieperig hebt gezien. (*B.W.*)

- Trouwen** Trouwen is net als je haar kort laten knippen. Je weet pas of het je bevalt als het te laat is om van gedachte te veranderen. (*Jane Goodsell*)
- Trouwen** Een vrouw trouwt liever met iemand die slecht voor haar zorgt dan met iemand die slecht naar haar luistert. (*Kin Hubbard*)
- Trouwen** Voor wie gaat trouwen is het *vinden* van de juiste persoon even belangrijk als het *zijn* van de juiste persoon. (*Wilbert Donald Gough*)
- Trouwen** Mijn vrouw zei eens op de vraag hoe lang we getrouwd waren:”Zo lang dat op alles vier lagen verf zit.”(*George Dolan, Star-Telegram, Fort Worth*)
- Tucht** De prijs van de vrijheid is voor alle musici, zowel componisten als uitvoerenden, een heel grote beheersing, tuchtoefening en geduld; maar misschien gaat dat niet alleen voor musici op. Vinden we niet in alle kunst, in alle leven , vrijheid om te improviseren volgens de richtlijnen van de tucht? (*Yehudi Menuhin*)
- Tuinieren** Aan tuinieren komt veel water te pas, grotendeels in de vorm van transpiratie. (*Lou Erickson*)
- Tuinieren** De meest bevredigende vorm van tuinieren is jezelf in een tuinstoel planten.(*Doug Larson, United Feature Syndicate*)
- Tuinman** Eén van de grootste fouten die je als tuinman kunt maken is denken dat je de baas bent. (*Janet Gillespie*)
- TV-spots** Leerzaam zijn tv-spots. Ze leren je hoe stom de makers denken dat je bent. (*Graffiti*)
- Tweede** Sommige mensen raken in moeilijkheden als ze een tweede auto, een tweede hypotheek of een tweede borrel bestellen. (*E.W.*)
- Twijfelen** De jeugd verliezen is alles verliezen. Het betekent twijfelen. Het betekent de dingen zien door een vertekend waas van vooroordelen en scepsis. (*Jean Cocteau*)
- Twijfelen** Als u aanvankelijk twijfelt, twijfel dan nog eens. (*William Bennett*)
- Uit - thuis** Mijn vrouw wil dat ik thuis een lam en buitenshuis een leeuw ben. (*Max Liebermann*)
- Uitblinken** Als je niet kunt uitblinken door talent, moet je door inspanning triomferen. (*Dave Weinbaum, National Enquirer*)

Uitgeven	Meer uitgeven dan je ontvangt is niet links en niet rechts. Het is gewoon stom. (<i>Miguel Boyer</i> , Spaans oud-minister van Financiën)
Uitnodigen	In 1962 bracht de Griekse koning een staatsbezoek aan India. President Sarvepalli Radhakrishnan begroette hem met de woorden:”Sire, u bent de eerste koning van Griekenland die hier als gast komt. Alexander de Grote kwam onuitgenodigd.” (<i>K.Natwar-Singh</i>)
Uitroepteken	Zo mager en zo blij als een uitroepteken. (<i>Aldo Cammarota</i>)
Uitslapen	Opstaan is menselijk, uitslapen goddelijk. (<i>Joe Greene</i>)
Uitstel en afstel	Niets is makkelijker dan ‘s winters beloven dat je van de zomer iets zult doen. Luister maar eens naar de gemiddelde nieuwjaarstoespraak. (<i>Sydney J. Harris</i>)
Uitstellen	Wie telkens het begin van een beter leven uitstelt, doet als de boer die wacht tot de rivier is voorbijgestroomd. (<i>Wilbert Akkermans</i>)
Uitstellen	Waar het om gaat is niet tot morgen uit te stellen wat u gisteren tot vandaag hebt uitgesteld. (<i>Aldo Cammarota</i>)
Uittrekken	Als iedereen dezelfde kant uit trok zou de wereld omslaan. (<i>Jiddisj spreekwoord</i>)
Uitzondering	Er bestaat geen uitzondering op de regel dat iedereen een uitzondering op de regel wil zijn. (<i>M.F.</i>)
Uniek	Iedereen moet weten en bedenken dat hij is zoals hij is: uniek op de wereld en dat er nooit iemand heeft geleefd die net zo was als hij.Want als er ooit iemand was geweest, die net zo was als hij, behoefde hij er niet te zijn. (<i>Martin Buber</i>)
Vaagheid	Vaagheid en uitstel zijn altijd een toevlucht voor de zwakken van geest. (<i>John Updike</i>)
Vader	Een vader is iemand die verwacht dat zijn kinderen zo goed worden als hij had willen zijn. (<i>Carolyn Coats</i>)
Vaderlijke levenslessen	<ul style="list-style-type: none">• Maak elke dag drie mensen een compliment.• Kijk minstens eens per jaar naar een zonsopgang.• Kijk mensen in de ogen.

- Zeg vaak “Dank u wel “.
- Zeg vaak “Alstublieft.”
- Behandel de mensen zoals je zelf behandeld wilt worden.
- Geef tweemaal per jaar bloed.
- Maak nieuwe vrienden, maar houd de oude in ere
- Bewaar geheimen.
- Verspil geen tijd aan het leren van de kneepjes van het vak, maar leer het vak.
- Wees dapper. Als je dat niet bent, doe dan alsof. Niemand ziet het verschil.
- Kies een liefdadig doel uit en steun dat royaal met je tijd en geld.
- Ga nooit tot actie over als je kwaad bent.
- Sta stevig in je schoenen. Ga een kamer vastberaden en vol zelfvertrouwen binnen.
- Praat in een lift nooit over zaken. Je weet niet wie er meeluistert.
- Gebruik een creditcard alleen voor het gemak, niet om rood te staan.
- Speel nooit vals.
- Neem een jaar de tijd om de bijbel van begin tot eind te lezen.
- Ontneem niemand zijn hoop; het kan zijn dat dit het enige is dat iemand heeft.
- Bid niet om bezit, maar om wijsheid en moed.
- Betaal nooit voor werkzaamheden voordat ze af zijn.
- Wees bereid een slag te verliezen als je de oorlog wilt winnen.
- Neem niet te veel hooi op je vork. Leer snel en beleefd nee te zeggen.

- Verwacht niet dat het leven eerlijk is.
- Onderschat nooit de kracht van vergeving.
- Stel dingen niet uit. Doe ze op het moment dat ze gedaan moeten worden.
- Mijd commissies. Nieuwe, nobele wereldhervormende ideeën komen altijd van één zelfstandige geest.
- Straatmuzikanten zijn kostbaar. Blijf even luisteren en geef ze wat geld.
- Raadpleeg bij een ernstig gezondheidsprobleem minstens drie artsen.
- Loop bij een ruzie met je vrouw nooit de kamer uit.
- Als je denkt meubelen en kleding langer dan vijf jaar te gaan gebruiken, koop dan het beste wat je kunt betalen.
- Wees doortastend en onverschrokken. Bij een terugblik op je leven zul je meer spijt hebben van hetgeen je verzuimd hebt dan van hetgeen je gedaan hebt.
- Roddel niet.
- Pas op voor mensen die niets te verliezen hebben.
- Handel bij een moeilijke taak alsof falen onmogelijk is.
- Probeer het woord *probleem* te vervangen door het woord *kans*.
- Voer strijd tegen het straatvuil.
- Breng slechte bediening, slecht voedsel of slechte producten onder aandacht van de verantwoordelijke persoon. Een goede bedrijfsleider zal dat op prijs stellen.
- Stel de juiste prioriteiten. Niemand heeft ooit op zijn sterfbed gezegd: "Had ik maar meer tijd op kantoor doorgebracht!"
- Schroom niet te zeggen: "Dat weet ik niet."
- Schroom niet te zeggen: "Het spijt me."

- Leef niet boven je stand.
- Geef je fouten toe.
- Maak een lijstje van 25 dingen die je voor je dood wilt meemaken. Bewaar dat in je portefeuille en lees het geregeld door.
- Bel je moeder.
(*H. Jackson Brown jr.*)

Vakantie Vakantie is niets te doen hebben en daar de hele dag de tijd voor te hebben.
(*Robert Orben*)

Vakantie Mijn vakanties regelen zichzelf. Mijn vrouw beslist waar we heen gaan, mijn baas beslist wanneer we gaan en de bank beslist hoe lang we gaan.
(*Nebelspalter*)

Vakantie Nieuwe lucht voor de longen, nieuwe objecten voor het oog, nieuwe ideeën voor het intellect: dat is wat vakantie hoort te bieden. (*Alexander Smith*)

**Vakantie-
valkuilen** Wat u in de vakantie beter niet kunt zeggen:

- “Ik kan onbeperkte tijd watertrappen.”
- “Deze paddestoelen zijn absoluut veilig.”
- “Als jij het niks doet, doet het jou ook niks.”
- “Ik verbrand niet, ik word bruin.”
- “Waarom zwemmen we niet helemaal naar de overkant?”
- “Bereklaauw? Daar ben ik immuun voor.”
- “Kijken wat er onder die rottende stronk zit.”
- “Die duikplank zou er niet zijn als het water te ondiep was.”

(*Charles A. Monagan, The Neurotic's Handbook*)

Vallen Wie nooit gevallen is, heeft geen juist besef van wat er nodig is om vast te staan. (*Multatuli*)

Vallen Val zeven keer, de achtste keer sta je. (*Japans gezegde*)

Vallen Struikelen kan vallen voorkomen. (*Engels spreekwoord*)

Vallen Hoe harder u valt, hoe hoger u opstuitert. (*Amerikaans spreekwoord*)

Vandaag de dag De muziek waar de jongere generatie tegenwoordig van houdt heeft één voordeel: niemand kan ze nafluiten. (*Roger Allen*)

Het is veelzeggend dat het woord “eerlijkheid” tegenwoordig vaak wordt voorafgegaan door “ouderwetse”. (*Larry Wolters*)

We leven in een vreemde wereld. Een auto is een levensbehoefte geworden en lopen een luxe. (*Monta Crane*, *Sunshine Magazine*)

Het valt tegenwoordig niet mee om ouder van een 6-jarig kind te zijn. Maar je hebt tenminste iemand in huis die verstand heeft van computers. (*S.C.*)

Varken Waarom autocoureur *Cale Yarborough* eens weigerde in discussie te gaan met een collega-coureur: "Je moet nooit worstelen met een varken: je wordt allebei smerig, en alleen het varken vindt dat leuk."

Veilig Waar de pers vrij is en iedereen kan lezen, is alles veilig. (*Thomas Jefferson*)

Veilig opbergen Om uw contanten gegarandeerd veilig op te bergen, kunt u ze het best verstoppert in een leeg bierflesje op uw gazon. Geen mens haalt het weg. (*Noel Wical*)

Veiligheidsspeld Het patent op de simpelste, nuttigste en populairste uitvinding van de moderne tijd, de veiligheidsspeld, is door de uitvinder, *Walter Hunt* voor 400 dollar verkocht ter aflossing van een kleine schuld. (*Sydney J. Harris*, *North America Syndicate*)

Veranderen We veranderen vaak van baan, van vrienden of van partners. Onszelf veranderen we echter nooit. (*Akbarali H. Jetha*)

Veranderen We kunnen de dingen niet altijd veranderen, maar we kunnen wel proberen onze houding tegenover die dingen te veranderen (*Albino Gómez*, *Veni...jugá conmigo*)

Verandering Verandering begint als iemand de volgende stap ziet. (*William Drayton*)

Verandering Verandering houdt ons fris en vernieuwingsgezind. Verandering gaat duifheid tegen. Verandering houdt ons jong. (*Rick Pitino*)

Verandering Alles verandert subtiel zodra het hardop wordt uitgesproken. (*Hermann Hesse*)

Veranderingen De beste manier om met veranderingen te leren omgaan is ze zelf te bewerkstelligen. (*Senator Robert Dole*)

Verantwoordelijk Als u in staat bent uzelf de vraag te stellen: "Ben ik verantwoordelijk voor mijn daden of niet?" bent u verantwoordelijk. (*Dostojewski*)

Verbeteren Iedereen denkt erover om de mensheid te verbeteren en niemand denkt

	erover om zichzelf te verbeteren. (<i>Leo Tolstoj</i>)
Verbijstering	Verbijstering is het begin van kennis. (<i>Kahlil Gibran</i>)
Verbondenheid	Hadden de ogen geen tranen, dan had de ziel geen regenboog. (<i>John Vance Cheney</i>)
Verborgen	Geloven dat niemand in ons meest verborgen zelf kan zien is een eeuwige eigenschap van de jeugd. Naarmate we voortgaan in het leven beseffen we dat we al die tijd niets anders hebben gedaan dan luid uitschreeuwen hoe we in het geheim zijn: juist dat wat we zo probeerden te verbergen.(<i>José Ortega y Gasset</i>)
Verbranden	Waar ze boeken verbranden zullen ze vroeg of laat ook mensen verbranden.(<i>Heinrich Heine</i>)
Verdenking	Niets doet de verdenking zo toenemen als een officiële ontkenning. (<i>F.P.</i>)
Verder komen	We komen nooit verder als we niet weten waar we heen gaan. (<i>Rivarol</i>)
Verdienste	Meestal schatten wij iemands verdiensten naar de diensten die hij ons bewijst.(<i>Fritz Francken</i>)
Verdorvenheid	De verdorvenheid heeft cursussen in reclame gevolgd die de deugd ken- nelijk heeft gemist. (<i>Emilio Herrera</i>)
Verdwalen	Beter twee keer vragen dan een keer verdwalen. (<i>Deens spreekwoord</i>)
Verdwijnen	Niets is echt verdwenen. Het is alleen ergens waar het niet hoort. (<i>Suzanne Mueller</i>)
Vereeuwigen	Als u uw voetstappen wilt achterlaten in het zand van de tijd, moet u niet met uw voeten slepen. (<i>Arnot L.Sheppard</i>)
Vergadering	Als in een vergadering iemand niets zegt terwijl alle anderen praten, is hij de enige die je hoort. (<i>Raymond Devos</i>)
Vergadering	Een goede film duurt twee uur. Waarom duurt een vergadering dan twee keer zo lang? (<i>F. Rottenberg</i>)
Vergelijking	“Op mijn leeftijd”, zegt een bejaarde vrouw, ”spreek je over tijd zoals geruïneerde mensen over rijkdom spreken.” (<i>Robert De Flers en G.A. De Cail- lavet, Primerose</i>)
Vergeten	Er zijn drie dingen die ik altijd vergeet: datums, namen en het derde ... weet ik niet meer. (<i>Italo Svevo</i>)

Vergeven	Wie zichzelf accepteert, is bereid anderen te vergeven. (<i>J.L.Martin Descalzo</i>)
Vergeven	Een van de meest blijvende genoegens die u kunt smaken is het gevoel dat over u komt als u een vijand oprecht vergeeft- ook als hij dat zelf niet weet. (<i>O.A.Battista</i>)
Vergeven	De meeste van ons kunnen vergeten en vergeven; we willen alleen niet dat de ander vergeet dat we hebben vergeven. (<i>Ivern Ball</i>)
Vergeving	Vergeet krenkingen; vergeet nooit een vriendelijke daad. (<i>Confucius</i>)
Vergiffenis	Zonder vergiffenis zou een sociaal leven niet mogelijk zijn. (<i>Alfred Capus</i>)
Vergissen	Vergissen is menselijk. Vooral als <i>wij</i> ons vergissen. (<i>Jó Soares</i>)
Vergissing	Op het T-shirt van een scheidsrechter:”De enige keer dat ik mij vergiste was toen ik dacht dat ik me vergiste.” (<i>S.I.</i>)
Vergissing	De vergissing van de jeugd is dat ze meent dat intelligentie ervaring kan vervangen, en de vergissing van de ouderdom is dat hij meent dat ervaring intelligentie kan vervangen. (<i>L.B.</i>)
Verhaal	De reden waarom we een lang verhaal kort maken is dat we er dan nog een kunnen vertellen. (<i>Sharon Shoemaker</i>)
Verjaardag	De beste verjaardagen zijn die, die nog moeten komen. (<i>Robert Orben</i>)
Verjaardag	Als u er zeker van wilt zijn dat u nooit de verjaardag van uw vrouw vergeet, probeer die dan maar één keer te vergeten. (<i>Aldo Cammarota</i>)
Verjaardagen	De mens is ingedeeld in drie categorieën: mensen die verjaardagen onthouden, mensen die ze vergeten en mensen die ze wel onthouden, maar dan verkeerdt. (<i>William Rotsler</i>)
Verkiezingen	Krijgt u wel eens het gevoel dat verkiezingen alleen worden gehouden om te kijken of de opiniepeilingen kloppen? (<i>R.O.</i>)
Verleden	Als u meent dat het verleden vastligt, zou u eens een autobiografie van een beroemdheid moeten lezen. (<i>Sam Ewing</i>)
Verleden	Je kijkt niet terug op het verleden maar erdoorheen, als door water. Nu eens komt het één naar de oppervlakte, dan weer iets anders; en soms helemaal niets. (<i>Margaret M. Atwood</i>)

- Verleden** Diep in ons hart ligt een “goede oude tijd”, en in onze dromen gaan we daarheen terug als een kat naar haar favoriete leunstoel. (*B.C.*)
- Verleden** Het verleden moet een springplank zijn, geen hangmat. (*Ivern Ball*)
- Verleden** Je kunt het verleden zo stijf tegen je aan drukken dat je armen te vol zijn om het heden te omvatten. (*Jan Glidewill*)
- Verleden** Als we ons blindstaren op het verleden, lopen we het risico te worden ingehaald door de toekomst. (*Michael Cibenko*)
- Verleiding** De kans van je leven krijg je maar één keer; de verleiding komt telkens terug. (*O.A.Battista*)
- Verleiding** Als je met een verleiding in discussie treedt, ben je al een eind op weg om ervoor te bezwijken. (*Miguel de Unamuno*)
- Verleidingen** Een van onze grootste problemen is dat we elke dag voor zo veel verleidingen komen te staan, dat we geen tijd hebben om aan allemaal toe te geven. (*Aldo Cammarota*)
- Verleidingen...** die ik niet kan weerstaan
- Mijn vinger in het vakje steken waarin je in een telefooncel wisselgeld terugkrijgt, om te voelen of iemand er soms een kwartje in heeft achtergelaten, wat tot nu toe nooit is gebeurd.
 - Iets schrijven op een beslagen spiegel.
 - Aan kamerplanten voelen of ze echt zijn.
 - Baby’s onder de kin kietelen.
 - Aan een knoop rukken in de ijdele hoop dat die daardoor uit de knoop raakt.
 - Schelpen bij mijn oor houden, hoewel ik in zo’n ding nog nooit de zee heb horen ruisen.
 - Iets zoeken om te bespuiten als er nog verf in de spuitbus zit.
 - Een niet afgemaakte kruiswoordpuzzel van iemand anders verder invullen.
(*Jane Goodsell, Press Associates*)

Verliefd	Verliefd zijn is twee zielen hebben. (<i>Gabriel Garcia Marquez</i>)
Verliefd	Als een man verliefd is of schuld heeft, is een ander in het voordeel. (<i>Bill Balance, Hip Book of Nifty Moves</i>)
Verliefd	Wanneer verliefden over zichzelf uitverteld zijn, is het hoog tijd dat zij trouwen. (<i>Julien de Valkenaere</i>)
Verliefd	Verliefd fluisteren om zich verstaanbaar te maken. (<i>Adriaan Moriën</i>)
Verliefdheid	Ik ben verliefd, hopeloos verliefd! Nu nog een meisje vinden dat deze gevoelens met mij wil delen. (<i>Woody Allen</i>)
Verliefdheid	Bij verliefdheid en verkoudheid moet je gewoon uitzielen. (<i>E.S.</i>)
Verliefdheid	Hij kwam, zag haar en was gezien. (<i>Hugo Olaerts</i>)
Verlies/winst	Een verlies kun je niet goedmaken met eenzelfde winst. (<i>Piet Sterckx</i>)
Verliezen	Je kan niet weten hoeveel iemand voor je betekent tot je voelt dat je hem kan verliezen. (<i>Chris Yperman</i>)
Verliezen	Vooraleer alles te verliezen, is het beter alles te verlaten. (<i>Roger Allard</i>)
Verliezen	Het maakt niet uit of je wint of verliest, tot je verliest. (<i>Angie Papadakis</i>)
Verliezer	De ware verliezer is hij waarvan iedereen verwacht dat hij wint. (<i>Claude Lelouch</i>)
Verliezer	Je bent nooit een verliezer zolang je blijft proberen. (<i>Mike Ditka</i>)
Verliezers	Iedereen houdt van sportieve verliezers, vooral als het de tegenstander is. (<i>Milton Segal</i>)
Verontschuldiging	Bederf een verontschuldiging nooit met een excuus . (<i>Kimberley Johnson</i>)
Verontschuldigen	Hoe meer ik erover nadenk, des te duidelijker wordt het me dat het vermogen je te verontschuldigen een van de belangrijkste kenmerken van menselijke beschaving is . (<i>E.L.</i>)
Veroordelen	Nooit jezelf veroordelen. Dat doen anderen wel voor je. (<i>Harold Robbins</i>)
Veroordelen	Niets is zo gemakkelijk als veroordelen. Er is niet veel voor nodig om te zien dat iets niet goed is, maar het vraagt wel inzicht om de fout te herstellen. (<i>Will Rogers</i>)

- Verouderen** Het verouderingsproces begint niet in een bepaald jaar of onder bepaalde omstandigheden. Je begint niet te verouderen op je 25^{ste}, je 20^{ste} of je 18^{de}. Je begint te verouderen negen maanden voor je officiële geboorte, bij de conceptie. (*Cavanna*)
- Verrassing** Waar zal ik over vijf jaar zijn? Ik vind het heerlijk dat niet te weten. Dat is een van de mooiste dingen van het leven: die geweldige verrassingen.(*Marlo Thomas*)
- Verrukkelijk** Het is een verrukkelijke gewaarwording als dat stuk papier onder je ruitenwisser een reclamefolder blijkt te zijn. (*D.P.*)
- Vershil** Het verschil tussen kapitalisme en communisme is dat het kapitalisme een groter stuk van de kaas biedt en het communisme een groter stuk van de gaten. (*A.B.*)
- Vershil** Het verschil tussen een overtuiging en een vooroordeel is dat je een overtuiging kunt uitleggen zonder kwaad te worden. (*A.L.*)
- Vershil** Een kletskaus is iemand die met u over een ander praat. Een klier is iemand die met u over zichzelf praat. Een briljante causeur is iemand die met u over u praat. (*L.K.*)
- Vershil tussen** ...genie en stomiteit is dat genie zijn grenzen heeft.(*The 637 Best Things Anybody Ever Said*)
...antiek en ouwe rommel is bij wie het ligt uitgesteld.(*Funny Funny World*)
...kunst en wetenschap is dat wetenschap is wat we goed genoeg begrijpen om het uit te leggen aan een computer. Kunst is het overige.(*Donald Knuth*,aangehaald in *Discover*)
...een redenaar en een windbuil is of je het met hem eens bent of niet.(*William Rotsler*)
- Verscholen** In het hart van elke winter zit een trillende lente, en achter de sluier van elke nacht zit een glimlachende dageraad. (*Kahlil Gibran*)
- Verstand** Gezond verstand betekent de dingen van twee kanten bekijken: hoe jij wilt dat ze zijn en hoe ze moeten zijn. (*June Smith*)
- Verstand** Als we op ons gezond verstand moesten vertrouwen zou de wereld nog steeds plat zijn. (*Claire de Lamirande*)
- Verstand** Ik verstop me in mijn eigen verstand. En opdat ze me nooit zouden vinden, verlies ik het. (*Jacob Lind*)
- Verstand** Het verstand komt niet noodzakelijk met de jaren. Bij sommige mensen

komen alleen de jaren(*Tom Wilson*)

Verstand Hoe ouder ik word, des te meer wantrouw ik de bekende theorie dat het verstand komt met de jaren. (*H.L. Mencken*)

Verstand Gezond verstand is het best verdeelde goed ter wereld, iedereen meent er ruimschoots voldoende van te hebben. (*L.Paul A. Bom*)

Verstand Het verstand komt niet noodzakelijk met de jaren. Bij sommige mensen komen alleen de jaren. (*Tom Wilson*, Universal Press Syndicate)

Verstandig “De volgende keer zal ik...” “Voortaan zal ik...” . Hoe kom ik erbij dat ik vandaag verstandiger ben dan ik morgen zal zijn? (*H.P.*)

Vertel me eens... De wetenschap heeft de zelfreinigende oven geperfectioneerd, maar wanneer gaat ze een zelfreinigende garage ontwikkelen? (*Jay Trachman*, One to One)

Waarom zien de moeders in televisieseries er maar een jaar ouder uit dan hun dochters? (*Art Bouthillier*, National Examiner)

Als er dan toch iets moet vol zitten met calorieën en cholesterol, waarom kunnen dat dan geen spuitjes zijn in plaats van roomsoezen? (*Doug Larson*, United Feature Syndicate)

Waarom is degene die snurkt altijd de eerste die in slaap valt? (*Country*)

Wat ellendiger is dan een auto die start als je naar je werk moet, maar niet wil aanslaan op je vrije dag? (*Doug Larson*)

Hoe het komt dat de raad die je een kind geeft stom wordt gevonden, tot het kind dezelfde raad van een ander kind krijgt? (*Doug Larson*)

Hoe het komt dat de ouderdom later begint naarmate we ouder worden? (*Approved Crossword Puzzles*)

Waarom mensen die in de schouwburg in het midden van de rij zitten altijd het laatst binnenkomen? (*Bernard B. Borkon*)

Vertrouwelijk Als u iemands aandacht niet op een andere manier kunt trekken, zeg dan dat het vertrouwelijk is. (*Farmer's Digest*)

Vertrouwelijk Vertrouwelijkheden doen aan chantage denken. Je moet als tegenprestatie ook iets opbiechten. (*J.W. Holsbergen*)

Vertrouwen Oeverloos vertrouwen wordt snel gekanaliseerd. (*Fernand Lambrecht*)

Vertrouwen	Vertrouw uzelf. U weet meer dan u denkt. (<i>Dr. Benjamin Spock</i>)
Vertrouwen	Vertrouw op God en doe iets. (<i>Mary Lyon</i>)
Vertrouwen	Vertrouw op God, maar bind uw kameel goed vast. (<i>Perzisch spreekwoord</i>)
Vertrouwen	Ik heb liever te veel vertrouwen, en word dan bedrogen, dan dat ik altijd wantrouwig ben. Want in het eerste geval lijd ik een ogenblik, en in het tweede lijd ik voortdurend. (<i>Paul Gauguin</i>)
Verveeld	Mensen raken pas echt verveeld als je ze àlles vertelt. (<i>Voltaire</i>)
Verveling	De beste remedie tegen verveling is voortdurende verandering. Maar dat kan knap vervelend worden. (<i>Ashleigh Briljant</i>)
Verwachting	Moge het beste van het afgelopen jaar het ergste van het komende zijn. (<i>P.D.</i>)
Verwachting	Hoge verwachtingen zijn de sleutel tot alles. (<i>Sam Walton</i>)
Verwachtingen	Als je je neerlegt bij de verwachtingen van anderen, zeker de negatieve, blijft alles bij het oude.(<i>Michael Jordan</i>)
Verwondering	Een mens heeft er behoefte aan af en toe plotseling de adem in te houden en te zien met ogen als van een kind. (<i>National Geographic</i>)
Verzoeking	In deze tijd van snelle veranderingen blijft een ding gelijk: om vergeving bidden is gemakkelijker dan de verzoeking weerstaan. (<i>S.K.</i>)
Vet	Een wenk voor mislukte vermageraars: beschouw het niet als vet, beschouw het als isolatiemateriaal. (<i>J.M.</i>)
Vice Versa	Het slechte van goede dingen is dat er een eind aan komt, en het goede van slechte dingen is dat ook daar een eind aan komt. (<i>Anamaria Rabatté Y Cervi</i>)
Vieren	Iets vieren is meer dan een blij gevoel. Iets vieren is een ervaring. Het is anderen aardig vinden, anderen aanvaarden, met anderen lachen. (<i>Douglas R. Stuva</i>)
Vijand	Het is zinvol de vijand te kennen, al was het maar omdat u misschien ooit de gelegenheid krijgt met hem bevriend te raken. (<i>Margaret Thatcher</i>)
Vijand	Het is volkomen veilig de vijand lief te hebben. (<i>V. Bhava</i>)
Vijand	Onze meest gevreesde vijand is een vroegere vriend die onze zwakheden

kent. (*Fernando Guimarães*)

Vijanden Let op uw vijanden, want zij zijn de eersten die uw fouten ontdekken.
(*Antisthenes*)

Vijf minuten De langste vijf minuten ter wereld zijn, zoals iedere student weet, de laatste vijf minuten van een college; de kortste zijn de laatste vijf minuten van een examen. (*Karl Newell*)

Viool Pas na een lange harde school speelt een mens goed tweede viool. (*C.H. Spurgeon*)

Viool Niemand zou viool mogen spelen voordat hij het kan. (*Jim Fiebig*)

Vis Wil vis goed smaken dan moet hij drie keer zwemmen: in water, in boter en in wijn. (*Pools spreekwoord*)

Visie Visie is de kunst het onzichtbare te zien. (*Jonathan Swift*)

Visie Visie, de meeste parlementariërs denken dat het een automerk is. (*Gerrit Komrij*)

Vissen Ik kan urenlang aan de waterkant zitten en dan geniet ik. Om niet voor zonderling te worden versleten neem ik dan een stok mee. Dat noemt men een hengel. (*C. Jansen*)

Vitaliteit Vitaliteit blijkt niet alleen uit het vermogen vol te houden, maar ook uit het vermogen opnieuw te beginnen. (*F. Scott Fitzgerald*)

Vleien Veel mensen kunnen vleien; weinig mensen kunnen prijzen. (*Grieks spreekwoord*)

Vleien Als iemand die je nooit vleit, ineens al je goede eigenschappen ontdekt, wil hij iets van je of hij beduvelt je . (*Spaans spreekwoord*)

Vleien Wat een man echt vleit, is dat je het de moeite waard vindt hem te vleien.
(*Bernard Shaw*)

Vleiers Als vleiers elkaar ontmoeten gaat de duivel een broodje eten. (*Engels spreekwoord*)

Vliegen Vliegen heeft grote voordelen, maar hebt u ooit drie uur in een bus moeten zitten terwijl die kringetjes reed om het busstation? (*Gene Brown*)

Voelen Voelen en begrijpen zijn twee totaal verschillende dingen; het eerste is een

zaak van het hart, het tweede van het hoofd. (*Diderot*)

- Vogel** Een vogel zingt niet omdat hij ergens antwoord op heeft. Hij zingt omdat hij een lied heeft. (*Chinees gezegde*)
- Vogels** In niets verschillen vogels meer van mensen dan in de manier waarop ze kunnen bouwen zonder een landschap aan te tasten. (*Robert Lynd*)
- Voldoening** Tel nooit voor jezelf op wat je tekort komt. Maar zet eens op een rijtje wat je allemaal hebt. Noteer in stilte alle dingen die je bezit of waarvan je geniet, en je zult zien dat het leven je al met al zeer goed gezind is . (*Amado Nervo*)
- Voldoening** Als we geen voldoening kunnen vinden in onszelf, is het nutteloos die elders te zoeken. (*La Rochefoucauld*)
- Voldoening** Neem een dag waarop u met grote voldaanheid terugkijkt. Dat is niet een dag die u doorbrengt met ontspannen nietsdoen. het is een dag waarop u van alles te doen had, en dat hebt gedaan. (*Margaret Thatcher*)
- Voldoening** Misschien lopen we viooltjes voorbij in onze speurtocht naar rozen. Misschien zien we voldoening over het hoofd op zoek naar de overwinning. (*Bern Williams*)
- Volharding** Volharding is het scharnier van alle deugden. (*Thomas Carlyle*)
- Volharding** In de confrontatie tussen stromend water en de steen wint het water altijd; niet door de kracht, maar door volharding. (*H. Jackson Brown*)
- Volhouden** Met volhouden bereikte de slak de ark. (*Charles Haddon Spurgeon*)
- Volk** Wie een volk wil begrijpen, moet kijken naar zijn volksdansen en luisteren naar zijn volksliederen; Wat politici zeggen is volslagen onbelangrijk. (*Agnes De Mille*)
- Volmaakt** Ik probeer verstandig te zijn als ik niet vrolijk kan zijn, gemakkelijk als ik niet blij kan zijn, tevreden met wat niet te verbeteren valt en geduldig als iets niet te verhelpen is. (*Elizabeth Montagu*)
- Volmaakt** De moeilijkheid bij het zoeken naar de volmaakte vrouw is dat zij waarschijnlijk op zoek is naar de volmaakte man. (*Phil Moss*)
- Volwassen** Een meisje is volwassen zodra ze niet meer probeert ouder te lijken dan ze is. (*Marcello Mastroianni*)
- Volwassen** Een mens is nooit te oud om volwassen te worden. (*Shirley Conran, Savages*)

Volwassen	We worden nooit echt volwassen, we leren ons alleen gedragen in het openbaar. (<i>Bryan White</i>)
Volwassen	Het tempo waarin iemand volwassen wordt loopt parallel met het aantal beschamende situaties dat hij kan verwerken. (<i>Doug Engelbart</i>)
Volwassenheid	Het eerste teken van volwassenheid is de ontdekking dat de volumeknop ook naar links kan. (" <i>Smile</i> " <i>Zingers</i>)
Volwassenheid	Volwassenheid is een hoge prijs voor het afscheid nemen van de kindertijd. (<i>Tom Stoppard</i>)
Vooraf bezien	Vooraf bezien lijkt alles beter. (<i>George Eliot</i>)
Voorjaar	Het voorjaar is het jaargetijde waarin je wilt fluiten, ook al zit je schoen vol blubber. (<i>Doug Larson</i> , United Feature Syndicate)
Voorlichting	Een tiener voorlichting geven is zoiets als een vis in bad doen. (<i>A.H. Glasow</i>)
Voornemen	Sommige nieuwjaarskaters houden het langer uit dan sommige nieuwjaarsvoornemens. (<i>E.W.</i>)
Voornemen	De moeilijkheid van te veel nieuwjaarsvoornemens is dat je, als je je eraan houdt, een onmogelijk mens wordt om mee te leven (<i>T.Z.</i>)
Voornemen	Mogen al uw moeilijkheden net zo lang duren als uw goede voornemens. (<i>Joey Adams</i>)
Vooroordeel	Het nadeel van vooroordelen is dat ze vaak een eindoordeel vormen. (<i>Boudewijn De Graaf</i>)
Vooroordelen	Vooroordelen zijn redematies van de dommen. (<i>Voltaire</i>)
Vooroordelen	Het is nooit te laat om onze vooroordelen op te geven. (<i>Henry David Thoreau</i>)
Voorspellingen	De enige functie van economische voorspellingen is dat ze de astrologie respectabel doen lijken. (<i>Ezra Solomon</i>)
Voorspoed	Wie niet van voorspoed geniet als hij die heeft, moet niet klagen als hij is verdwenen. (<i>Cervantes</i>)
Voortbrengen	Men kan evenmin iets goeds voortbrengen door 't volgen van modellen, als zich voeden met de spijs die 'n ander gegeten heeft. (<i>Multatuli</i>)
Vooruit komen	De sleutel om vooruit te komen is per etmaal acht uur reserveren voor

werken en acht uur voor slapen- en zorgen dat het niet dezelfde uren zijn.
(*Gene Brown*)

Vooruitgang Vooruitgang begint met de overtuiging dat wat nodig is mogelijk is.
(*Norman Cousins*)

Vooruitgang Pessimisten hebben meestal gelijk, maar de vooruitgang is te danken aan optimisten. (*Erik Muller*)

Vooruitgang Vooruitgang komt voort uit een verkeerde noot, gezongen door een stem die plotseling uitschiet en een andere toon zingt. (*Valentino Bompiani*)

Voorvaderen De gemiddelde man zal verontwaardigd reageren als je zegt dat zijn vader oneerlijk was, maar er juist prat op gaan als hij ontdekt dat zijn overgrootvader piraat was. (*Bern Williams, National Enquirer*)

Voorwerpen Levenloze voorwerpen worden wetenschappelijk in drie hoofdcategorieën onderverdeeld: voorwerpen die het niet doen, voorwerpen die kapot gaan en voorwerpen die zoek raken. (*Russell Baker, New York Times*)

Voorzichtig Als je te voorzichtig bent, staar je je daar zo blind op dat je geheid over iets struikelt. (*Gertrude Stein*)

Vraag Als u te horen krijgt “Dat is een goeie vraag” kunt u ervan op aan dat ze een stuk beter is dan het antwoord dat u krijgt. (*C.T.*)

- Vraag**
- Hoe komt het dat laatkomers in de schouwburg altijd plaatsen midden in de rij hebben? (*George Ludcke, The Wall Street Journal*)
 - Waarom worden ondeugden eerder een gewoonte dan deugden? (*Doug Larson*)
 - Hoe komt het dat toehoorders altijd weten wanneer een spreker moet ophouden en zij zelf maar zelden? (*Malcolm S. Forbes, The Sayings of Chairman Malcolm*)
 - Waarom spelen historische gebeurtenissen zich altijd af naast een souvenirwinkel? (*Los Angeles Times Syndicate*)
 - Hoe komt het dat “Het gaat mij natuurlijk niet aan” altijd gevolgd wordt door het woord “maar”? (*Milwaukee Journal*)
 - Hoe komt het dat de enige glazen die breken van kristal zijn en dat de gratis glazen van de benzinepomp al tien jaar meegaan? (*Diane W. Bavin*)

- Vraag** Als iemand zegt ‘Goei vraag’, dan is de vraag meestal een stuk beter dan het antwoord dat volgt. (*Jim L. Morrill*)
- Vragen** Kinderen stellen betere vragen dan volwassenen; “Mag ik een koekje?”, “Waarom is de lucht blauw?” en “Wat zeggen koeien?” zullen eerder een opgewekt antwoord uitlokken dan “Waar is je rapport?”, “Waarom heb je niet gebeld?” en “Wie is je advocaat?” (*Fran Lebowitz*)
- Vragen** Hoe komt het dat ...
... van een legpuzzel altijd de hoekjes zoek raken?
... je bij het biljarten altijd de prachtigste caramboles maakt als niemand kijkt?
... je altijd op 50 kilometer van een garage een lekke band krijgt?
... de lange rij naast je altijd sneller opschiet dan de korte waar je zelf in staat?
... de peren van de buurman altijd beter smaken?
... de koelkast het altijd laat afweten als de garantie een week is verlopen?
- Vragen stellen** Leer kinderen vragen stellen, zodat ze door te vragen waarom ze iets moeten doen gewend raken te gehoorzamen aan redelijkheid, en niet aan autoriteit, zoals mensen met een beperkte intelligentie, of aan gewoonte, zoals domkoppen. (*Simón Rodriguez*)
- Vrede** Vrede is niet geen kanonnen horen bulderen, maar harten horen kloppen. (*Jotaele*)
- Vredig** Het zou in de wereld heel wat vrediger toegaan als men minder op elkaar zou letten en meer op elkaar zou passen. (*R. Smedinga*)
- Vrees en hoop** De achterkant van vrees en hoop is vrijwel identiek. (*Richard Ford*)
- Vrek** De vrek geeft zijn gierigheid niet op voor al het geld in de wereld. (*Sofocleto, La Republica, Lima*)
- Vrekken** Vrekken zijn niet leuk om mee te leven, maar het zijn wel geweldige voorouders. (*Tom Snyder*)
- Vreugd** Eén vreugd verbrijzelt honderd smarten. (*Chinees spreekwoord*)
- Vreugde** Ten tijde van grote vreugde is het beter niets te beloven; ten tijde van grote woede is het beter brieven onbeantwoord te laten. (*Chinees spreekwoord*)
- Vreugde** Wie vol vreugde is, predikt zonder te preken. (*Moeder Teresa*)
- Vrezen** Wie door velen wordt gevreesd, heeft velen te vrezen. (*Hongaars gezegde*)

- Vriend** Een vriend is iemand die ons de weg wijst en een eindje met ons mee loopt.(*Francesco Alberoni*)
- Vriend** De enige manier om een vriend te krijgen is er een te zijn. (*Ralph Waldo Emerson*)
- Vriend** Iedereen wil graag een vriend hebben die trouw, onbaatzuchtig en absoluut betrouwbaar is; maar er zijn weinig mensen die graag zelf zo willen zijn. (*D.S.*)
- Vriend** Een vriend is iemand met wie je niets kunt doen zonder je te vervelen. (*O.M.*)
- Vriend** Het is moeilijk elk jaar een vriend te verwerven; het is gemakkelijker er elk uur een te verliezen. (*Chinees spreekwoord*)
- Vriend** En laat ook het beste voor uw vriend zijn. Zo hij de ebbe van uw getij moet dragen, laat hem dan ook de vreugde van de vloed ervaren. (*Kahlil Gibran*)
- Vriend** Een echte vriend loopt nooit in de weg behalve wanneer je de verkeerde kant uitloopt. (*Arnold H. Glasow*)
- Vriend** De beste manier om een vriend te verliezen is hem iets voor zijn eigen bestwil vertellen. (*Sid Ascher*)
- Vriend** Een trouwe vriend lacht om uw grappen als ze niet zo best zijn, en leeft mee met uw problemen als ze niet zo erg zijn.(*Arnold H Glasow, The Wall Street Journal*)
- Vriend** De meest gevraagde eigenschap van een vriend is een gewillig oor.(*Maya Angelou, The Heart of a Woman*)
- Vriend** Een ware vriend is iemand die er is voor u, terwijl hij liever elders had willen zijn. (*Len Wein*)
- Vriendelijk** Als u niet vriendelijk kunt zijn, wees dan tenminste vaag. (*Judith Martin*)
- Vriendelijk** Een vriendelijk woord geeft warmte voor drie wintermaanden.(*Japans spreekwoord*)
- Vriendelijkheid** Advies van Henry James aan zijn neefje:”Er zijn drie dingen belangrijk in het leven van een mens; Het eerste is vriendelijkheid. Het tweede is vriendelijkheid. En het derde is vriendelijkheid.” (*Leon Edel, Henry James – The Master,1901-1916*)

- Vriendelijkheid** Twee belangrijke dingen zijn echte belangstelling hebben voor mensen en vriendelijk tegen ze zijn. Vriendelijkheid is alles in het leven, zo heb ik ontdekt. (*Isaac Bashevis Singer*)
- Vrienden** Behandel uw vrienden voorzichtig, voor het geval ze nog eens uw vijanden worden, en behandel uw vijanden voorkomend, omdat ze mettertijd uw vrienden kunnen worden. (*Luis Martinez Kleiser*)
- Vrienden** We stellen onze vrienden niet op prijs vanwege hun vermogen om ons bezig te houden, maar vanwege ons vermogen om hen bezig te houden. (*Evelyn Waugh*)
- Vrienden** U kunt in twee maanden meer vrienden maken door belangstelling voor anderen te krijgen dan u er in twee jaar kunt maken door te proberen anderen belangstelling voor u bij te brengen. (*Dale Carnegie*)
- Vrienden** Vrienden raak je kwijt door vaak bij ze te komen en door zelden bij ze te komen. (*Schots spreekwoord*)
- Vrienden** We kiezen onze vrienden met instinct, maar behouden hen met onderscheidingsvermogen. (*Alfred Capus*)
- Vrienden** Alleen echte vrienden zeggen het je als je gezicht vies is. (Siciliaans spreekwoord)
- Vrienden** De mooiste ontdekking die ware vrienden doen is dat ze gescheiden kunnen groeien zonder uiteen te groeien. (*Elisabeth Foley*)
- Vrienden** In voorspoed kennen onze vrienden ons; in tegenspoed kennen wij onze vrienden. (*John Churton Collins*)
- Vrienden** De mooiste ontdekking die ware vrienden doen is dat ze gescheiden kunnen groeien zonder uiteen te groeien. (*Elisabeth Foley*)
- Vrienden** Vrienden zijn lichtjes in de winter; hoe ouder de vriendschap, des te stralender het licht. (*Roger Rosenblatt, Time*)
- Vrienden** Vrienden zijn dat deel van het menselijk ras waarmee je mens kunt zijn. (*Georg Santayana*)
- Vrienden** In de nood leert men zijn vrienden kennen, zeggen ze. Maar ik zeg dat u hen in voorspoed leert kennen, als iedere stap voorwaarts die u doet voor hen een verwijt of zelfs een belediging is. Als het echte vrienden zijn zullen ze zich verheugen zonder voorbehoud in uw geluk. Maar als ze geen echte vrienden zijn zal de worm van afgunst hun hart binnendringen en beginnen te knagen. (*Alberto Moravia*)

Vrienden	Vrienden zijn die zeldzame mensen die vragen hoe we het maken en dan een antwoord willen horen. (<i>Ed Cunningham</i>)
Vrienden	Stilten vormen de ware gesprekken tussen vrienden. Niet het zeggen, maar het nooit hoeven te zeggen is wat telt. (<i>Margaret Lee Runbeck</i>)
Vrienden	Hoe sneller u nieuwe vrienden maakt, hoe sneller u oude vrienden hebt. (<i>Eric Berne</i>)
Vrienden	Vrienden zijn familieleden die je zelf uitzoekt. (<i>Eustache Deschamps</i>)
Vriendschap	Vriendschap is als een zilveren theepot. Soms stoppen we haar langer weg dan we beseffen en wordt ze dof. Maar als we haar oppoetsen, is ze weer als nieuw. (<i>Eileen Tulin</i>)
Vriendschap	Vriendschap is als een druppel kwik die je uit de hand loopt als je een vuist maakt. (<i>L.F.</i>)
Vriendschap	Voor de vogel een nest, voor de spin een web, voor de mens vriendschap. (<i>William Blake</i>)
Vrij	Een mens kan zich niet vrij noemen als zijn vrijheid berust op het onderdrukken van anderen. (<i>Juan Carlos</i>)
Vrij	Niemand is vrij die niet zichzelf de baas is. (<i>Epictetus</i>)
Vrije dag	Een vrije dag geeft je de kans vooruit te kijken en achteruit, en je koers bij stellen op een innerlijk kompas. (<i>May Sarton</i>)
Vrije tijd	Een wijs gebruik van vrije tijd is een product van beschaving en onderwijs. (<i>Bertrand Russell</i>)
Vrijheid	Wie de zegeningen van de vrijheid wil oogsten moet zich de inspanningen van het kweken getroosten.
Vrijheid	Als ik alles mocht zou ik me in die afgrond van vrijheid verloren voelen. (<i>Stravinsky</i>)
Vrijheid	Angstige mannen verkiezen de luwte van de tirannie boven de stormen van de vrijheid. (<i>Thomas Jefferson</i>)
Vrijheid	Vrijheid is altijd gevaarlijk, maar het is het veiligst wat we hebben. (<i>Harry Emerson Fosdick</i>)
Vrijheid	Ware vrijheid is in alle dingen macht hebben over uzelf. (<i>Montaigne</i>)

- Vrijheid** Vrijheid is niet alleen een geschenk van anderen, maar ook een geschenk van God aan de menselijke ziel. (*Vaclav Havel*)
- Vrijheid** Een natie die om het even welke zaak boven de vrijheid verkiest, zal de vrijheid verliezen; en het ironische is dat een land dat meer waarde hecht aan luxe of geld, ook die twee zaken zal verliezen. (*W. Somerset Maugham*)
- Vrijheid** Botsende ideeën maken het geluid van de vrijheid. (“ *Graffiti* “)
- Vrijheid** Vrijheid is het enige goed dat je niet kunt krijgen als je niet bereid bent het ook aan anderen te geven. (*William Allen White*)
- Vrijheid** Het verlangen naar geestelijke vrijheid is sterk en eeuwig, en dat is een gelukkige omstandigheid, want het verlangen om die vrijheid te onderdrukken is dat ook. (*A.M. Rosenthal, New York Times*)
- Vrijheid** Het recht om vrijuit te spreken mag het begin van de vrijheid zijn, de noodzaak om te luisteren is wat het recht belangrijk maakt. (*Walter Lippman*)
- Vrijheid** Vrijheid is als leven. het leven kan je niet gegeven worden in termijnen. je kunt niet adem krijgen en geen lichaam, of een hart maar geen aders. Vrijheid is ondeelbaar – je hebt het helemaal of je bent niet vrij. (*Martin Luther King, A testament of Hope*)
- Vrijheid** Wie van zijn vrijheid houdt, is altruïstisch. Wie van macht houdt, is egoïstisch. (*William Hazlitt*)
- Vrijheid** Vrijheid is eenvoudigweg de kunst om te kunnen leven met de consequenties van je beslissingen. (*James X. Mullen*)
- Vrijheid** Vrijheid rust in de harten van mannen en vrouwen; als ze daar sterft, kan geen grondwet en geen hooggerechtshof haar redden. (*Learned Hand, The Spirit of Liberty, red. Irving Dilliard*)
- Vrijheid** Vrijheid is nooit aan naties gegeven als geschenk maar alleen als een beloning die door de eigen inspanning van dapperen is verdiend. (*Lajos Kossuth*)
- Vrijheid** De vrijheid van een samenleving varieert evenredig met het volume van haar lach. (*Zero Mostel*)
- Vroeger** Denken aan vroeger is een droom die komt in golven. (*Helga Sandburg*)
- Vroeger** Weet u nog dat het enige wat u vroeger ergerde aan de televisie de slechte ontvangst was? (*Los Angeles Times Syndicate*)

- Vrouw** Een vrouw ziet in de blik van een andere vrouw meer dan in een spiegel.
(*Nina Yomerowska*)
- Vrouwen** Een psycholoog verzekert ons dat er 26 verschillende soorten vrouwen bestaan. Dat bewijst dat hij maar 26 vrouwen kent. (*Aldo Cammarota*)
- Vrouwen** Soms verbeelden vrouwen zich verliefd te zijn op een man, terwijl ze alleen maar een hekel hebben aan de vrouw van die man. (*Sacha Guitry*)
- Vrouwen** Als de vrouwen nu eens niet de fout maakten om betere mannen te willen zijn.(*Gunter Grass*)
- Vrouwen** Iemand die zegt dat hij vrouwen doorziet, moet veel missen.(*Groucho Marx*)
- Vrouwen** Vrouwen zijn de tweede helft van de hemel, die ontegenzeggelijk de andere helft van de aarde vormt. (*Bernadette Chirac*)
- Vrouwen** Ik zal niet ontkennen dat de vrouwen dwaas zijn: de Almachtige heeft ze gemaakt om bij de mannen te passen. (*George Eliot*)
- Vuistregels** Aanvaard goede raad dankbaar- zolang die niet uw eigen plannen door-
kruist. (*Gene Brown*)
- Leg, als u op reis gaat, al uw kleren klaar en al uw geld. Neem dan de helft
van de kleren mee en tweemaal het geld. (*Susan Heller Anderson*)
- Waard zijn** Als u een schatting wilt hebben van wat u waard bent, tel dan uw vrienden
eens. (*Mary Browne*)
- Waarden** **Lord Forte**, eigenaar van een van de grootste hotel- en restaurantbedrijven
ter wereld, tegen zijn zoon Rocco: Wat ik zeg was vijfduizend jaar geleden
waar. En over vijfduizend jaar zal wat ik zeg nog waar zijn: properheid,
eerlijkheid fatsoen, respect voor anderen, beleefdheid, goede manieren,
onkreukbaarheid; die gaan nooit uit de mode. (*The Autobiography of Charles
Forte*)
- Waarden** De drie dingen waarmee iedere jonge man of vrouw in deze presta-
tiegerichte wereld een vliegende start kan maken, zijn goede manieren,
goed taalgebruik en de leesgewoonte. Het nederigste thuis kan die
verschaffen; de duurste school niet.
(*Richard J. Needham, The Globe and Mail*)
- Waarden** Het is heel wat gemakkelijker om hoog op te geven over de waarde van
beschaving, dan beschaafd te spreken over de waarden die wij in ere

moeten houden.(*Amitai Etzioni*)

Waardering Waardering is de zonneshijn die het leven verwarmt en de prestatie doet groeien. (*J.P. Kendsell-Zoutkamp*)

Waardevol Het is hoogst ergerlijk te bedenken dat het stripboek dat je moeder je veertig jaar geleden afnam nu duizenden dollars waard kan zijn. (*Doug Larson*)

Waardigheid Een pauw verliest zijn waardigheid als hij achter een kruimel aan rent. (*Franz Hohler*)

Waarheden

- Verjaardagen zijn goed voor u. Statistieken wijzen uit dat mensen die de meeste verjaardagen vieren het oudst worden.(*Ds. Larry Lorenzoni*)
- Hoe goed u het als ouder doet, kan ervan afhangen of u vindt dat tieners problemen *hebben* dan wel problemen *zijn*. (*Doug Larson*)
- Het is een tijd vol paradoxen: we hebben stacaravans, werken in vrijetijdskleding, eten wegwerpvoedsel, en ontspannen ons in training-spakken. (*Arch Napier*)

Waarheid De waarheid doet pijn. Niet het zoeken ernaar, maar het vluchten ervoor. (*John Eyberg*)

Waarheid De waarheid is taai. Ze is niet als een zeepbel die uiteenspat bij de minste aanraking. Nee, je kunt haar een hele dag elke hoek in trappen, en dan zal ze 's avonds nog rond en vol zijn. (*Oliver Wendell Holmes sr.*)

Waarheid Een halve waarheid is meestal nog niet eens de helft daarvan. (*Bern Williams*)

Waarheid Ik heb één verzoek: dat ik nooit mijn verstand moge gebruiken tegen de waarheid. (*Uit een gebed van een chassidische rabbijn, aangehaald door Elie Wiesel*)

Waarheid Twee halve waarheden maken geen waarheid. (*Multatuli*)

Waarheid De wet van het behoud van materie is ook van toepassing op de waarheid. Ook daar kan niets bij of af: ze bestaat. (*J.M.*)

Waarheid De beste jaren van ons leven zijn die waarin de kinderen oud genoeg zijn om auto's te wassen maar te jong om auto te rijden. (*Bits en Pieces*)

Waarheid Iedereen die denkt dat de kunst van het converseren dood is, zou eens tegen een kind moeten zeggen dat het tijd is om naar bed te gaan. (*Robert Gallagher*)

- Waarheid** Een leugen heeft snelheid, maar de waarheid heeft uithoudingsvermogen. (*Edgar J.Mohn*)
- Waarheid** Hoe ken men de waarheid van iets inzien als men de waarheid over zichzelf niet kan verdragen? (*Josef Capek*)
- Waarheid** Het ergste dat je de waarheid kunt aandoen is haar te kennen en haar toch te verloochenen. (*Bossuet*)
- Waarheid** Sommige mensen houden de waarheid dermate in ere dat ze er heel zuinig mee omgaan. (*H. Ray Golenor*)
- Waarheid** Spreek de waarheid, maar neem daarna direct de benen. (*Sloweens spreekwoord*)
- Waarheid** De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is. (*Mohammed Gandhi*)
- Waarheid** Als u het onmogelijke hebt geëlimineerd, moet wat overblijft, *hoe onwaarschijnlijk ook*, de waarheid zijn. (*Sir Arthur Conan Doyle*)
- Waarheid** Wie op het punt staat de waarheid te spreken moet één voet in de stijgbeugel hebben. (*Indisch spreekwoord*)
- Waarheid** In een oorlog is de waarheid het eerste dat sneuvelt. (*Peter Cohen*)
- Waarheid** Zorg eerst dat je de feiten kent, dan kun je ze daarna naar hartenlust verdraaien. (*Mark Twain*)
- Waarheid** De waarheid is net een kroonluchter. Iedereen in de kamer kan hem zien hangen, maar neemt hem vanuit een verschillende hoek waar. (*Peter Ustinov*)
- Waarheid** De waarheid is eeuwig, kennis verandert. Het is rampzalig om ze door elkaar te halen. (*Madeleine L'Engle*)
- Waarheid** Het is vrijwel onmogelijk de fakkel van de waarheid rond te dragen in een menigte zonder daarbij iemands baard te schroeien. (*Georg Christoph Lichtenberg*)
- Waarheid** Als het respect voor de waarheid is verdwenen of zelfs maar enigermate afneemt, worden alle dingen twijfelachtig. (*Augustinus*)
- Waarheid/Leugen** De waarheid kan zoet of bitter zijn, maar nooit slecht. Een leugen kan bitter of zoet zijn, maar nooit goed. (*Canstancio C. Vigil*)
- Waarom**
- Waarom iemand die elke dag 10 km hardloopt om fit te blijven, voor zijn tv een afstandsbediening nodig heeft.?(*Doug Larson*)

- Waarom er nog nooit een kompas is uitgevonden dat een nuttige kant uit wijst, zoals naar de plek waar uw auto geparkeerd staat?(*Patrick F. McManuw*)
- Waarom dat uw luchtbed lek raakt in de eerste nacht van uw vijfdaagse trektocht, en niet als uw zoontje hem op het grindpad als trampoline gebruikt?(*Patrick F. McManus*)
- Waarom iets een "doorlopend krediet" heet dat in werkelijkheid een "doorlopende schuld" is ? (*Orben's Current Comedy*)

Waarom	Waarom werken ruitenwissers altijd het best aan de kant waar de passagier zit?(<i>Roger Simon</i>)
Waarom	Als zwemmen zo goed voor de lijn is, waarom zijn walvissen dan zo rond? (<i>James Dent</i>)
Waarom-niet	Als u weer eens een vergadering bijwoont, kijk dan om u heen en identificeer de ja-maarders, de niet-nu'ers en de waarom-nieters. de waarom-nieters brengen de wereld vooruit. (<i>Louise Pierson</i>)
Wagen	Wagen en verliezen vergt evenveel moed als wagen en winnen. (<i>Anne Morrow Lindbergh</i>)
Wakker	Tot 's levens wreedste manieren van wakker worden behoren de wekker op werkdagen en regengekletter in het weekend. (<i>Doug Larson</i>)
Wandelen	Er gaat niets boven wandelen om een landstreek te leren kennen. Een mooi landschap is als een muziekstuk: het juiste tempo is essentieel. Zelfs een fiets gaat al te vlug. (<i>P.M.</i>)
Wantrouwen	Ik wantrouw de liefde van een man voor zijn vriend of zijn vaderland als ik niet zie dat hij ook probeert zijn vijand of het land van zijn vijand te begrijpen. (<i>José Ortega Y Gasset</i>)
Warhoofd	Een van de voordelen van een warhoofd zijn is dat je voortdurend opwindende ontdekkingen doet. (<i>A.A. Milne</i>)
Warm	Hoe warm het werkelijk is, kun je aflezen aan de lengte van een slapende kat. (<i>Charles J. Brady</i>)
Warme landen	De drie voornaamste redenen om naar een warmer land te gaan zijn december, januari en februari. (<i>Doug Larson, United Feature Syndicate</i>)

Waterdicht	Waterdichte systemen zijn niet berekend op de vindingrijkheid van dwazen. (<i>Gene Brown</i>)
Wees jezelf	Wees altijd jezelf op je best, in plaats van een slechte imitatie van een ander. (<i>Judy Garland</i>)
Weg	Een weg die men voor de tweede keer aflegt is niet meer zo lang. (<i>Rosalie Graham</i>)
Wegen	Op wegen naar plaatsen waar niets te doen is, kan het soms heel druk zijn. (<i>Cornelis Verhoeven</i>)
Wegen	De wegen zijn overal ter wereld hertzelfde. Maar ze zijn verschillend door de pelgrims die ze begaan. (<i>Guillermo Mondragón y Rubin</i>)
Wegenkaart	Een wegenkaart legt uit hoe je moet rijden, maar niet hoe je haar weer op moet vouwen. (<i>G.M. Clarke</i>)
Wellevendheid	Wellevendheid opent deuren die voor geleerdheid gesloten blijven. (<i>Clarence Thomas</i>)
Welsprekendheid	De mooiste welsprekendheid is die waar resultaten van komen. (<i>David Lloyd</i>)
Wens	Een wens is een verlangen zonder poging. (<i>Farmer's Digest</i>)
Wensen	Ik leed niet aan het verlangen om van mijn verantwoordelijkheden te worden ontheven. Het enige wat ik wilde was dat aan mijn wensen zou worden voldaan, na een redelijke discussie. (<i>Winston Churchill</i>)
Wensen	Weinig wensen vervullen zichzelf. (<i>June Smith</i>)
Wensen	Te veel vervulde wensen maken ons ongelukkig. Een paar onvervulde wensen houden het verlangen overeind dat we geluk noemen;. (<i>Daniel Seeberger</i>)
Wereld	Hebt u nooit dat gevoel gehad dat de wereld een smoking was en dat u een paar bruine schoenen was ? (<i>G.G.</i>)
Wereld	We interpreteren de wereld verkeerd en zeggen vervolgens dat ze ons bedriegt. (<i>Rabindranath Tagore</i>)
Wereld	De wereld is een blijspel voor mensen met verstand en een treurspel voor mensen met gevoel. (<i>Horace Walpole</i>)
Wereld	In een beter geordende wereld zouden de rupsen in oktober komen

opdagen en de bladeren opvreten als ze op de grond liggen.(*Edward Stevenson*, The Wall Street Journal)

Wereld De wereld bestaat uit verhalen, niet uit atomen. (*Muriel Rukeyser*, The Speed of Darkness)

Wereld Het einde van de wereld hoeft niet met vuur of ijs gepaard te gaan. Er zijn nog twee andere mogelijkheden: bureaucratie en nostalgie. (*Frank Zappa*)

Wereldbevolking Het ligt in de menselijke aard om iets te blijven doen zolang het prettig is en het je lukt. Daardoor verdubbelt de wereldbevolking elke veertig jaar. (*Peter Lynch*)

Wereldwonder Het achtste wereldwonder is degene die de andere zeven kan opnoemen. (*Doug Larson*)

- Werelwijsheden**
- Gewoonten zijn eerst spinnenwebben en dan kabels. (*Spaans spreekwoord*)
 - God beware u voor een slechte buurman en een beginnende violist.(*Italiaans spreekwoord*)
 - Een forel in de pan is beter dan een zalm in de zee.(*Iers spreekwoord*)
 - Hou allebei uw ogen open voor u trouwt en doe er daarna eentje dicht. (*Jamaïcaans spreekwoord*)
 - Ook een klein sterretje schijnt in het donker. (*Fins spreekwoord*)
 - Wie niet kan dansen geeft de dansvloer de schuld. (*Hindi spreekwoord*)
 - Als u wilt dat uw dromen uitkomen , ga dan niet slapen. (*Jiddisch spreekwoord*)
 - Met tijd en geduld wordt een moerbeiblad een zijden gewaad. (*Chinees spreekwoord*)
 - Behandel uw gast twee dagen als gast en geef hem de derde dag een schoffel. (*Swahili spreekwoord*)
 - Onwetendheid hoeft niet je dood te zijn, maar je gaat er wel erg van zweten. (*Haïtiaans spreekwoord*)
 - Laat nooit je voeten harder lopen dan je schoenen. (*Schots spreekwoord*)

Werk Als uw werk voor zichzelf spreekt, van het dan niet in de rede. (*Henry Kaiser*)

- Werk** Heel wat mensen houden op werk te zoeken als ze een baan hebben gevonden. (*A.Pope*)
- Werk** Niets is werk, behalve als u liever iets anders zou doen. (*George Halas*)
- Werk** Werk behoedt ons voor drie kwaden: verveling, verdorvenheid en gebrek. (*Voltaire*)
- Werk** Werk is iets geheimzinnigs: veel mensen beweren dat ze er een hekel aan hebben, maar ons werk heeft ons zo in zijn greep dat het emoties en gevoelens van trouw in ons losmaakt waarvan we niet eens wisten dat we ze hadden. (*Bob Greene*)
- Werkelijkheid** De werkelijkheid heeft veel weg van de kinderdefinitie van een visnet: een stel gaten dat met touwtjes bij elkaar wordt gehouden. (*L.D.*)
- Werken** Werken: eraan denken alleen al maakt mij moe. (*Ashleigh Briljant*)
- Werken** Als u hard werkt en met beide benen op de grond blijft, bereikt u op den duur het moment waarop u uw voeten op het bureau kunt leggen. (*M.C.*)
- Werken** Mijn vader hield me altijd voor: 'Zoek werk dat je leuk vindt, dan hoef je nooit meer te werken.' (*Jim Fox*)
- Wet** Er zijn 2 redenen waarom mensen zich aan de wet houden: uit liefde voor God of uit vrees voor straf. Bij ontstentenis van beide ontstaat een leefomgeving waarin geweld, armoede en anarchie goed gedijen. (*Jack Kemp*)
- Weten** Hoe minder u weet, hoe meer u denkt te weten. Hoe meer u weet, hoe minder u denkt te weten. (*F.H.*)
- Weten** Iemand die alles denkt te weten weet minder dan iemand die niets weet en graag alles wilt weten. (*Anibal Lopes Martins*)
- Weten** Pas als je je mond opendoet, merk je hoeveel en hoe weinig je weet. (*Louis L'Amour*)
- Weten** De moeilijkheid met de meeste mensen is niet dat ze zo weinig weten, maar dat ze zo veel weten dat niet waar is. (*J.B.*)
- Weten** Sommige mensen weten veel meer dan ze zeggen. Helaas is ook het omgekeerde waar. (*S.D.*)
- Weten** We mogen van niemand verwachten dat hij alles weet. De geschiedenis leert ons dat Lodewijk XV niets wist van meubelen. (*Jamie Celedon*)

- Weten** Als de mensen maar eens genoeg wisten om hun mond dicht te houden.
(*Kenneth Sawyer Goodman*)
- Weten** Hoe meer u weet, des te meer geluk hebt u. (*Spreekwoord uit Birma*)
- Weten/Begrijpen** Er is een groot verschil tussen iets weten en iets begrijpen. (*Charles Kettering*)
- Wetenschap** De taak van de wetenschap is niet het aardrijk te beërven, maar de morele verbeeldingskracht te beërven; daarzonder zullen de mens en zijn overtuigingen en zijn wetenschap gezamenlijk ten onder gaan. (*Jacob Bronowski*)
- Wijn** Niet alleen goede wijn heeft bouquet, ook wijn met zijn tweeën genoten.
(*Héctor Lara Lahoz*)
- Wijs** Wijs is hij die het heden liefheeft met dezelfde liefde waarmee hij het zal liefhebben als het verleden is geworden. (*Ney Machado*)
- Wijs** De wijze glimlacht goedkeurend als hij anderen de zonden en dwaasheden ziet begaan die hij zelf heeft moeten begaan om wijs te worden. (*R.N.*)
- Wijs** De kunst van wijs zijn is de kunst om te weten waar we niet op moeten letten. (*William James*)
- Wijs** De slaaf werkt omdat hij daartoe wordt gedwongen; de kunstenaar omdat hij zich in zijn werk uitleeft; de dwaas doet onnodig werk omdat hij dwaas is. We zijn allemaal deels slaaf, deels kunstenaar en deels dwaas. Wijs is hij die ernaar streeft alle drie in een redelijke verhouding te zijn, niet te veel van een van de drie. (*A.M.*)
- Wijs** Wees gelukkig. Dan bent u de wijste. (*Colette*)
- Wijs** Een wijs man verandert wel eens van gedachten; een dwaas nooit. (*Spaans gezegde*)
- Wijs** Wijs zijn voor anderen is gemakkelijker dan wijs zijn voor onszelf.(*La Rochefoucauld*)
- Wijs** Niemand is ooit bij toeval wijs geworden. (*Seneca*)
- Wijsheid** Wijs is hij die de wijsheid van anderen verzamelt. (*Juan Guerra Caceres*)
- Wijsheid** Alle menselijke wijsheid is in twee woorden te vatten: wachten en hopen.
(*Alexandre Dumas*)
- Wijsheid** Iedereen is minstens vijf minuten per dag idioot. Wijsheid bestaat in het niet overschrijden van die grens. (*E.H.*)

- Wijsheid** Bepaalde dingen niet te weten is een groot deel van de wijsheid. (*Hugo Grotius*)
- Wijsheid** Wijsheid is jezelf en de wereld begrijpen. Geen van twee kan genegeerd worden. (*Miroslav Holub*)
- Wijsheid** Geleerdheid slaapt en snurkt in bibliotheken, maar wijsheid is overal, klaar wakker, op de tenen. (*Josh Billings*)
- Wijsheid** Wijsheid bestaat vaak uit het weten wat je als volgende moet doen. (*H. Hoover*)
- Wijsheid** Wijsheid is de eigenschap die je uit situaties houdt waarin je haar nodig hebt. (*Doug Larson*)
- Wijsheid** Wijsheid bestaat uit het voorzien van gevolgen. (*Norman Cousins, Saturday Review*)
- Wijsheid** Als overmoed komt, komt schande mee, maar wijsheid is bij de ootmoedigen. (*Het Oude Testament*)
- Wijsheid** Elk mens is minstens vijf minuten per dag een idioot; wijsheid bestaat uit het niet overschrijden van die limiet. (*Elbert Hubbard*)
- Wijsheid** Eens, nadat we de lucht, de winden, de getijden en de zwaartekracht meester zijn geworden, zullen we voor God de energiebronnen in gebruik stellen van de liefde. En dan zal, voor de tweede keer in de wereldgeschiedenis, de mens het vuur hebben ontdekt. (*Pierre Teilhard De Chardin*)
- Wijze** Een wijze neemt zijn eigen beslissingen; een onwetende volgt de openbare mening. (*Chinees spreekwoord*)
- Wijze** De wijze is niet degene die goed van kwaad kan onderscheiden, maar degene die het betere van twee kwaden herkent. (*Kalief Omar I*)
- Wil** De wil om te winnen is lang niet zo belangrijk als de wil om je op het winnen voor te bereiden. (*Bobby Knight*)
- Wind** De winden en de golven zijn altijd op de hand van de kundigste zeevaarders. (*Edward Gibbon*)
- Winnen** Je bent nooit zo goed als ze zeggen wanneer je wint, en nooit zo slecht als ze zeggen wanneer je verliest. (*Lou Holtz*)
- Winter** Het is winter als het huis meer brandstof vergt dan de auto. (*Doug Larson*)

- Winterwijs-
heden**
- Tijdens een ongekend hevige sneeuwstorm luidde het commentaar van een voorstadbewoner: "Die sneeuw is zo slecht nog niet. Dit is de eerste keer dat ik kan beweren dat mijn tuin er net zo mooi bij ligt als die van mijn buurman." (*Charles M. Perkins*)
 - Een Canadees die in Engeland verbleef, spuide zijn gram over het ontbreken van centrale verwarming. "De winters hier zijn prima," zei hij. "Maar de huizen deugen niet." (*K.M.S.*)
 - Eén profeet wordt zelfs in zijn vaderland geëerd . De staat Maine heeft de eerste dag van de winter uitgeroepen tot de dag van Chester Greenwood, de man uit Maine die de oorwarmers heeft uitgevonden. (*James Dent, Charleston (West Virginia)*)
- Woede**
- Woede is een wind die het licht van de geest uitblaast. (*Robert G. Ingersol*)
- Woede**
- De gevolgen van woede zijn altijd ernstiger dan de oorzaken. Menige ruzie over een schrammetje eindigt met een messteek. (*J.L. Martin Descalzo*)
- Woede**
- Woede is een dief die de prettige ogenblikken steelt. (*Joan Lunden, aangehaald door Janice Kaplan*)
- Woede**
- Je vastbijten in je woede levert alleen verkrampde spieren op. (*Joan Lunden*)
- Wonder**
- Is het gratis , dan is het een raad. Kost het geld, dan is het een advies. Helpt het, dan is het een wonder. (*Jack Adams*)
- Wonder**
- We zouden het begrip wonder niet hebben kunnen uitdenken als er nooit een gebeurd was. (*Evelyn Waugh*)
- Wonder**
- Liefde op het eerste gezicht is gemakkelijk te begrijpen. Liefde als twee mensen al jaren naar elkaar hebben gekeken is een wonder. (*Sam Levenson*)
- Wonderen**
- Doe wonderen, leg ze niet uit. (*Laslo Nagy*)
- Wonderen**
- Ik begrijp niet waarom ik altijd vraag om persoonlijke, individuele, egoïstische wonderen zo lang er elk jaar nog wonderen zijn als een bloeiende boom. (*Anne Morrow Lindberg*)
- Woord**
- Een gespreken woord is geen mus. Als het is uitgevlogen krijg je het niet meer te pakken. (*Russisch spreekwoord*)
- Woorden**
- Zodra woorden gedrukt zijn gaan ze een eigen leven leiden. (*Carol Burnett*)

Woorden	Sommige woorden zijn zo groot en leeg dat je er hele volkeren in gevangen kunt houden. (<i>S.L.</i>)
Woorden	Woorden kunnen op begenadigde momenten soms de kwaliteit van daden krijgen. (<i>Elie Wiesel</i>)
Woorden	Hoe komt het toch dat de minst originele woorden die we tegen elkaar zeggen juist die zijn die we het liefst willen horen? Hoewel de woorden “Ik hou van jou” reeds vele malen zijn gezegd, worden ze telkens weer opnieuw ontdekt en in aanbidding uitgesproken. (<i>Jeannette Winterson</i>)
Woorden	Woorden zingen. Ze kwetsen. Ze onderwijzen. Ze heiligen. Ze waren de eerste, magische prestatie van de mens. Ze hebben ons bevrijd van onwetendheid en van ons barbaarse verleden. (<i>Leo Rosten</i>)
Woorden	Gebruik zachte woorden en harde argumenten. (<i>Engels spreekwoord</i>)
Worm	God gunt elke vogel zijn worm, maar Hij legt hem niet in het nest. (<i>Zweeds spreekwoord</i>)
Wraak	Zoals zout water de dorst niet lest, is wraak niet bevredigend voor het gemoed. (<i>Walter Weckler</i>)
Wraak	Zoals zout water de dorst niet lest, is wraak niet bevredigend voor het gemoed. (<i>Walter Weckler</i>)
Wraak	Wie op wraak zint houdt zijn eigen wonden open. (<i>Francis Bacon</i>)
Wraak	De ultieme vorm van wraak neemt men door niet het voorbeeld te volgen van de agressor. (<i>Marcus Aurelius</i>)
Wraak	Door wraak te nemen komt een man gelijk te staan met zijn vijand; maar door daarvan af te zien staat hij hoger. (<i>Francis Bacon</i>)
Zacht/hard	De zachtste dingen winnen het van de hardste dingen in de wereld. (<i>Lau-tse</i>)
Zaken	Als de zaken er slecht voor staan troosten we ons met de gedachte dat het erger had gekund, en als ze erger zijn met de gedachte dat het alleen maar beter kan worden. (<i>Malcolm S. Forbes</i>)
Zee	Ik heb de zee stormachtig en woest gezien; en kalm en onverstoortbaar; en donker en humeurig. En in al die stemmingen herken ik mezelf. (<i>M.B.</i>)
Zege	Honderd veldslagen winnen is niet de grootste zege. Uw tegenstander doen toegeven zonder slag te leveren, dat is de grootste zege. (<i>Sun Tze</i>)

- Zeggen** Zo kenmerkend als het voor grote zielen is om veel te zeggen met weinig woorden, zo kenmerkend is het voor kleine zielen om met veel woorden niets te zeggen. (*La Rochefoucauld*)
- Zeggen** Door weinig te zeggen vertel je vaak meer dan door veel te zeggen. (*Thomas Hardy*)
- Zegt hij-zegt zij**
- Een man is iemand die, als een vrouw zegt: "Laat maar, ik doe het zelf wel," het haar ook zelf laat doen.
 - Een vrouw is iemand die, als ze heeft gezegd: "Laat maar, ik doe het zelf wel," boos wordt als ze het dan inderdaad zelf moet doen.
 - Een man is iemand die, als een vrouw boos wordt wanneer ze iets zelf heeft moeten doen omdat de man het haar zelf heeft laten doen omdat ze zei dat ze het zelf wel zou doen, vraagt: "Waarom wordt je nu boos?"
 - Een vrouw is iemand die, als een man vraagt waarom ze boos is nadat hij haar iets zelf heeft laten doen omdat ze zei dat ze het zelf wel zou doen, zegt: "Als je dat niet snapt, dan ga ik het je niet vertellen."
 - (*Katherine S. Beamer*)
- Zelfbehoud** Belangstelling voor uw vijanden hebben geeft blijk van een gezond instinct tot zelfbehoud. (*H.B.*)
- Zelfdiscipline** Ware zelfdiscipline is aardbeien plukken onder ervan te eten. (*Doug Larson*)
- Zelfkennis** Waarlijk fortuinlijk is de man die nauwkeurig zijn eigen maat kent en een goed evenwicht schept tussen wat hij kan verwerven en wat hij kan gebruiken. (*Peter Latham*)
- Zelfkennis** We zijn allemaal wormen, maar volgens mij ben ik een glimworm. (*Winston Churchill*)
- Zelfkennis** Lachen ten koste van uzelf kost u niets. (*Mary H. Waldrip*)
- Zelfkritiek** De mensen geloven je nooit zo grif als wanneer je minder aangename dingen over jezelf zegt; en niets irriteert je meer dan wanneer ze het volledig met je eens zijn. (*W. Somerset Maugham*)
- Zelfportretten** *Edward Koch*, burgemeester van New York: "Ik ben niet iemand die maagzweren krijg. ik bezorg ze aan anderen."
Sir Ralph Richardson, de Britse acteur: "Wat mijn gezicht betreft, ik heb wel beter gebakken broodjes gezien."
Barbara Streisand: "Ik ben verschrikkelijk lui. Daarom speel ik zo graag in

films. Dan treed ik op over de hele wereld terwijl ik thuis in het bad lig.”
Bing Crosby in een zelfgemaakt grafschrift:”Hij was een gewone jongen die aardig wijs kon houden.”

- Zelfrespect** Zelfrespect is de vrucht van discipline: het gevoel van eigenwaarde groeit met het vermogen om nee tegen jezelf te zeggen. (*A.H.*)
- Zelfspot** Als ik de kans kreeg aan de volgende generatie een geschenk te geven, zou dat het vermogen zijn voor ieder individu om te leren lachen om zichzelf. (*Charles Schulz*)
- Zelfvertrouwen** Moreel is zelfvertrouwen in actie. ((*Dr. Avery Weisman*)
- Zelfvertrouwen** Zelfvertrouwen en kunst komen niet voort uit alwetendheid, maar uit openstaan voor alle mogelijkheden. (*Earl Gary Stevens*)
- Zeurkousen** Zeurkousen vervelen elkaar ook, maar daarvan schijnen ze nooit iets te leren.(*Don Marquis*)
- Ziek** Sommige mensen worden ziek als ze ruzie hebben, anderen worden ziek als ze geen ruzie hebben. (*Valérie Vos*)
- Ziekenhuis** Een ziekenhuis is een plaats waar je midden in de nacht wordt gewekt om een slaappil in te nemen. (*Mable Palmer*)
- Ziekte** Wie vindt dat hij geen tijd heeft voor lichaamsbeweging, zal vroeg of laat tijd moeten hebben voor ziekte. (*Edward Stanley*)
- Ziel** Je gebruikt een glazen spiegel om je gezicht te zien; je gebruikt kunstwerken om je ziel te zien. (*Bernhard Shaw*)
- Ziel** De bevrijde ziel wenst deze wereld niet te ontvluchten, maar probeert haar te verbeteren. (*S. Radhakrishnan*)
- Ziel** Diep in iedere mens bevindt zich een strikt persoonlijke kern waarin niemand binnen kan dringen en waartegen elke tirannie machteloos is. Voor mij is dit menselijke principe niets anders dan de ziel. (*Jean-Paul Kauffman*)
- Ziel** Wanneer we de natuur strikt empirisch beschouwen, zien we dat zij de ziel van de mens in zijn lichaam heeft ondergebracht als in een enorm paleis, maar lang niet altijd in de mooiste vertrekken. (*Diderot*)
- Ziel** De ziel is een bron die zich uit in tranen. Zolang u niet weent weet u niet dat uw ziel bestaat. (*Miquel de Unamuno*)

- Ziel** Een mens kan niet bestaan zonder zich in te spannen. Hij wordt niet geboren met een kant-en-klare ziel: hij krijgt het gereedschap om die te maken. (*J.L.Martin Descalzo*)
- Ziel** Onze ziel staat in onze ogen geschreven. (*Edmond Rostand*)
- Zien** Ik sluit mijn ogen om te kunnen zien. (*Paul Gauguin*)
- Ziener** De beste ziener is hij die goed kan raden. (*Euripides*)
- Zijn** Vertel me wat je denkt dat je bent, en ik vertel je wat je niet bent. (*H.F. Amiel*)
- Zijn** Je moet een mens nooit vragen om te zijn wat hij niet is, maar je moet ook nooit alleen maar van hem vragen om te zijn wat hij is. (*Rodolf Usigli, Voces, Mexico City*)
- Zin** De vraag of het leven zin heeft, heeft geen zin. (*Adriaan Roland Holst*)
- Zo gaat dat** Tegen de tijd dat u uw huis in een buitenwijk hebt afbetaald, staat het niet meer in een buitenwijk. (*Bob Talbert*)
- Zo gaat dat** Niets kan een schoolreünie zo grondig bederven als de ontmoeting met de man die met jouw meisje is getrouwd, al zijn haar nog heeft en rijk is geworden in de computers. (*Gene Brown*)
- Zo is het**
- Elk huis hoort een archiefkast te hebben om belangrijke papieren op te leggen. (*Doug Larson, United Feature Syndicate*)
 - Een ding moet je de gezinnen in die tv-series nageven: ze verdoen hun tijd niet met televisiekijken. (*Kris Lee, The Saturday Evening Post*)
 - Een manier om jezelf gegarandeerd voor schut te zetten is toegeven dat je hebt betaald wat de autohandelaar vroeg. (*Doug Larson, United Feature Syndicate*)
 - Het ergste van dieet houden is niet toezien op wat je eet, maar zien wat je vrienden eten. (*Wilfred Beaver, Chicago Tribune*)
 - Geld is niet alles, volgens degenen die het hebben. (*Malcolm Forbes, The Sayings of Chairman Malcolm*)
- Zoeken** Zoek wat u ontbreekt bij de dingen die ge hebt. (*E.S.*)
- Zaterdag** Het was een volmaakte zaterdag: de zon scheen, er stond een windje, de vogels zongen en de grasmaaier was stuk. (*J.D.*)

- Zomerdag** Een zomerdag is ideaal als de zon schijnt, als er een zacht windje waait, als de vogels zingen en de maaimachine kapot is. (*James Dent*)
- Zon** De zon,waar al die planeten om draaien die van haar afhankelijk zijn, kan nog steeds een tros druiven doen rijpen alsof ze in het heelal niets anders te doen had. (*Galilei*)
- Zonden** Oude zonden werpen lange schaduwen. (*Agatha Christie*)
- Zonden** Nieuwe zonden bestaan niet – de oude krijgen alleen meer publiciteit. (*Graffiti*)
- Zonen** Zonen vergeten wat kleinzonen willen onthouden. (*Alice Rossi*)
- Zonen** Je voedt geen helden op, maar zonen. En als je ze als zonen behandelt, zullen ze helden worden, al is het alleen maar in je eigen ogen. (*Walter Schirra sr.*)
- Zonnebank** Vroeger wilden de mensen een plekje onder de zon; tegenwoordig zijn ze tevreden met een plekje op de zonnebank. (*Gil Stern*)
- Zonsopgang** Weinig dingen zijn mooier dan een zonsopgang. Behalve wanneer je zit te wachten tot je kinderen thuiskomen. (*Doug Larson*)
- Zorgen** De mens telt altijd graag zijn zorgen, maar zijn vreugden telt hij niet.(*Fjodor Dostojevski*)
- Zuinigheid** Zuinigheid is een grote deugd, vooral van voorouders. (*Alexander Pope*)
- Zusters** Mary Thomas over zusters:
Met je zusters heb je beslist het plezierigste contact. Ze zijn van je eigen leeftijd, wat je kinderen niet zijn, ze zijn van je eigen sekse, wat je man niet is, en ze zijn familie van je , wat je vriendinnen niet zijn. Niemand anders kan de leemte opvullen.
(*James Thomas Flexner*)
- Zwakheid** Eigen zwakheid bekennen is vaak meer een symptoom van zwakheid dan een bewijs van zelfkennis. (*H. Drion*)
- Zwakheid** Zwakheid heeft behoefte aan uitersten om zich sterk te voelen. (*Victor E. van Vriesland*)
- Zwakken** De zwakken die hun zwakheid deskundig weten uit te spelen, zijn sterk. (*M. Couve de Murville*)

- Zwijgen** Het beste van niets zeggen is dat het niet herhaald kan worden. (*Suzan L. Wiener*)
- Zwijgen** Zwijgen is het wapen van de zwakken: zij bergen er zich in als in een vesting. (*Albert Delpit*)
- Zwijgen** Van alle mogelijke reacties op een belediging munt er een uit door handigheid en gemak: zwijgen. (*Santiago Ramón y Cajal*)
- Zwijgen** Als woorden tekort schieten, kun je beter zwijgen. (*Stefan Feiring*)
- Zwijgen** Zwijgen is niet alleen goud, maar wordt ook zelden verkeerd geciteerd. (*Bob Monkhouse*)
- Zwijgen** Als er iets belangrijks gebeurt, is zwijgen een leugen. (*A.M. Rosenthal*)
- Zwijgen opleggen** De poging iemand het zwijgen op te leggen is de grootste eer die je hem kunt bewijzen. Het is de erkenning dat zijn niveau uitsteekt boven het jouwe. (*Joseph Sobran, Universal Press Syndicate*)



